

“U bent het zout van de aarde”

John Phillips, https://www.wayoflife.org/reports/god_pours_grace_into_our_lives.php, 20-4-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Mattheüs 5:13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden”.

Onze functie als zout (natriumchloride) is om bederf te weerstaan. Zout is aseptisch. Het kan bederf niet omkeren tot versheid, maar het voorkomt wel dat bederf zich ontwikkelt en verspreidt. Het wordt gebruikt om bederf en verrotting op afstand te houden. Vóór de dagen van koeling en invriezing was zout het meest gebruikte conserveermiddel.

Zout is een wonder. Het is chemisch samengesteld uit natrium en chloride. Giet een beetje zoutzuur op je hand en het is binnen een halve minuut weggebrand. Drink zoutzuur en je zult binnen een paar minuten sterven in doodsangst. Voeg natrium toe aan hydrochloride en je hebt zout, een van de meest voorkomende, meest bruikbare stoffen op aarde, een stof die essentieel is voor het leven zelf. Evenzo, wanneer God Zijn genade in de hydrochloride van ons leven giet, is het resultaat een wonder: een wedergeboren persoon die in de wereld wordt geplaatst voor de zegen van de hele mensheid.

Jezus zei: “U bent het zout van de aarde”. Het woord dat vertaald is met “aarde” is “γη” (*ge*), wat verwijst naar de aarde in tegenstelling tot de Hemel. Ge is een woord dat ook een speciaal land of een landstreek suggereert dat verschilt van andere landen. Ge suggereert ook de grond, de aardbodem en brengt het idee van de materiële kant van het leven over. Mensen worden gezien als hen die op de aarde wonen¹ en christenen zijn het zout van de aarde. Waar wij wonen, omringd door mensen die zich bezighouden met materiële dingen en aardse overwegingen, moeten we zout zijn. We moeten een remmend effect hebben op het algemene verderf in de samenleving.

De aarde, gescheiden van de Hemel, is verdorven. Wij moeten het medium zijn waardoor de hemelse kant van de dingen zijn invloed uitoefent op de aardse kant van de dingen. We moeten leven als een hemels volk in een aardse omgeving. Net zoals zout prikkeling en smaak aan voedsel toevoegt, moeten we onze goddelijke invloed op een prikkelende, aantrekkelijke manier uitoefenen.

¹ Vgl. Openbaring 3:10: “de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om **hen die op de aarde** [= *ge*] **wonen** te verzoeken”, en verder 6:10; 8:13; 11:10 (2x); 13:8, 14 (2x); 14:6; 17:8. Tien matches.

Wij geven vaak een verkeerde indruk van het Christendom. Oliver Wendell Holmes - Amerikaanse arts, dichter en humorist - merkte ooit op: “Ik zou de bediening zijn ingegaan als bepaalde kerkleiders die ik kende er niet zo zeer uit hadden gezien en zich niet zo hadden gedragen als begrafenisondernemers”.

Jezus voegde er een waarschuwing aan toe: “als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden”. Deze uitspraak verwijst natuurlijk niet naar het verliezen van iemands redding, maar naar het verliezen van iemands getuigenis en invloed. Als er ooit een dag was waarop de aarde christenen nodig had om hun getuigenis en invloed te bewaren, dan is het deze dag wel van de “X-rated home movies” [films voor boven de achttien], internetporno en de opdringende sodomiet.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm