

Zijn Rooms-katholieken Christenen?

door Matthew Slick

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling (een weinig ingekort en bewerkt) en voetnoten door M.V.

Zijn Rooms-katholieken Christenen? Dat zijn ze als ze alleen op Jezus hebben vertrouwd voor de vergeving van hun zonden. Als ze echter geloven dat ze gered [= verlost] zijn door Gods genade plus hun werken, dan zijn ze niet gered, zelfs als ze geloven dat hun werken door Gods genade worden gedaan, omdat ze dan de genoegzaamheid van het offer van Christus ontkennen.

Christen zijn betekent niet dat je lid bent van de Rooms-katholieke kerk. Het betekent een lid van het lichaam van Christus te zijn, wat wordt volbracht door geloof en vertrouwen in Jezus alleen voor de vergeving van uw zonden. Het betekent dat u uw werken niet aan Zijn werk toevoegt. Oprechtheid vergeeft geen zonden. Het lidmaatschap van een kerk vergeeft geen zonden. Het doen van boetedoeningen vergeeft geen zonden. Bidden tot Maria vergeeft geen zonden. Vergeving wordt ontvangen in het getrouwe vertrouwen en de aanvaarding van het offer van Jezus aan het kruis. U moet Jezus Christus, God in het vlees, vertrouwen voor de vergeving van zonden - niet een door mensen gemaakt ritueel en zeker niet de katholieke heiligen. Hoewel de Rooms-katholieke kerk de drie-eenheid, de Godheid van Christus en zijn fysieke opstanding bevestigt, dwaalt ze enorm in de doctrine van redding [= verlossing] door werken aan de redding toe te voegen.

De officiële Rooms-katholieke heilsleer is dat de genade van God bij de doop **in een baby** wordt ingebracht - waardoor hij/zij gerechtvaardigd wordt voor God.[1] Deze rechtvaardiging kan verloren gaan door zonde en moet worden herwonnen door herhaalde deelname aan de vele sacramenten in de Rooms-katholieke kerk. Deze sacramenten verhogen de mate van genade in de persoon waardoor hij of zij in staat wordt gesteld goede werken te doen, die op hun beurt worden beloond met de vreugde van de hemel:

- “Wij mogen dus op de hemelse heerlijkheid hopen die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben en zijn wil volbrengen. In alle omstandigheden moet ieder hopen, met Gods genade, te ‘volharden tot het einde’ en de vreugde van de hemel te verwerven als eeuwige beloning van God voor alle goede daden gesteld met de genade van Christus” (RKK-Catechismus, par. 1821).¹
- “Bewogen door de heilige Geest en de liefde kunnen wij daarna - voor onszelf en voor anderen - de genaden verdienen , die nuttig zijn voor onze heiliging” (RKK-Catechismus, par. 2010).¹

Niemand kan zeggen of een Rooms-katholiek echt een christen is of niet, omdat we de harten van mensen niet kunnen kennen. Maar als iemand, inclusief katholieken, openlijk essentiële leerstellingen [2] ontkent, dan is hij niet gered; en dit is het probleem. Het blijkt dat de Rooms-katholieke kerk de essentiële leer van rechtvaardiging door geloof ontkent. Ze zegt . . .

- “Als iemand zegt: door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd, zó, dat hij daaronder verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken om tot de genade van rechtvaardiging te komen en het helemaal niet nodig is dat hij door zijn eigen wilsbeweging zich voorbereid en toerust, hij zij verdoemd” (Concilie van Trente, Sessio VI, 16^{de} Hoofdstuk, Deel 2 – Canones, Canon 9).²
- “Als iemand zegt: de mens wordt alleen van zijn zonden vrijgesproken en gerechtvaardigd, als hij vast gelooft: hij is vrijgesproken en gerechtvaardigd, of niemand is werkelijk gerechtvaardigd, tenzij hij die gelooft gerechtvaardigd te zijn en dat alleen door dit geloof de vrijspraak en

¹ De nieuwe Rooms-katholieke Catechismus 1995 – gratis downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

² Concilie van Trente – gratis downloadbaar: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

de rechtvaardiging voltooid wordt, hij zij verdoemd” (Concilie van Trente, Sessio VI, 16^{de} Hoofdstuk, Deel 2 – Canones, Canon 14).²

- Zie *Concilie van Trente* voor meer informatie: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>.

Merk op dat rechtvaardiging door geloof-alleen wordt ontkend en de hemel de beloning is voor het doen van **goede werken**. Dit is het probleem. De Roomse kerk leert de bijbelse leer niet van rechtvaardiging door geloof-alleen. Ze leert rechtvaardiging door geloof plus werken. Als u hier meer over wilt lezen, ga dan naar <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm>.

Goede mensen komen niet in de hemel. Bekeerde mensen wèl.

Wat is ons standpunt over Rooms-katholieken?

Onze positie is eenvoudig. Als een rooms-katholiek in de officiële Rooms-katholieke leer over redding gelooft, dan is hij geen christen, omdat de officiële positie van de Roomse kerk in strijd is met de Bijbel. Daarom moeten Rooms-katholieken, in hun geheel, worden geëvangeliiseerd. Ze moeten het ware evangelie horen. Ze moeten horen dat ze niet recht voor God staan door in een kerk te zijn of door gedoopt te worden, maar door Christus te ontvangen (Johannes 1:12), gelovend dat Jezus uit de dood is opgestaan (Romeinen 10:9); en die rechtvaardiging is door geloof (Romeinen 5:1) en niet door onze daden (Romeinen 4:5). Het is enkel waar geloof dat resulteert in ware werken (Jakobus 2) - niet andersom. Rooms-katholieken moeten, net als iedereen, alleen op Jezus vertrouwen voor de vergeving van hun zonden en niet op katholieke sacramenten, niet de woorden van de priester, niet de paus, niet Maria, niet de heiligen, geen boetedoening, geen aflaten, niet de rozenkrans, enz. Jezus alleen is de weg, de waarheid en het leven (Johannes 14:6).

Jezus alleen redt. Jezus alleen is Heer. Alleen het offer van Jezus kan ons reinigen. Alleen door geloof worden we recht voor God gemaakt. Rechtvaardiging is door geloof - niet door iets dat wij doen. Het doen volgt op de redding: “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen” (Efeziërs 2:10).

Eindnoten

1. “Het lijden van Christus heeft voor ons de rechtvaardiging verdiend. Zij wordt ons geschonken door het doopsel. Ze maakt ons gelijkvormig aan de gerechtigheid van God die ons tot rechtvaardigen maakt. Ze heeft de heerlijkheid van God en van Christus en de gave van het eeuwig leven tot doel. Ze is het werk bij uitstek van de barmhartigheid van God” (RKK-Catechismus, par. 2020).¹
2. Kortom, de essentie is de godheid van Christus, zijn fysieke opstanding en rechtvaardiging door genade door geloof. Hieraan gerelateerd zijn de Drie-eenheid, de maagdelijke geboorte en natuurlijk het evangelie zelf.

Lees verder:

- Kan een goed Rooms-katholiek gered zijn?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/katholiek.pdf>
- Rubriek Rooms-katholieke kerk: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk.htm>
- Studiemateriaal RKK: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm