

Het Zesde Gebod: doden of moorden?

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/6command.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, bewerking en voetnoten door M.V.

Exodus 20:13: "U zult niet doodslaan" (HSV, SV); "Thou shalt not kill" (KJV)

Dit gebod is enorm verkeerd begrepen en het resulterende misverstand heeft tot verschillende ernstige fouten geleid. Verbiedt dit gebod elke vorm doden? Is het nemen van een ander mensenleven altijd zondig en verkeerd in Gods ogen? Is alle doden verboden door dit gebod? Overweeg de volgende vragen:

1. Is het verkeerd dat regeringsautoriteiten een moordenaar executeren (Genesis 9: 6; Romeinen 13:1-5)?
2. Was het verkeerd voor de Israëlieten om de inwoners van het beloofde land te doden en totaal te vernietigen (Deuteronomium 7:1-2)?
3. Was het verkeerd voor Saul en zijn leger om de Amalekieten te doden en volledig te vernietigen, inclusief elke man, vrouw, kind en zuigeling (1 Samuël 15)? Werd Saul gestraft voor zijn ongehoorzaamheid aan God door ze niet allemaal te doden?
4. Was het verkeerd dat God in Noachs tijd elke persoon op aarde doodde en vernietigde, met uitzondering van acht mensen (Genesis hoofdstukken 6-8)? Heeft God het zesde gebod overtreden?
5. Was het verkeerd voor David om Goliath te doden, een man die de God van Israël trotseerde (1 Samuël 17)?
6. Was het verkeerd voor Pinehas om een speer te nemen en deze door een Israëlitische man en zijn heidense minnaar te stoten, waarbij ze beiden met één doordringende slag werden gedood (Numeri 25:7-8)? Was God boos of verheugd over deze moord (Numeri 25:10-13)? Werden er andere levens gered vanwege deze moord (Numeri 25:8-9)?
7. Was het verkeerd voor Elia om honderden profeten van de valse god BAAL (1 Koningen 18) te doden?
8. Was het verkeerd voor de vergadering van Israël om een man te doden die op de sabbat stokken verzamelde (Numeri 15:32-36)?
9. Is het verkeerd dat een politieagent zijn wapen gebruikt en misschien zelfs iemand doodt om de onschuldigen te beschermen en de wet te handhaven?

Het niet begrijpen van de ware bedoeling van het zesde gebod heeft tot verschillende ernstige fouten geleid, waaronder het verzet tegen de doodstraf. Zie "De Doodstraf".¹

Een vertaalprobleem

Het woord "doodslaan" (HSV/SV) en "doden" (KJV) in Exodus 20:13 en Deuteronomium 5:17 betekent "moorden". De juiste vertaling is: GIJ ZULT NIET MOORDEN. Het is interessant dat de KJV in Mattheüs 19:18 het zesde gebod correct vertaalt: "Thou shalt do no **murder**" (Gij zult niet moorden). Het Hebreeuwse woord (**ratsach**)² en het Griekse woord (**phoneuo**)³ die in het zesde gebod worden gebruikt, betekenen beide duidelijk "moord". De Hebreeuwse taal heeft een alge-

¹ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doodstraf.pdf>

² Strong 7523, in Exodus 20:13.

³ Strong 5407, in Mattheüs 19:18.

meen woord voor doden (het werkwoord **muwth**, wat “veroorzaken te sterven” betekent) en de Griekse taal heeft een algemeen woord voor doden (het werkwoord **apokteino**), maar deze algemene termen voor doden worden niet gebruikt in de zesde Gebod. In plaats daarvan worden erg specifieke woorden gebruikt die MOORDEN verbieden.

Elke moord is doden maar niet elke doding is moord

Moord is het onrechtmatig doden met voorbedachte rade. Het gaat om een opzettelijke, geplande, vooraf beraamde aanval op een medemens met het doel hem van het leven te beroven om redenen die puur zondig zijn. Voorbeelden van doden die niet in de categorie moorden vallen, worden aan het begin van dit artikel gevonden (zie de negen hierboven gegeven voorbeelden).

Er is ook het soort van doden dat onopzettelijk is, zoals wanneer iemand per ongeluk de dood van een ander veroorzaakt. God trof volledige voorzieningen voor dit soort doden door toevluchtssteden op te richten in het land Israël (zie Numeri 35:1-34 en Deuteronomium 19:1-10). Doden per ongeluk wordt terecht geclassificeerd als doden, maar het is geen moord. De Bijbel maakt een duidelijk onderscheid tussen iemand die een mens per ongeluk doodt zonder ooit de persoon te hebben gehaat (Deuteronomium 19:4), en iemand die een ander vermoordt door op hem te wachten (Deuteronomium 19:11). Dit laatste is een voorbeeld van een zorgvuldig geplande moord met voorbedachten rade ingegeven, door haat.

Het menselijk leven is kostbaar en moet zeer gewaardeerd worden, want de mens is gemaakt naar het beeld van God (Genesis 9:6)⁴. We leven in een samenleving die weinig respect heeft voor het menselijk leven, zoals blijkt uit het ongebreidelde abortuscijfer en de angstaanjagende en wijdverbreide toelating van euthanasie, enz. Hoewel het nemen van een mensenleven nooit lichtvaardig moet worden opgevat, zegt de Schrift dat er tijden zijn dat het nemen van mensenlevens gerechtvaardigd is, zoals we gezien hebben.

Lees verder:

- De doodstraf, wat zegt de Bijbel?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doodstraf.pdf>
- De doodstraf in de Torah: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/doodstraffen-Torah.pdf>
- Waarom beval God te doden?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-OT-nietwreed-GZ.pdf>
- Is de God van het OT wreed?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/God-OT-nietwreed.pdf>
- De waarde van de mens: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Waarde-mens.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁴ Vgl. Jakobus 3:9; Handelingen 17:28; 1 Korinthiërs 11:7. En <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/beeld-van-God.pdf>