

Wall Street Journal Kronieken: Het onbeschreven Lot van Purpose Driven Vluchtelingen

By Paul Proctor, 8 september 2006, NewsWithViews.com

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV). Vertaling & plaatje door M.V.

Dit is de eerste keer, mijn vrienden; markeer het op uw kalender. Tot op heden was er geen hoofdstroom-nieuwsbureau dat het aandurfde de “Volkspastor” en zijn Doelgericht Leven in vraag te stellen.

Zoals met de schandelijke pedofilieschandalen in de katholieke kerk, heeft het ook jaren geduurd om deze protestantse perversie uit het kast te halen voor openbaar onderzoek. Bijbelgelovige christenen werden geboycot, zelfs uit hun kerken gezet voor het weerstand bieden tegen de kuddegeest. Belachelijk gemaakt, opgejaagd, voor het getrouw vasthouden aan het Woord van God in plaats van waarde te hechten aan de sluwe woorden van een man genaamd Warren.

In jaren van onderzoek naar de kerkgroebeweging, schreef en waarschuwde ik, en wachtte op christelijke nieuwsorganisaties om deze postmoderne pestilentie te onderkennen en er de gepaste woorden over te publiceren, om zo de kudde te sparen. Maar de stilte was oorverdovend.

Het zuurdeeg heeft zich inmiddels al te ver en te breed verspreid. Zij verkochten de boeken, smeedden de netwerken, predikten de geprefabriceerde pontificaten en reden hoog op een racepaard met de naam Relativisme op naar de finish van de één-wereldreligie. Zij dachten niet aan ophouden, niet met zo'n grote aanbiddende, met miljoenen dollars gooierende menigte die geëntertand werd in theaterzetels!

De prediking van berouw, bekering en gerechtigheid werd traag, misleidend en methodisch vervangen door de pragmatische beoefening van Resultaten en Relaties, en dat veranderde de kerk, zoals wij die kenden, in een amusementspark van plezierzoekers en vleselijken.

Van het kerkgroebewegingsproduct met de naam Het Doelgericht Leven wilde niemand de gruwelverhalen horen. Men wilde enkel horen van haar bereikte successen. Het product loopt té goed om ermee te stoppen of om enige waarschuwing te richten aan haar consumenten. Te veel reputaties en middelen staan op het spel. Bekering NU zou enkel meebrengen dat de legioenen van Doelgerichte participanten voor gek zouden staan en het zou de geloofwaardigheid van de kerk sterk bekladden, en dat zou, frank gezegd, meer zijn dan onze heilige portemonnees en posities zouden kunnen dragen. Dus, wij verbergen het vuil van de beweging voor de openbare blikken en we praten uitsluitend over aangename dingen.



Wel, ik veronderstel dat de Heer deze week genoeg had van die suikerige schijnheiligheid, ezelspraak en roepende stenen toen een seculiere krant deed wat christelijke nieuwsagentschappen niet wilden doen; zij namen de verdediging op van een aantal verdrongen vluchtelingen; vervolgd, gestraft en Doelgericht uit hun eigen kerkfamilies gedreven, door hun eigen broeders en zusters in Christus, omdat zij hun overtuigingen niet willen compromitteren voor het collectief. De *Wall Street Journal*¹ deed wat de kerk en haar Doelgerichte pseudo-pastors zelf niet wilden doen. Zij vertelden ons de schandelijke waarheid. Zij toonden ons wat voor miserabele zondaars wij echt wel zijn.

De enige vraag is nu: Waar gaat de kerk vanaf hier naartoe? Gaat ze op haar knieën om zich te berouwen en te bekeren, of gaat ze de struiken in op zoek naar nog meer vijgebladeren?

¹ http://online.wsj.com/article_email/SB115741786888753373-IMyQjAxMDE2NTA3NTQwMTU3Wj.html

“En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, ongehoorzaam aan ouderen, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onmatig, verwilderd, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een gedaante van godsvrucht, maar hebben de kracht daarvan verloochend. Keer u ook van hen af” - 2 Timotheüs 3: 1-5

“Jezus leed en stierf niet aan een kruis, 2000 jaar geleden, om ‘de wereld te veranderen’, maar om ons ervan te verlossen. Door foutief het eerste te omarmen, verspeelt men dwaas het andere”. - Paul Proctor.

Zie hier ook de reactie van > Lighthouse Trails² < op het artikel in *The Wall Street Journal*

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² <http://www.fromthelighthouse.com/blog/index.php?p=179&more=1&c=1>