

Pas op voor de leer dat Wonderen Geloof voortbrengen

19 september 2006, <http://wayoflife.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

De pinkster-/charismatische beweging houdt vast aan de stelling dat wonderen geloof voortbrengen. John Wimber¹, voormalig leider van de Vineyardkerken, leerde dit. Zijn boeken *Power Evangelism* en *Power Healing* zijn gebaseerd op dit idee:

“Het is duidelijk dat de vroege christenen een openheid bezaten voor de kracht van de Geest, en dat resulteerde in tekenen en wonderen en kerkgroei. Als wij zoals de vroege kerk willen zijn dan moeten wij ook openstaan voor de kracht van de Heilige Geest” (*Power Evangelism*, p. 31).

Wimber zei ook: “Eens dat u een persoon genezen hebt is het erg gemakkelijk om hem tot Christus te leiden”.

Hij promootte deze valse leer in de controversiële cursus die gegeven werd aan het Fuller Theological Seminary in de vroege jaren (19)80, met de naam: “MC510, Teken en Wonderen en Kerkgroei”. Wimber beweerde dat evangelisatie, om effectief te zijn, vergezeld moet gaan met wonderen.

Het idee dat wonderen geloof voortbrengen is echter in strijd met de Bijbel.

Ten eerste: deze valse leer negeert het voorbeeld van de Schrift.

De meesten van hen die Gods wonderen zagen in Egypte en tijdens de omzwerving in de wildernis, geloofden niet (Hebr. 3:7-12). De meesten die de onvergelykbare wonderen van Jezus Christus zagen, geloofden niet (Joh. 6:66²). Tegen de dag van Pinksteren waren er slechts 120 discipelen in de bovenzaal.

Ten tweede: deze valse leer verwacht het doel van de wonderen van Christus en de apostelen.

“Hoe zullen wij ontvluchten, als wij geen acht slaan op zo’n grote zaligheid, die aanvankelijk verkondigd is door de Heere en aan ons bevestigd is door hen die Hem gehoord hebben. God heeft bovendien getuigenis gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil” (Hebr. 2:3-4).

De wonderen van Christus waren geen patroon die de gelovigen in de kerkbedeling moesten navolgen, ze vormden het bewijs van Zijn Messiasschap.

“Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet; maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem” (Joh. 10:37-38).

Evenzo waren de wonderen van de apostelen de tekenen van hun apostelschap.

“De kentekenen van een apostel zijn onder u werkelijkheid geworden in alle volharding, in tekenen en wonderen en krachten” (2 Kor. 12:12).

¹ John Wimber (1934 - 1997) was een Amerikaanse predikant en schrijver van christelijke boeken die bekend is geworden als de oprichter van de internationale evangelische Vineyard-beweging (‘vineyard’ is Engels voor ‘wijngaard’). Wimber kreeg zijn wereldwijde bekendheid door de nadruk op “tekenen en wonderen”. Hij die waarschijnlijk de meest prominente moderne, eigentijdse “Derde Golf” genezer wilde zijn, worstelde echter met chronische angina en hartproblemen. Wimber stierf uiteindelijk aan een bloeding als gevolg van een lange strijd tegen kanker. Ook hij werd medisch behandeld - geen “power healing” (krachtgenezing) voor hem - enkel chemotherapie. Zie “Genezer? Genees uzelf!”, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf>.

² Joh. 6:66: “Van toen af trokken velen van Zijn discipelen Zich terug en wandelden niet meer met Hem”. Dit doet denken aan 666, het getal van het wilde beest en van alle ongelovigen op aarde in Openbaring 13:11-18. Toeval?

De tekenen en wonderen, opgeschreven in het boek Handelingen, werden door apostelen gedaan (Hand. 2:43; 3:6-8; 4:33; 5:12, 15; 9:40-41; 19:12; 28:3-5, 7-9). Als elke gelovige deze wonderen had kunnen verrichten dan zouden de tekenen van de apostelen ineffectief gebleken zijn. Als u zegt dat u mij in de vlieghaven zult opwachten, en dat ik u zal herkennen aan de rode hoed die u zal dragen, dan zou dat teken van die rode hoed geheel ineffectief zijn als iedereen daar dezelfde rode hoed zou dragen. Toen Tabitha (ook Dorkas geheten) in Joppe stierf, konden de gelovigen haar niet uit de doden opwekken. Het was enkel toen Petrus naar Joppe kwam dat Tabitha werd opgewekt (Hand. 9:36-43).

Ten derde: deze valse leer ontkent de suprematie en de eigenlijke bron van geloof.

Geloof komt niet voort uit wonderen maar uit het Woord van God zelf.

“Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen ...”

“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods” (Rom. 10:17).

Ten vierde: deze valse leer ontkent de genoegzaamheid van de Bijbel en de daarin opgetekende wonderen.

“Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar DEZE ZIJN BESCHREVEN OPDAT U GELOOFT dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, gelovend, het leven hebt in Zijn Naam” (Joh. 20:29-31).

“De hele Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God dient volmaakt moge zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust” (2 Tim. 3:16-17).

Vermits de Bijbel in staat is de mens die God dient te vervolmaken, is het duidelijk dat de Bijbel genoegzaam is voor geloof en praktijk, en dat visioenen, stemmen en wonderen niet nodig zijn:

“Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, tenietgedaan worden” (1 Kor. 13:10).

Ten vijfde: deze valse leer negeert de duidelijke verklaringen in de Schrift over wonderen.

“Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jona, de profeet” (Matt. 12:39).

“En hij zeide: Neen, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het, dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen” (Luk. 16:30-31).

“Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven” (Joh. 20:29).

“Want wij zijn geen kunstig bedachte mythen gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekend gemaakt hebben, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen zo'n stem van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen die vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. EN WIJ HEBBEN HET PROFETISCHE WOORD, DAT VAST EN ZEKER³ IS, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een licht dat schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie werd voorheen niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken” (2 Petr. 1:16-21).

Deze bijbelpassages vernietigen de leer dat wonderen geloof voortbrengen en dat christenen vandaag apostolische tekenen en wonderen moeten verrichten. De apostel Petrus ervoer wonderen die veel verder gingen dan enig iets van de hedendaagse charismaten, maar hij verhief de wonderen niet

³ KJV: “We have also a more sure [= zekerder] word of prophecy” (Gr. *bebaioteron*, van *bebaios*).

- hij verhief de Schrift. Hij zei dat de Bijbel een zekerder woord is dan de meest verbazingwekkende religieuze ervaring.

Het Evangelie moet niet tot in het oneindige gestaafd worden door tekenen en wonderen. Het is stevig gevestigd op het grootste wonder dat ooit volbracht werd: de opstanding van Jezus Christus. Zij die dit teken niet geloven, zoals door de Heilige Geest weergegeven in de Heilige Schrift, zullen ook geen waar geloof opbrengen door enig teken dat zij met hun eigen ogen zien. Dat is wat de Bijbel ons leert.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm