

# Wereldvreemde christenen

Uit: 'Wedergeboorte', door John Charles Ryle [1816 - 1900]

Bron: <http://www.habakuk.nu/content/>, dd.17-11-2008



J.C. Ryle

Een wedergeboren mens *maakt niet de opvattingen van de wereld tot zijn maatstaf van goed of fout*. Het maakt hem niet uit dat hij tegen de stroom van de meningen en gewoonten van de wereld in moet gaan. 'Wat zal men ervan zeggen?' is niet langer beslissend voor hem. Hij overwint<sup>1</sup> de liefde van de wereld. Hij vindt geen vermaak in de dingen die de meeste mensen om hem heen geluk noemen. Hij kan niet genieten van hun vermaak; ze vermoeien hem: hij beschouwt ze als ijdel, nutteloos, beneden het peil<sup>2</sup> van een onsterfelijk schepsel. Hij overwint de vrees voor de wereld. Hij is graag bereid veel dingen te doen die de wereld om hem heen, op zijn zachtst gezegd, als onnodig beschouwt. Zij veroordelen zijn daden, maar het deert hem niet. Zij bespotten<sup>3</sup> hem: maar hij gaat niet uit de weg. Hij houdt meer van de lof van God dan van de lof van de mensen<sup>4</sup>. Hij is banger om God te beledigen<sup>5</sup> dan om de mensen aanstoot te geven. Hij heeft de kosten<sup>6</sup> berekend. Zijn positie staat vast. Het betekent voor hem weinig of hij wordt geprezen of bespot. Zijn oog is gericht op Hem, die onzichtbaar is. Hij is vastbesloten Hem te volgen, waar hij ook zal moeten gaan.

## Mode

Vertel hem dat hij niet zo is als andere mensen, dat zijn opvattingen niet de algemene opvattingen van de gemeenschap zijn waarin hij leeft, en dat hij ervoor zorgt dat men hem vreemd en eigenaardig vindt. U kunt hem er niet mee schokken. Hij is niet langer een slaaf<sup>7</sup> van mode of gewoonten. Het behagen van de wereld is voor hem een zeer ongeschikt punt van overweging. Zijn eerste doel is God te behagen.

---

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)

---

<sup>1</sup> 1Jh 5:4: "Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof".

<sup>2</sup> Ef 4:1: "Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u ertoe op waardig te wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee u geroepen bent".

<sup>3</sup> Jh 15:18-27: "Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een knecht is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. ..."

<sup>4</sup> 1Th 2:4: "maar, zoals wij door God beproefd zijn om ons het Evangelie toe te vertrouwen, zo spreken wij, niet om mensen te behagen, maar voor God, Die onze harten beproeft".

<sup>5</sup> 2Th 1:11: "Daartoe bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waardig keurt en Hij al het welbehagen van Zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt".

<sup>6</sup> Lk 14:28: "Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de midelen wel heeft om het te voltooien?"

<sup>7</sup> Gl 4:7: "U liep goed; wie heeft u ervan weerhouden de waarheid te gehoorzamen?"