

Wegwijzers naar God

Bron: https://creation.com/signposts-to-god?utm_campaign=infobytes_uk&utm_content=%5BDigest%5D%20It%20all%20points%20back%20to%20God&utm_medium=email&utm_source=mailing.creation.com&utm_term=Fortnightly%20Digest%20-%202024.08.23, 12-8-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



De prominente atheïst Richard Dawkins werd eens gevraagd wat hij tegen God zou zeggen als hij Hem na zijn dood zou tegenkomen. Dawkins citeerde wat Bertrand Russell zou hebben gezegd toen hem dezelfde vraag werd gesteld: “Meneer, waarom heeft u zoveel moeite gedaan om uzelf te verbergen?”[1]

Ik denk dat ik kan begrijpen waarom sommigen dat sentiment zouden kunnen herhalen. God is immers onzichtbaar; we kunnen Hem niet rechtstreeks waarnemen met onze fysieke zintuigen.¹ Toch zijn de tekenen van Zijn bestaan – ja, van Zijn goedheid en grootheid – overal. De apostel Paulus had gelijk toen hij een heidens publiek in de eerste eeuw vertelde dat God altijd bewijs van Zijn bestaan heeft gegeven door de goede dingen die Hij heeft gedaan, zoals “Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde”. (Handelingen 14:17). God heeft overal wegwijzers geplaatst om ons te helpen onze weg naar Hem te vinden. Hier zijn er slechts een paar.

Eén daarvan is de natuurlijke wereld. Als we naar de natuur kijken, zijn er veel tekenen dat ze, vanwege de tragische gebeurtenissen in Eden, gevallen is en “zucht” (Romeinen 8:20-22). Maar we zien in overvloed orde, ontwerp, complexiteit, variëteit en grote schoonheid. Dit alles wijst op een Schepper die wijs, fantasierijk, verrukkelijk en enorm machtig is. Paulus schreef: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien” (Romeinen 1:20). Hieruit volgt, zegt Paulus, dat er geen enkel excuus is om niet in God als Schepper te geloven.

Bewijs van ontwerp

Toen ik als kind op een dag door een tijdschrift bladerde, kwam ik een foto tegen van Mount Rushmore, South Dakota, met de onmiskenbare gelijkenissen van vier Amerikaanse presidenten die in de rotsen waren uitgehouwen [plaatje hierboven]. Ik wist niets van hoe deze daar terecht waren gekomen, en ik herinner me dat ik dacht: “Wat vreemd! Dit kan niet per ongeluk zijn gebeurd”.

Precies! Niemand kan serieus suggereren dat deze vormen het gevolg waren van wind of regen of glaciële erosie. Deze beeldhouwde gezichten zijn duidelijk het resultaat van creatief ontwerp en inspanning.

¹ “Waarom openbaart God Zich niet rechtstreeks?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/het-geloof.pdf>. “God heeft alles besloten onder het geloof”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/besloten-onder-het-geloof.pdf>

Hoewel hij niet beweert zich te wijden aan zoiets als de God van de Bijbel, schrijft Paul Davies, voormalig hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Adelaide, in zijn boek *The Mind of God*:

Door mijn wetenschappelijk werk ben ik steeds sterker gaan geloven dat het fysische universum in elkaar zit met een vindingrijkheid die zo verbazingwekkend is dat ik het niet alleen als een bruto feit kan accepteren. Ik kan niet geloven dat ons bestaan in dit universum slechts een gril van het lot is, een toeval van de geschiedenis, een toevallige hapering in het grote kosmische drama.[2]

De nederigste gelovige in God als Schepper moet veel minder goedgegelovigheid aan de dag leggen en heeft veel minder uit te leggen dan de meest fervente evolutionistische materialist.

Natuurlijk heeft de gevallen mensheid in toenemende mate veel gesofistikeerde speculaties bedacht over hoe de natuur niettemin zichzelf had kunnen maken. Bedieningen zoals CMI bieden mensen specifieke antwoorden op dergelijke uitdagingen. Toch loont het de moeite om een stap terug te doen en na te denken over het ‘grote geheel’ van wat wordt beweerd, en de belediging ervan voor het gezond verstand zelf.

Het bewijs binnenin

Een andere wegwijzer is *de menselijke natuur*. Wij zijn gemaakt naar het beeld van God (Genesis 1:27). We hebben dus spirituele vermogens die niet zonder God verklaard kunnen worden. Taal, rede, ambitie, creativiteit, humor, verwondering, aanbedding – dit alles heeft geen tegenhanger in de natuurlijke wereld. Deze eigenschappen kenmerken ons als verschillend van de rest van Gods handwerk. Dit is een andere manier om te zeggen dat onze Schepper ons heeft begiftigd met het vermogen om op persoonlijk niveau met Hem om te gaan.

In de menselijke natuur is het geweten een ander teken dat naar God wijst. Spreuken 20:27 zegt over de menselijke geest dat deze “[een lamp van de HEERE, die alle schuilhoeken van zijn \[van de mens\] binnenste doorzoekt](#)”. Ons geweten is verantwoordelijk voor onze intuïtieve kennis van goed en kwaad, juist en verkeerd. De apostel Paulus stelt dat zelfs degenen die Gods wet niet in geschreven vorm bezitten, nog steeds een geweten hebben dat hen prijst als ze instinctief doen wat de wet beveelt en hen beschuldigt als ze dat niet doen (Romeinen 2:14-15).

Zelfs zonder een ‘boek met regels’ weten we dat het verkeerd is om te liegen, te stelen, te begeren en te moorden. Het geweten ‘stopt een kiezelsteen in onze schoen’ wanneer we het overtreeden. De norm die het stelt en de schuld die het oplegt, wijzen ons naar God – de Bron van al het goede en de Rechter van alle kwaad.

Eeuwigheid in ons hart

“[Ook heeft Hij de eeuw² in hun hart gelegd³](#)” (Prediker 3:11). M.V.

Ons *verlangen naar de eeuwigheid* is een andere aanwijzing voor God. Op de een of andere manier weten en voelen we dat dit leven niet alles is wat er is. Archeologen hebben ontdekt hoe zorgvuldig en uitgebreid de oude Egyptenaren zich voorbereidden op het hiernamaals, en ze hadden geen Bijbel om hen te vertellen over een toekomstig leven. Waar komt dit verlangen naar de eeuwigheid vandaan? Alles op aarde is onderhevig aan verandering en verval:

“[U hebt voorheen de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van Uw handen. 27 Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden; zij alle zullen verslijten als een kled. U zult ze verwisselen als een gewaad en zij zullen verdwijnen. 28 Maar U blijft Dezelfde, aan Uw jaren zal geen einde komen](#)” (Psalm 102:26-28).

Deze ‘onsterfelijksverlangens’ die we allemaal op verschillende momenten voelen, zijn verwijzingen naar de God die ons naar Zijn eigen beeld heeft geschapen.

² Strong 5769: *olam*: eeuwigheid, voortdurend, aanhoudend, eeuwigdurend. SV/HSV vertaalt beter dan de KJV. M.V.

³ In elk mens heeft God een besef gegeven van “[eeuwigheid](#)”, een besef dat er meer is dan de vergankelijkheid. M.V.

Honger van de ziel

Een andere wegwijzer naar God is ons *verlangen naar betekenis en doel*. We wisten altijd wanneer onze kat Simba honger had en gevoerd wilde worden. (Elke kattenbezitter weet dat honden baasjes hebben, maar katten hebben personeel!) Hij zou zijn voorgeschreven droogvoer eten en tevreden weggaan; Zijn volgende maaltijd leek de grens van zijn horizon te zijn. Maar *wij* kunnen niet op dat kale bestaansniveau leven – althans, niet voor lang. We hunkeren naar betekenis en doel in ons leven; we verlangen ernaar om te genieten van belangrijke en bevredigende relaties.

Dit gevoel van verlangen wordt vaak ‘de heimwee van de ziel’ genoemd – en terecht, want dat is precies wat het is. Het ware object van ons verlangen is God. De woorden van de psalmist weer spiegelen deze waarheid:

“Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! 3 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen?” (Psalmen 42:2-3)

De weg verlichten

Van alle wegwijzers die naar God wijzen, is *de Bijbel* verreweg de duidelijkste. Wanneer een Britse monarch wordt gekroond, krijgt hij of zij een exemplaar van de Bijbel en wordt hem of haar verteld: “Dit boek is het meest waardevolle dat deze wereld zich kan veroorloven. Dit is de koninklijke wet; dit zijn de levende orakels van God”. Wanneer we de Bijbel lezen met een nederige en leergierige houding, ontdekken we dat het een bron van bovennatuurlijke wijsheid en kracht is. De psalmist bad: “*Ontsluit mijn ogen en laat mij aanschouwen de wonderen van Uw wet*” (Psalm 119:18). Paulus herinnerde zijn jonge medewerker Timotheüs eraan dat de Schrift de wijsheid en het onderricht verschaft die leiden tot “*redding door geloof in Christus Jezus*” (2 Timoteüs 3:15).

Het hoofdthema van de Schrift is *Jezus Christus*, Gods enige Zoon. Als “*beeld van de onzichtbare God*” (Kolossenzen 1:15) is Jezus de duidelijkste en meest overtuigende getuige van het bestaan en de grootsheid van God de Vader. Jezus Zelf zei: “*Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien*” (Johannes 14:9). Hij is de perfecte transcriptie van hoe God is.

Maar de allerhoogste demonstratie van Gods liefde en zorg is het zenden van Zijn Zoon naar de wereld om de dood aan een kruis te ondergaan, om ons van onze zonden te redden en om ons voor Zichzelf terug te winnen. Het kruis is meer dan genoeg om ons ervan te overtuigen dat God verloren mensen liefheeft en voor hen zorgt (Romeinen 5:8). Jezus Zelf zei dat Hij kwam “*om te zoeken en te redden wat verloren is*” (Lukas 19:10).

Om ons te helpen onze weg naar God te vinden, zijn er overal wegwijzers, maar de meest vitale is Jezus. Hij zei: “*Ik ben de weg, en de waarheid, en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij*” (Johannes 14:6).

Referenties en noten

1. From the Ben Stein documentary *Expelled: No intelligence allowed*, 2008.
2. Quoted in Strobel, L., *The Case for a Creator*, Zondervan, Grand Rapids, MI, p. 127, 2004.

Zie verder:

- o Rubriek “Over God”: <http://www.verhoevenmarc.be/atheisme.htm#over-God>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

Rubriek “Schepping vs. Evolutie”: <http://www.verhoevenmarc.be/schepping.htm>