

Wat betekent “Geboren uit Water en Geest”?

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/salvatio/bapsav05.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

“Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet **geboren** wordt **uit water en Geest**, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan” (Johannes 3:5)

Deze passage gaat over hoe een persoon wordt wedergeboren. Degenen die in de “wedergeboorte door de doop” (“baptismal regeneration”) geloven, geloven dat het “water” dat in dit vers wordt genoemd, verwijst naar de waterdoop. Maar is dit echt zo?

Ten eerste moeten we bedenken dat, toen Jezus deze woorden zei, de christelijke doop nog niet was ingesteld. De christelijke doop werd voor het eerst door Christus genoemd in Mattheüs 28:19-20 en werd pas in Handelingen hoofdstuk 2 (de dag van Pinksteren, zie vooral vers 41) toegepast. Dat er een duidelijk verschil was tussen de doop van Johannes en de christelijke doop, blijkt duidelijk uit Handelingen 19:1-7 (vergelijk ook Handelingen 18:25). Dus kon Jezus in Johannes 3:5 niet hebben verwezen naar de christelijke doop, omdat die in die tijd niet bestond.

Als Hij niet naar de doop verwees, waar verwees onze Heer dan naartoe wanneer Hij leerde dat iemand “uit water geboren” moet worden? Het belangrijkste punt dat Jezus maakte is dit: je kunt Gods koninkrijk niet binnengaan tenzij je REIN bent. Vuile discipelen (degenen die onrein, niet vergeven, niet gereinigd zijn) zullen niet mogen binnengaan. Onze Heer had het niet over fysisch water, dat iemand alleen van buiten kan reinigen. In Johannes 3:5 sprak Jezus over GEESTELIJKE REINIGING (iets dat moet gebeuren aan de binnenkant van een persoon). Om van buiten rein te zijn, moet een mens een bad nemen en water en zeep gebruiken! Om van binnen rein te zijn is er een ander soort bad nodig. Laten we nu eens kijken wat de Bijbel zegt over geboren worden uit water en Geest.

Johannes 3:3 zegt dat als iemand het koninkrijk wil zien, hij wederom geboren moet worden. Johannes 3:5 zegt dat als iemand het koninkrijk wil binnengaan, hij uit water en Geest geboren moet worden. Daarom betekent wedergeboren worden hetzelfde als geboren worden uit water en Geest. Als een persoon wedergeboren is, dan is hij geboren uit water en Geest.

(Opmerking: sommigen denken dat “water” verwijst naar onze natuurlijke geboorte toen we als baby werden geboren en dat “Geest” verwijst naar onze geestelijke geboorte wanneer we opnieuw geboren worden. Maar deze visie past niet in de context. Aangezien *elke* persoon fysisch is geboren, zou het zinloos zijn om te zeggen dat iemand uit water moet worden geboren om het koninkrijk binnen te gaan, want hij is dan reeds uit water geboren. Dit zou hetzelfde zijn als zeggen: een persoon kan het koninkrijk niet binnengaan tenzij hij een persoon is).

Water is het enige dat we gebruiken als we iets wassen. Water is het universele reinigingsmiddel. Wat we ook wassen, water is er op de een of andere manier bij betrokken. Het is gemakkelijk in te zien hoe WATER symbolisch kan zijn voor REINIGING (iets schoonmaken)!

Zondaars moeten gewassen en gereinigd worden. Jezus wilde dat Nicodemus iets heel belangrijks wist: **geen onrein persoon kan Gods koninkrijk binnengaan!** Paulus zegt het zo: “Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, **onreine** of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God” (Efeziërs 5:5 en zie ook Galaten 5:21 en Openbaring 21:27). Om het koninkrijk binnen te gaan, moet een persoon vanbinnen REIN en GEWASSEN zijn (zonden vergeven!). Alleen gereinigde zondaars zullen worden toegestaan! Vergelijk Psalm 24:3-4. Je moet uit water geboren zijn! Je moet worden gewassen!

Beschouw 1 Korintiërs 6:9-10 eens. Zal enig onrein of onrechtvaardig volk het koninkrijk beërven? Zullen gewassen zondaars het koninkrijk binnengaan (1 Korintiërs 6:11)? Er is hoop voor de smerigen, maar alleen als ze worden gewassen, en dit wassen verwijst niet naar de waterdoop. Het

verwijst naar een innerlijk werk dat alleen God kan doen. In vers 11 hebben we de twee ingrediënten van Johannes 3:5 genoemd: het WATER (“gewassen”) en de GEEST (“door de Geest van onze God”).

Als je aan Johannes 3:5 denkt, moet je ook aan Titus 3:5 denken. Het laatste verklaart het eerste. Beide verzen staan in hoofdstuk 3 vers 5, dus ze zijn gemakkelijk te onthouden! In beide verzen wordt gesproken over OPNIEUW GEBOREN worden. Beide verzen spreken over het WATER en de GEEST. Zie maar:

“Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte [WATER] en de vernieuwing door de Heilige Geest [GEEST]” (Titus 3:5).

Al deze verzen hebben het over dat wonderbaarlijke werk dat God doet aan de binnenkant van een persoon, waardoor hij Gods koninkrijk kan binnengaan!

Let op het water in Johannes 13:5. Jezus gebruikte dit water om een symbolisch beeld te zijn van een belangrijke geestelijke waarheid. Was Petrus een “gewassen” discipel? Was Petrus van binnen REIN (zie Johannes 13:9-10)? Judas was de discipel die nooit uit water werd geboren. Hij was de discipel die ongewassen en onrein was en die nooit wedergeboren was: “Jezus zei tegen hem [Petrus]: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. ¹¹ Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein” (Johannes 13:10-11 en vergelijk Johannes 13:2)? Deze man zou nooit het koninkrijk binnengaan.

Het WATER wordt ook genoemd in Efeziërs 5:25-26: “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, ²⁶ opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met **het waterbad door het Woord**” (Efeziërs 5:25-26) Hoe wordt iemand gewassen? DOOR HET WOORD! Het WOORD VAN GOD is een essentieel onderdeel van het reinigingsproces. Het WOORD VAN GOD is de spiegel die ons laat zien hoe vuil we werkelijk zijn (wegens de zonde). Niet enkel toont de Bijbel ons onze zonden maar hij wijst ook op de enige Redder en Zijn vele beloften om degenen te redden die echt in Hem geloven. Zonder het Woord van God zou een mens nooit gered en wedergeboren kunnen worden. De volgende verzen laten zien hoe belangrijk Gods Woord is als het gaat om redding, wedergeboorte en reiniging:

1. **Psalm 119:9** – “Waarmee houdt een jongeman zijn pad **zuiver**? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw **Woord**”.
2. **Johannes 15:3** – “U bent al **rein** vanwege het **woord** dat Ik tot u gesproken heb”.
3. **1 Petrus 1:23-25** – “u, die **opnieuw geboren** bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende **Woord van God**”.
4. **Jakobus 1:18** – “Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaad door het **Woord** van de waarheid”.

Gods Woord doet twee dingen: 1° Het toont een mens hoe een grote zondaar hij is (Romeinen 3:10-23), en 2° Het toont een mens hoe een grote Redder Christus is (Romeinen 3:24-26)!

Nicodemus was een Jood die vertrouwd had moeten zijn met het Oude Testament. In Johannes 3:9 zien we dat Nicodemus nog steeds niet begreep waar Jezus over sprak. In Johannes 3:10 vertelde Jezus Nicodemus dat hij deze dingen had moeten weten! Toen Jezus sprak over WATER en GEEST had hij dat moeten begrijpen! Hij had vertrouwd moeten zijn met EZECHIËL 36:25-29:

“Ik zal rein **water** op u sprenkelen en u zult **rein** worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u **reinigen**. ²⁶ Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. ²⁷ Ik zal **Mijn Geest in uw binnenste geven**. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. ²⁸ U zult wonen in het land dat Ik uw vaders gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en **Ik** zal een God voor u zijn. ²⁹ Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Ik zal roepen tegen het koren en Ik zal het veel doen worden: Ik zal u geen hongersnood opleggen”.

Heeft deze passage het over het WATER? Heeft deze passage het over REIN zijn en REIN WORDEN? Heeft deze passage het over de GEEST? In deze passage beloofde God een geweldig werk AAN DE BINNENKANT te doen (zie Ezechiël 36:26-27)! Zie ook Jeremia 4:14 en Jesaja 1:16.

Mijn vriend, op basis van deze vele passages, als God je niet van binnen heeft gereinigd, dan zul je het koninkrijk niet binnengaan. Je moet opnieuw geboren worden! De waterdoop is niet het antwoord. Je moet worden gereinigd voordat u ooit in water wordt gedoopt. Je hart moet gezuiverd worden **door het geloof** (Handelingen 15:9).

Lees ook:

- o De nieuwe geboorte uitgelegd: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/nieuweGeboorte.pdf>
- o Bent u wedergeboren?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Wedergeboren-Ryle.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm