

Slapende Wachters, sta op!

Oorspr. titel: Asleep on the Watch, Steve Muse
Eastern Regional Watch

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, voorwoord en voetnoot door M.V. Update 13-4-2009

Voorwoord van vertaler: Wie zijn wachters in bijbelse zin?

Vandaag zijn er veel zogenaamde “christelijke wachters”, maar in feite zijn zij veelal sensationalistes, conspiracisten, complotkraaiers, fantasten, paniekzaaiers, onruststokers, dwaalgeesten, afleiders met niet-relevante en onnutte boodschappen ... geestelijk onvolwassen als zij zijn.

Zij zijn erg populair en gretig worden hun sites gelezen. Zij stellen zich op als wachters die “waakzaam” zijn. Hun waakzaamheid richt zich echter niet op de echte geestelijke noden en gevaren, maar op allerlei politiek-maatschappelijke gebeurtenissen en zogenaamd belangrijke tekenen die echter voor ware christenen, die in de Opname vóór de verdrukking geloven, niet relevant zijn. Zij presenteren hun boodschappen dikwijls met halve waarheden, hele leugens en valse profetie.

Dit zijn niet het soort wachters die wij als voorbeeld dienen te nemen. Zij zijn geen wachters maar wargeesten. Zij kennen Gods Woord niet, noch gehoorzamen zij het, en voor correctie zijn zij niet vatbaar. Dit artikel wil enkel wijzen op de rechtmatige rol van een christelijke wachter. (M.V.)



Een wachter blaast de shofar¹

Mij werd verteld dat in onze tijd de rol van wachter, zoals begrepen in het Oude Testament, niet meer bestaat; en niet langer nodig zou zijn omdat wij niet onder de toorn van God staan maar onder de genade van de Heer Jezus Christus. En als er vandaag wachters zijn, zo werd mij gezegd, kunnen zij niet op dezelfde manier verantwoordelijk zijn zoals God van Ezechiël eiste. Als er vandaag wachters zijn, zoals beschreven in Ezechiël, wie zijn zij dan? En wie zou in dit wachtersmandaat willen dienen?

De plicht van de wachter: Ezechiël 33

“En des HEEREN woord geschiedde tot mij, zeggende: 2 Mensenkind! spreek tot de kinderen van uw volk, en zeg tot hen: Wanneer Ik het zwaard over enig land breng, en het volk des lands een man uit hun einden nemen, en die voor zich tot een wachter stellen; 3 En hij het zwaard ziet komen over het land, en blaast met de bazuin¹, en het volk waarschuwt; 4 En een, die het geluid der bazuin¹ hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen; en het zwaard komt, en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. 5 Hij hoorde het geluid van de bazuin¹, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem; maar hij, die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. 6 **Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en niet met de bazuin¹ blaast, zodat het volk niet is gewaarschuwd**; en het zwaard komt, en neemt een ziel uit hen weg; die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar **zijn bloed zal Ik van de hand van de wachter eisen**. 7 Gij nu, o mensenkind! Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen, en hen van Mijnentwege waarschuwen. 8 Als Ik tot de goddeloze zeg: O goddeloze, gij zult de dood sterven! en gij spreekt niet, om de goddeloze van zijn weg af te manen; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. 9 Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij

¹ Hebr. *shofar* of *sjofar*. Strong's 7782. Zie voor meer uitleg <http://nl.wikipedia.org/wiki/Shofar>.

zich daarvan bekere, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven; maar gij hebt uw ziel bevrijd" (Ezechiël 33:1-9).

Als we nauwkeurig naar Handelingen 20 kijken, dan zien we dat de apostel Paulus dit wachters-mandaat begreep toen hij de opzichters van Efeze waarschuwde met betrekking tot zijn vertrek, nadat hij drie jaar bij hen was geweest. Hier is een duidelijk voorbeeld:

"Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, 27 want ik heb niet nagelaten u heel de raad van God te verkondigen. 28 **Sla dan acht op uzelf en op heel de kudde** waarover de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. 29 Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en **dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die verkeerde dingen spreken**, om de discipelen weg te trekken achter zich aan. 31 Daarom: **waak**, en bedenk dat ik drie jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen" (Hand. 20:26-31; zie ook Hand. 18:6).

Men zou kunnen opwerpen dat dit een apostolische verantwoordelijkheid was die wij niet op ons moeten toepassen, maar als we naar Hebreeën kijken dan zien we dat de **opzieners** werden aangespoord om naar de schapen om te zien, over hen te waken en hen te waarschuwen:

"Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig. Want **zij waken over uw zielen** omdat zij **rekenschap moeten afleggen**, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut" (Hebreeën 13:17).

In Markus 13 zien we dat Jezus spreekt over de komende dingen van de Laatste Dagen. Hij gebood de verantwoordelijken constant te waken over de dingen die komen:

"**Let op: waak en bid**, want u weet niet wanneer het de tijd is. 34 Het zal zijn als bij een mens die een buitenlandse reis maakte: hij verliet zijn huis, gaf zijn knechten volmacht, en gaf aan ieder zijn werk, en **gebood de deurwachter te waken**. 35 **Waak dus!** Want u weet niet wanneer de heer van het huis komt, 's avonds laat of te middernacht of met het hanengekraai of 's morgens vroeg, 36 opdat hij u niet, als hij plotseling komt, slapende aantreft. 37 En wat Ik tegen u zeg, zeg Ik tegen allen: **Waak!**" (Markus 13:33-37).

Waarom vraag ik aandacht voor deze dingen, en waarom ben ik er bezorgd over of ieder wel op zijn post op wacht staat voor het Lichaam van Christus?

In overeenstemming met wat Paulus zegt in Handelingen 20:28-31 zijn er doorheen de eeuwen, tot op vandaag, vele wrede wolven geweest, die de kudde binnendringen, en die ook binnenin de kerk opstaan om te verleiden, te bedriegen en de schapen te stelen voor zichzelf. Ik zou willen dat dit geen verrassing zou zijn voor velen, maar helaas, het moet gezegd worden dat dit de toestand is **in heel veel kerken** vandaag.

Ik zal even getuigen van mijn eigen ervaring. De laatste 10 jaar heb ik tientallen kerken bezocht die een "open deur politiek" voerden - zij accepteren welke doctrine of welke nieuwe leer maar ook die door hun deur komt. In tegenstelling tot de woorden van Paulus in Efeziërs 4, over hen die zouden moeten waken en de heiligen moeten uitrusten, om hen tot maturiteit te brengen, niet weg en weer geslingerd door elke wind van leer, hebben zij in feite vrijwillig hun zeilen opgetrokken waardoor elke wind hen kon meevoeren waar die wilde. Ik heb er velen in leiderschap gezien, zoals pastors, ouderlingen of opzieners, die er geen notie van hebben wat er door hun deuren tot hen is gekomen, of wat er nog zal komen met het oog op de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. Niemand bewaakt de kudde terwijl de wolf stilletjes rondsluip, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.

Terwijl ik mij afvroeg wat er gebeurd is met hen die geroepen zijn om over de kudde te waken, in wat voor toestand zij beland zijn, dacht ik aan een klein "Mother Goose" kinderrijmpje over "Little Boy Blue" en hoe geschikt dit eigenlijk is voor de hedendaagse kerken:

Kleine jongen Blue, kom, blaas je hoorn.
De schapen lopen het veld op, de koe is in het koren.
Waar is de jongen die voor de schapen zorgt?
"Hij ligt onder de hooimijt, **vast in slaap**".
Wil je hem wakker maken? "Nee, niet ik;
want als ik dat doe, zal hij zeker schreeuwen".

Iemand, alstublieft, waak toch als wachter! Ik zou liever droefheid en verdriet zien, tot tranens toe, om ons tot berouw te brengen, dan dat de kerken verder geïnfilteerd worden en opgaan in het New Age occultisme, de valse leringen, ketterijen, filosofieën van mensen en leringen van demonen, terwijl de wachters slapen.

Ik heb er al eerder over geschreven, en zopas gebeurde het opnieuw. Mij werd gevraagd welke kerk ik zou aanbevelen voor een nieuwe gelovige. Als christen, al meer dan 30 jaar, en nadat ik tientallen kerken in de streek heb bezocht, zou ik niet weten naar welke kerk ik deze nieuweling zou kunnen sturen zonder te weten dat hij op een of andere manier zal opgezaaid worden met de huidige trends van bedrog die door het Lichaam van Christus razen. Dit is te wijten aan het gebrek aan onderscheidingsvermogen bij de wachters die slapen.

Steven Mitchell schrijft in zijn artikel "[Watchman Arise](#)" ("Wachter sta op"):

"Vermits God deze bediening doorheen de Bijbel dikwijls vernoemt, en met grote duidelijkheid, doen wij er goed aan erover te lezen, er aandacht aan te besteden en ervan te leren om mannen en vrouwen te zijn met deze houding voor de kerk vandaag. Alhoewel wij vandaag niet onder de bedreiging liggen van fysieke invasies, en niet leven in letterlijk omuurde vestingen, zoeken Satan en zijn werkers de kerk te belegeren en te vernietigen door valse leringen en goddeloze filosofieën. Hij tracht ons te leiden in valse aanbiddingsvormen en onbijbelse leringen die vermomd zijn als waarheid. Hij heeft een goed uitgewerkte aanslag op Gods volk beraamd en georkestreerd, compleet met bedrieglijke valse bedienaars en schijnprofeten die niet langer Gods Woord zien als de primaire basis voor ware leer. De kerk ligt beslist onder de aanval en heeft, daarom, beslist en wanhopig, behoefte aan wachters in deze tijd".

Het meeste van wat ik hier geschreven heb zal hen aanspreken die in het leiderschap zitten maar slapen, of zich niet bewust zijn van de gevaren die er zijn en die in het verschiet liggen. Er zijn ook kerken waarvan ik weet dat de leiders wetens en willens bedrog leren, met weinig bezorgdheid voor de kudde en die zo passen in het plaatje van de Schrift in Handelingen 20.

Ouderlingen, opzieners, herders en wachters, besteed alstublieft aandacht aan deze oproep om te ontwaken en de kudde te waarschuwen voor de gevaren die uw kerken vandaag het hoofd moeten bieden. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk wanneer u hen niet waarschuwt! Hun bloed zal aan uw handen kleven!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm