

# Waarom zijn zoveel 'christenen' onwetend?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)  
Samengesteld door M.V., 13-1-2025



## Drie diepgaande oorzaken

### 1. Zij zoeken niet de waarheid, de kennis van God, maar wat het gehoor streeft.

2 Timotheüs 4:3: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken **wat het gehoor streeft**, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen **overeenkomstig hun eigen begeerten**”.

1 Korinthiërs 15:34: “... sommigen hebben geen kennis van God. Tot beschaming zeg ik u dit”. Die kennis is verkrijgbaar en voorhanden, maar zij willen die niet, want zij hebben de duisternis meer lief dan het licht (Johannes 3:19).

### 2. De misleider is actief!

Efeziërs 2:2: “... de aanvoerder van de macht in de lucht, van de **geest** die nu werkzaam is in de **kinderen van de ongehoorzaamheid**.”

Efeziërs 6:12:” Want wij hebben de strijd **niet tegen vlees en bloed**, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de **geestelijke machten van het kwaad** in de hemelse gewesten”.

1 Petrus 5:8: “Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden”.

Openbaring 12:9: “... de oude slang, die **duivel** en **satan** genoemd wordt, **die de hele wereld misleidt**”.

Deeltijdse christenen kunnen niet op tegen voltijdse demonen! Wij leven in bezet gebied.

### 3. Verblind van Godswege

Wie de roepstem van God (Johannes 16:7-11) blijft negeren, of Zijn Woord niet gehoorzaam blijft en **zijn hart verhardt**, die kan van godswege getroffen worden door een geestelijke blindheid, zodat hij of zij zelfs niet meer kan verstaan wat uit God is. Dit is een toestand van veroordeling. God laat niet met Zich spotten! <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verblind.pdf>

Jes. 6:9-10; 29:10-13; 44:18 & Matt. 13:13-15; Mark. 4:11-12; Luk. 8:10; Joh. 9:39-41; 12:37-41; Hand. 28:24-27; Rom. 1:24-28; 11:7-10; 2 Thess. 2:9-12.

“Heden, als u Zijn stem hoort, **verhard dan uw hart niet**” (Psalm 95:7-8; Hebr. 3:7-8, 15; 4:7).