

Vrouwelijke leiders in de Bijbel

David Cloud, http://www.wayoflife.org/index_files/women_leaders_in_the_bible.html, 30-1-2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

Een verslag in de St. Paul Pioneer Press, 19 juni 1996, recenseerde de bedieningen van verschillende vrouwen die prediken tot grote groepen van mannen en vrouwen. Eén van deze was Billy Graham's dochter, Anne Graham Lotz. Het verslag merkt op dat deze vrouwen "hun inspiratie onttrekken aan de vele vrouwelijke predikers en profeten in de Bijbel".



Laat ons even kijken naar de vrouwen in de Schrift die frequent naar voor geschoven worden als voorbeelden van vrouwelijke predikers vandaag. Het voornaamste bijbelse voorbeeld van een vrouwelijke leider is DEBORA. Waarom diende Debora God als een rechter in Israël (Rechters 4:4-5)? Het antwoord is niet moeilijk. De mannen in Debora's dagen waren erg zwak en lafhartig. Dit wordt gezien in het feit dat Barak, de legeraanvoerder van Israël, weigerde in de strijd te gaan tenzij Debora met hem meeding. De vrouw moest hem eraan herinneren dat God had gezegd dat het tijd was om te vechten; de vrouw moest hem aanmoedigen en uitdagen om te gaan; ja, de vrouw moest met hem meegaan!

"Toen zei Barak tegen haar: Als u met mij mee zult gaan, dan ga ik. Maar als u niet met mij mee zult gaan, dan ga ik niet" (Rechters 4:8).

Debora realiseerde zich dat dit niet juist was, noch natuurlijk, en zij vertelde Barak dat dit niet zou resulteren in eer voor hem:

"En zij zei: Ik zal wel met u meegaan. Maar

er zal op de weg die u gaat voor u geen eer te behalen zijn, **want de HEERE zal Sisera overleveren in de hand van een vrouw ...**" (Rechters 4:9).

Blijkbaar was dit een periode in Israël's geschiedenis tijdens dewelke God geen man kon vinden om Zijn wil te doen, en zodus gebruikte Hij een dappere, bereidwillige vrouw. We kunnen God prijzen voor vrouwen zoals Debora die bereid zijn om sterk te zijn wanneer de mannen zwak zijn. Dit is dikwijls gebeurd, zowel in de seculiere als in de kerkgeschiedenis.

Het probleem in Debora's dagen was geestelijke afvalligheid. Wanneer Gods volk zich afkeert van Hem, laat Hij mannen machteloos worden tegen hun vijanden en verwijdert Hij wijsheid uit hun harten. Het is een oordeel over afvallige mensen. We kunnen ditzelfde vandaag zien in het afvallige Noord-Amerika en Europa. In het algemeen zijn de leiders zwak en ze lijken meer en meer gezond verstand te missen. Zij kunnen hun kinderen en vrouwen niet verhinderen hen te overheersen (vergelijk Jesaja 3:12). Dit is Gods oordeel wegens de afvallige toestand van belijdende christenen. In Debora's dagen was Israël overgeleverd aan haar vijanden, louter vanwege hun afvalligheid jegens de ware God en de Schrift (Rechters 4:1-2). Dat was de reden waarom de mannen zo zwak waren. God had hun kracht weggenomen zoals Hij ook deed met de zondige Samson.

“Zodat de snelle niet zal ontvluchten, en de sterke zijn kracht niet verkloeken, en een held zal zijn ziel niet bevrijden. En die de boog hanteert, zal niet bestaan, en die licht is op zijn voeten, zal zich niet bevrijden; ook zal, die te paard rijdt, zijn ziel niet bevrijden” (Amos 2:14-15).

Iemand zou kunnen vragen: “Als God Debora riep om rechter te zijn in het oude Israël, zal Hij dan misschien ook vandaag een vrouw kunnen roepen om in een kerk leiding te nemen?” Dit kan echter niet, omdat Gods Woord uitdrukkelijk stelt dat het vrouwen verboden is te leren of zich gezag toe te eigenen over mannen in de kerken:

“Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt” (1 Timotheüs 2:11-12).

We moeten het Woord van de Waarheid recht snijden (2 Timotheüs 2:15). Wij halen onze instructies voor kerkelijk werk niet uit het Oude Testament.¹ Dit is erg fundamenteel.

Wat te zeggen van de DOCHTERS VAN FILIPPUS? Zij waren profetessen² (Handelingen 21: 9). Betekent dit niet dat vrouwen kunnen prediken tot mannen door hun gave van profetie te beoefenen? Helemaal niet. Dat is strikt verboden in 1 Timotheüs 2:11-15. Het feit dat God bedieningsgaven geeft aan vrouwen betekent niet dat zij vrij zijn om gezag op te nemen in de kerk of dat zij het apostolische verbod van prediken tot of onderwijzen van mannen kunnen negeren.

Als zendeling in Zuid-Azië, in de jaren (19)80, schreef ik een evangeliepamflet met de titel: De Onbekende God. De boodschap was onttrokken aan Paulus' preek op de Aeropagus in Handelingen 17, een passende boodschap voor de afgodische mensen in dat deel van de wereld. Enkele maanden nadat we dit geïllustreerde pamflet begonnen te publiceren werd ik benaderd door een vrouwelijke zendeling die me begon te berispen voor dat pamflet wat zij beschouwde als een al te zeer negatieve benadering van het Evangelie. Ik was op weg naar de kapper op een mooie namiddag toen ik haar naar mij toe zag komen met haar fiets. Ze hield niet van de directe benadering van het veroordelen van afgoderij en het prediken van berouw en bekering. Ik herinnerde haar eraan dat dit precies de benadering van Paulus was. Zij bracht daartegen in dat Paulus waarschijnlijk in het vlees was toen hij die boodschap predikte. Ik vertelde haar dat Paulus absoluut zeker niet in het vlees was toen hij door Goddelijke inspiratie de boodschap predikte die beschreven staat in Handelingen 17. Ik vertelde haar ook dat als God mij zou willen corrigeren, Hij daartoe wel een man zou gebruiken.

Zij zei: “Hebt u niet gelezen over de dochters van Filippus die profetessen waren?”

Ik herinnerde haar eraan dat toen Paulus in het huis van Filippus verbleef, God een mannelijke profetie van een andere stad bracht om tot Paulus te profeteren in plaats dat de dochters van Filippus dit werk deden.

“En de volgende dag gingen Paulus en wij die bij hem waren, daarvandaan en kwamen in Caesarea. Wij gingen naar het huis van Filippus, de evangelist, die een van de zeven diakenen was, en bleven bij hem.⁹ Deze had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.¹⁰ En toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profetie uit Judea, van wie de naam Agabus was.¹¹ En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, zullen de Joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren” (Handelingen 21:8-11).

Toen ik dit uitgelegd had vanuit Gods Woord, ging deze zendeling terug naar haar fiets en reed weg.

Er is geen twijfel over dat God de gaven van profetie² ook aan vrouwen gaf. Petrus had op de dag van Pinksteren beloofd dat God dit zou doen: “En ook op Mijn dienaren en op Mijn **dienaressen** zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren” (Handelingen 2:18). Maar de Heilige Geest, de Geest die gaven geeft, heeft restricties geplaatst op de beoefening van deze gaven. De Schriftplaatsen 1 Timotheüs 2 en 1 Korinthiërs 11 en 14 behoren tot de Heilige Schrift. Onmid-

¹ Zie hiervoor: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/2Tim2_15.pdf.

² Let er ook op dat er vandaag geen profeten meer zijn: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>.

dellijk na vrouwen verboden te hebben om te spreken in kerksamenkomsten in 1 Korinthiërs 14:34, waarschuwde de apostel Paulus dat zij die deze instructie negeren niet geestelijk zijn:

“Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf **geboden van de Heere** zijn” (1 Korinthiërs 14:37).

Zonder twijfel zullen sommigen ook zeggen: “Waarom is er dan blijkbaar zegen op de bedieningen van sommige vrouwen die prediken en onderwijzen tot mannen”.

Ten eerste, God zegent de bediening van Zijn Woord niettegenstaande de dwalingen van de bedienaar. In zulk geval evenwel zal de bedienaar (man of vrouw) enkel persoonlijke beloning ontvangen voor de arbeid in zoverre dit werd gedaan overeenkomstig het Woord van God (1 Korinthiërs 3:6-15; 2 Timotheüs 2:5).

Ten tweede, dikwijls is dat wat een zegen lijkt te zijn helemaal niet Gods zegen. De mormoonse kerk is een van snelst groeiende “kerken”, maar ze is een dwaalkerk die een vals evangelie predikt. Hetzelfde is waar voor de rooms-katholieke kerk, die de grootste “kerk” van de wereld is. Alle schijnbare zegeningen die zulke “kerken” hebben is bedrog, omdat dit niet uit God is. De Bijbel waarschuwt herhaaldelijk voor het gevaar van geestelijk bedrog. Dit zijn valse evangeliën, valse christussen, valse geesten (2 Korinthiërs 11:3-4). Jezus waarschuwde voor de menigten die voor Hem zullen staan in het oordeel en die zullen bluffen met hun geestelijke verwezenlijkingen, maar Hij zal tegen hen zeggen: “Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:23). De duivel doet zich voor als een engel van het licht en zijn dienaren als dienaren van de gerechtigheid (2 Korinthiërs 11:15).

Mijn vrienden, de slotsom is dat de Bijbel, Gods heilige Woord, de vrouw verbiedt te onderwijzen of zich gezag toe te eigenen over de man. Dat is een verbod van bijna 2000 jaar geleden, en het is een verbod vandaag.

Pas er voor op beïnvloedt te worden door de rebellie van onze tijd!

“Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen” (1 Timotheüs 2:11-14)?

“Laten uw vrouwen in de gemeenten zwijgen. Het is hun immers niet toegestaan te spreken, maar bevolen onderdanig te zijn, zoals ook de wet zegt. En als zij iets willen leren, laten zij dat dan thuis aan hun eigen man vragen. Het is immers schandelijk voor vrouwen om in de gemeente te spreken. Of is het Woord van God van ú uitgegaan? Of heeft het alleen ú bereikt? Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heere zijn” (1 Korinthiërs 14:34-37).

Lees in dit verband ook:

De positie van de Vrouw: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Positie-Vrouw.pdf>

Vrouwelijke predikanten?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwelijke-Predikanten.pdf>

Vrouwelijke diakenen?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-dienaren.pdf>

Vrouwen van het geloof: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloofsvrouwen.pdf>

Wat kunnen vrouwen doen voor de Heer?: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-taak.pdf>