

Vrouwen aan het woord in uw kerk?

Uw kerk dwaalt!

Update 23-9-2008

“Het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken” - 1 Kor. 14:35



1 Timotheüs 2:11-14:

“Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid. Doch **ik laat de vrouw niet toe, dat zij leert**, noch over de man heerst, maar wil, dat zij in **stilheid** is. **Want Adam is eerst gemaakt**, daarna Eva. En **Adam is niet verleid geworden**; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest”.

1 Korinthiërs 14:34-37:

“**Dat uw vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is hun niet toegelaten te spreken**, maar **bevolen** onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. En zo zij iets willen leren, laat ze thuis hun eigen mannen vragen; **want het staat lelijk voor de vrouwen, dat zij in de gemeente spreken**. Is het Woord Gods van u uitgegaan? Of is het tot u alleen gekomen? Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijk, die erkenne, **dat, hetgeen ik u schrijf, geboden des Heeren zijn**”.

Zie voor verdere argumentatie:

- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Positie-Vrouw.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwelijke-Predikanten.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-dienaren.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloofsvrouwen.pdf>
- <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwen-Pinksterbeweging.pdf>

(Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm