

De ideale vrouw

Uit het Woord der Waarheid, 36^{ste} jaargang, oktober 1980 - september 1981

In de oorspronkelijke taal overgenomen uit het Zuid-Afrikaanse blad "Heart"

Die ideale vrou

Die vrou wat in Spreuke beskryf word is inwendig mooi en nie kunstmatig nie;

Haar skoonheid kom van binne en is nie opgeplak nie;

Dit is die openbaring van haar karakter en nie die werk van die apteker nie.

Liefde is op haar lippe, nie verf nie;

Haar mond ken waarheid maar nie tabak nie.

Sy is meer bekommerd oor die diepte van haar gees dan die hoogte van haar hakke.

Sy besit waardigheid sonder stijfheid.

Sy besit dit alles en nog veel meer,

Omdat sy God lief het en vrees.

Lees verder over de Bijbelse rol van de vrouw:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Positie-Vrouw.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwelijke-Predikanten.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-dienaren.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Geloofsvrouwen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Vrouwen-Pinksterbeweging.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vrouwen-aan-het-woord.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm