

# Voor wie stierf Christus?

## Een verdediging van Onbeperkte Verzoening<sup>1</sup>

### 8. Hebben wij echt een Evangelie voor elk schepsel?

Deze studies werden geschreven door George Zeller,  
<http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling en voetnoot door M.V.: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

Hoe kunnen wij het evangelie prediken “aan alle schepselen” (Markus 16:15) als Christus niet stierf voor alle schepselen? Als het goede nieuws van het kruis enkel bestemd is voor sommigen, hoe kunnen wij het dan in eerlijkheid prediken aan allen?

Zoals L. S. Chafer vraagt: “Hoe kan een universeel evangelie gepredikt worden als er geen universele voorziening is? Van de ene kant zeggen dat Christus enkel stierf voor de uitverkorenen, en aan de andere kant zeggen dat Zijn dood de grond is waarop redding wordt aangeboden aan alle mensen, ligt gevaarlijk tegen contradictie aan” (*Bibliotheca Sacra*, okt.-dec. 1980, p. 315).

Zoals C. H. Mackintosh heeft gezegd: “Een discipel van de hogeschool van doctrine [een extreme calvinist] wil niet horen van een wereldwijd evangelie – van Gods liefde voor de wereld – van goed nieuws voor elk schepsel onder de hemel. Hij heeft enkel een evangelie voor de uitverkorenen” (in zijn artikel: *One-Sided Theology*).

John Bunyan zei het op volgende manier: “The offer of the Gospel cannot, with God’s allowance, be offered any further than the death of Christ did go; because if it be taken away, there is indeed no Gospel, nor grace to be extended” (Bunyan’s *Works*). Met andere woorden: hoe kan u het evangelie aanbieden aan iemand als Christus niet stierf voor die persoon? Hoe kunnen we de zondaar iets aanbieden wat niet is voorzien? Zoals Lightner heeft gezegd: “Geen stelregel is zekerder dan **dat een aangeboden redding een voorziene redding impliceert**” (p. 114).

Hij die in beperkte verzoening gelooft kan niet tot een ongered persoon zeggen: “Mijn vriend, de Heer Jezus stierf aan het kruis voor u. Hij stierf als uw Plaatsvervanger in uw plaats. Hij betaalde de straf voor uw zonden” (1 Korinthiërs 15:3). Pas op voor enige theologie die de kern van het evangelie tenietdoet.

Eén manier waarop beperkte-verzoening-evangelisten kunnen omgaan met dit probleem is door de dood van Christus in erg algemene termen te prediken: “Christus stierf voor zondaars. Christus stierf voor goddelozen”. Uiteraard, wat zij bedoelen is dat Christus stierf voor uitverkoren zondaars en dat Hij stierf voor die goddelozen welke uitverkoren zijn. Het probleem met deze benadering is dat de boodschap van het kruis nooit gepersonaliseerd kan worden tot de individuele zondaar.

Wat kunnen wij zeker weten met betrekking tot de zondaar met wie wij het evangelie delen? We weten zeker dat hij een goddeloze zondaar is, en we kunnen hem dit aantonen in de Schrift. Weten wij zeker dat Christus voor hem stierf? Er is geen manier waarop de beperkte-verzoening-evangelist dit kan weten op het moment dat hij het evangelie aanbiedt aan de zondaar. “Ik weet dat u een probleem hebt, maar ik ben niet zeker dat er een oplossing is voor uw probleem. Ik weet dat u aan een verschrikkelijke kwaal lijkt, maar ik ben niet zeker of er een remedie beschikbaar is voor u”.

---

<sup>1</sup> Let op: dit is geen Alverzoening of Universalisme! Onbeperkte verzoening is de leer die zegt dat Christus stierf voor de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en Hem geloven. Gods gave wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12). Over de valse Alverzoening of het Universalisme, lees het volgende: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening2.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelicals-universalisme.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf>