

Voor wie stierf Christus?

Een verdediging van Onbeperkte Verzoening¹

6. Maakt het werkelijk wat uit?

Deze studies werden geschreven door George Zeller,
<http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)

Vertaling en voetnoten door M.V.: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

Het onderwerp van de reikwijdte van de verzoening is meer dan een theologische kwestie. Het is een erg praktisch gerichte kwestie. De Schrift leert duidelijk dat wij goed nieuws hebben voor verloren mensen. Is dit goede nieuws enkel bestemd voor de uitverkorenen? Ons begrip van het evangelie en de verzoening zal een grote invloed uitoefenen op de wijze waarop wij het evangelie presenteren aan verloren mensen. Het maakt een groot verschil uit. Dr. Jay Adams², op blz. 70 van *Competent to Counsel*, deelt ons mee hoe hij gelooft dat gereformeerde christenen de claims van Christus zouden moeten voorstellen aan de ongerechten:

“Zij moeten het goede nieuws bekendmaken dat Christus Jezus stierf op het kruis in de plaats van de Zijnen, dat Hij de schuld droeg en de straf voor hun zonden leed. Hij stierf opdat allen die de Vader Hem gegeven heeft tot Hem mochten komen en eeuwig leven zouden hebben. Als gereformeerd christen, gelooft de schrijver dat consulenten tegen een ongerechte mens niet mogen vertellen dat Christus voor hem stierf, want *dat kunnen zij niet zeggen*. Geen mens, behalve Christus, weet wie Zijn uitverkorenen zijn voor wie Hij stierf”. (Nadruk toegevoegd).

Een van de grootste zendelingen uit het verleden zou sterk van mening verschillen met Jay Adams. Het volgende wordt verteld door James Morison:

“Een van de grootste zendelingen in moderne tijden [Mr. Moffat], een van de meest begaafde, toegewijde, geëerde en succesvolle evangelieverkondigers, stelde ik de vraag, ongeveer in het jaar 1841, welk evangelie hij predikte tegen deze arme Afrikanen, en hij antwoordde dat het zijn stelregel was, en deze van zijn medewerkers, iedereen te vertellen dat Christus voor *hen* stierf” - Morison, *The Extent of the Atonement*, p. 112.

Zij die geloven dat Christus enkel voor de uitverkorenen stierf moeten erg voorzichtig zijn, zoals Jay Adams, met de manier waarop zij het evangelie aanbieden. Ik vroeg ooit een extreme calvinist: “Voor wie stierf Christus?” Hij antwoordde in algemene termen: “Christus stierf voor zondaars!” Maar een gelovige in beperkte verzoening moet zelfs met deze prediking voorzichtig zijn. Als hij tot een ongered publiek zou zeggen: “Ik heb goed nieuws voor u! Christus stierf voor zondaars!” dan zou zelfs dit misleidend zijn doordat hij een niet-uitverkoren persoon de indruk zou kunnen geven dat Christus voor hem stierf. Deze zou kunnen denken: “Ik weet dat ik een zondaar ben, dus moet het goede nieuws zo zijn dat Christus voor mij stierf!” Als de leer van beperkte verzoening waar zou zijn, dan zouden wij accuraat het volgende moeten zeggen: **Christus stierf voor zondaars, maar niet alle zondaars. In feite stierf Hij niet voor de grote meerderheid van zondaars, enkel voor weinigen.** Zo’n boodschap is goed nieuws voor slechts een kleine minderheid van zondaars!

¹ Let op: dit is geen Alverzoening of Universalisme! Onbeperkte verzoening is de leer die zegt dat Christus stierf voor de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en Hem geloven. Gods gave wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12). Over de valse Alverzoening of het Universalisme, lees het volgende: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening2.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelicals-universalisme.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf>

² Jay Edward Adams (geb. 1929) is een Amerikaanse, gereformeerd christelijke auteur die meer dan 100 boeken schreef. Zijn boeken werden vertaald in 16 talen, en hij verkreeg zijn doctoraat in “preaching”. (Wiki).