

Voor wie stierf Christus?

Een verdediging van Onbeperkte Verzoening

2. Definitie van termen

Deze studies werden geschreven door George Zeller,
<http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

Het kan nuttig zijn te beginnen met het definiëren van sommige termen die in deze reeks zullen gebruikt worden:

De verzoening (atonement): Voor onze doelstellingen hier gebruiken wij deze term om te verwijzen naar het kruiswerk van Christus in het algemeen, met bijzondere nadruk op Christus' plaatsvervangende dood voor onze zonden.

Onbeperkte verzoening (unlimited atonement, general atonement, universal atonement): Dit is de leer die zegt dat Christus stierf voor de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en Hem geloven. Gods gave wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12).

Beperkte verzoening (limited atonement, definite atonement, particular atonement, limited redemption): Dit is de leer die zegt dat Christus enkel stierf voor de uitverkorenen. Hij stierf niet voor dezen die uiteindelijk in de hel zullen belanden (denk aan Judas, farao, enz.). Dit is het derde punt van het 5-punts calvinisme, de letter "L" in het acroniem **TULIP**: **T**otal depravity (*totale verdorvenheid*), **U**nconditional election (*onvoorwaardelijke verkiezing*), **L**imited atonement (*beperkte verzoening*), **I**resistible grace (*onweerstaanbare genade*), **P**erseverance of the saints (*volharding van de heiligen*).

De uitverkorenen (the elect): Wij gebruiken deze term om te verwijzen naar de geredden van alle tijdperken. De term omvat allen die geteld worden onder de verlost (vgl. Kolossenzen 3:12), en allen die naar de hemel zullen gaan.

De niet-uitverkorenen (the non-elect): Wij gebruiken deze term om te verwijzen naar dezen die volharden in hun ongeloof en Christus verwerpen, zelfs op de dag dat zij sterven. Zij gaan verloren, naar de hel, niet omdat God hen verkoos tot vervloeking, maar "omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden" (2 Thessalonicenzen 2:10-13). Zij die naar de hemel gaan hebben dat aan God te danken; zij die naar de hel gaan hebben dat aan zichzelf te danken.

Extreem calvinisme (hyper-calvinisme, 5-punts calvinisme): In deze studie is deze term gewoon een andere manier om te verwijzen naar dezen die geloven in beperkte verzoening, dat Christus enkel stierf voor de uitverkorenen.

Noot: Wij erkennen dat niemand wenst dat naar hen verwezen wordt als "hyper" of "extreem". De meesten beschouwen zichzelf vrij gebalanceerd. Wanneer een vijfpunscalvinist de term "hyper-calvinist" gebruikt dan verwijst hij naar een nog extremere groep van calvinisten die, bijvoorbeeld, niet geloven dat het noodzakelijk is het evangelie te verkondigen aan zondaars. Zij redeneren dat zij, die God heeft gekozen, tot geloof in Christus zullen komen, of het evangelie gepredikt wordt of niet. William Carey ontmoette zo'n extremist toen hij zijn zendingswerk voorstelde. Zijn naam was Mr. Ryland Sr., en hij berispte Carey met deze woorden: "Jongeman, zet u neer! U bent een enthousiasteling. Wanneer het God belijft de heidenen te bereiken dan zal Hij dat doen zonder u of mij te consulteren".