

Voor wie stierf Christus?

Een verdediging van Onbeperkte Verzoening¹

11. Hoe Calvinistisch was Calvijn?

Deze studies werden geschreven door George Zeller,
<http://www.middletonbiblechurch.org/doctrine/4wchdied.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoot door M.V.: <http://www.verhoevenmarc.be/voor-wie-stierf-christus.htm>

Hoe calvinistisch was Johannes Calvijn? Wat leerde hij over de reikwijdte van de verzoening? Laten we eens nadenken over zijn eigen woorden:

Over Jesaja 53:12 – “Ik ga akkoord met de gewone lezing, dat Hij alleen de straf droeg van velen, want op Hem was de schuld van de hele wereld gelegd. Het is evident uit andere passages, en in het bijzonder uit het vijfde hoofdstuk van de Brief aan de Romeinen, dat *velen* soms wijst op *allen*”.

Over Markus 14:24 – “Het woord *velen* betekent niet slechts een deel van de wereld, maar het hele menselijke ras”. Met andere woorden: Christus’ bloed werd gestort voor het hele menselijke ras.

Over Mattheüs 20:28 – “‘Velen’ wordt niet gebruikt om een bepaald aantal aan te duiden, maar voor een groot aantal; Hij plaatst zich hiermee tegenover alle anderen. En dit is de betekenis ook in Romeinen 5:15, waar Paulus niet spreekt van een deel van de mensheid maar van het hele menselijke ras”.

Over Johannes 1:29 – “En wanneer hij zegt ‘de zonde VAN DE WERELD’, dan breidt hij deze gunst uit tot het hele menselijke ras zonder onderscheid te maken ... alle mensen zonder uitzondering zijn schuldig aan ongerechtigheid jegens God en moeten met Hem verzoend worden ... Nu is het onze plicht het voordeel te omarmen dat aangeboden wordt aan allen, dat ieder van ons zou overtuigd worden dat er niets is dat hem verhindert om verzoening te verkrijgen in Christus, gesteld dat hij tot Hem komt door ... geloof”.

Over Johannes 3:16 – “Hij heeft de universele term *ieder* gebruikt, zowel om allen zonder onderscheid uit te nodigen om deel te nemen aan eeuwig leven, als om elk excuus van ongelovigen de kop in te drukken ... Hij toont Zich verzoend met de hele wereld wanneer Hij alle mensen uitnodigt, zonder uitzondering, tot het geloof in Christus”.

Over Romeinen 5:18 – “Hij bestemt Zijn gunst voor ‘alle mensen’, omdat ze is voorgesteld aan iedereen, en niet omdat ze zich in realiteit uitstrekt tot allen (d.w.z. in de ervaring), omdat Christus leed voor de zonden van de hele wereld, en aangeboden wordt door Gods welwillendheid zonder onderscheid aan allen, alhoewel niet iedereen Hem ontvangt”.

Over 2 Korinthiërs 5:19 – God “toont Zichzelf verzoend met de wereld”, en Calvijn gaat verder met te zeggen dat “de wereld” de betekenis heeft van “alle mensen zonder uitzondering”.

Over Galaten 5:12 – “Het is de wil van God dat we de redding zouden zoeken van alle mensen zonder uitzondering, omdat Christus stierf voor de zonden van de hele wereld”.

¹ Let op: dit is geen Alverzoening of Universalisme! Onbeperkte verzoening is de leer die zegt dat Christus stierf voor de zonden van alle mensen, voor de hele mensheid, voor ieder persoon, voor de hele wereld. Echter, enkelingen doen voor hun redding geen voordeel met de dood van Christus, tenzij zij tot Christus komen en Hem geloven. Gods gave wordt aangeboden aan, en strekt zich uit tot allen (1 Johannes 5:11), maar ze moet persoonlijk aangenomen worden door geloof (1 Johannes 5:12; Johannes 1:12). Over de valse Alverzoening of het Universalisme, lees het volgende: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/alverzoening2.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/evangelicals-universalisme.pdf> ; <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/uu.pdf>

Over Kolossenzen 1:15 – “Deze verlossing werd voortgebracht door het bloed van Christus, want door het offer van Zijn dood werd voor alle zonden van de wereld geboet”.

Over Hebreëen 5:9 – “Hij (de schrijver van Hebreëen) heeft de universele term ‘voor allen’ ingelast om te tonen dat niemand is uitgesloten van deze redding die bewijst aandacht te schenken en gehoorzaam te zijn aan het Evangelie van Christus”.

Calvijn leerde zelfs dat de verlorenen gekocht werden door Christus’ bloed: “Het is geen kleine zaak dat zielen verloren gaan die gekocht werden door het bloed van Christus” (The Mystery of Godliness, p. 83).

In alle eerlijkheid moet gezegd worden dat sommige van Calvijns commentaren lijken aan te geven dat hij zich hield aan een beperkte verzoening (zie zijn commentaren op 1 Timotheüs 2:4-6, bijvoorbeeld, waar hij zegt dat de “allen” verwijst naar alle klassen en rangen van mensen; en zie zijn commentaren op 1 Johannes 2:2 waar hij zegt dat het woord “hele” niet de verworpenen insluit. Echter, in zijn commentaren over 1 Johannes 2:2 geeft hij deze frase die algemeen gebruikt wordt in de scholen: “Christus leed genoegzaam voor de hele wereld, doch enkel efficiënt voor de uitverkorenen”. Hij zegt daarna dat hij het fundamenteel eens is met deze verklaring en dat ze waar is. Calvijn leerde fundamenteel dat het kruiswerk van Christus onbeperkt was in zijn reikwijdte, maar beperkt in zijn toepassing. Enkel zij die geloven baten erbij.

Voor een volledige discussie van Calvijns zienswijzen met betrekking tot de verzoening, zie *Beyond Calvinism and Arminianism* door C. Gordon Olson, Appendix E, pp. 458-463.

Conclusie

Calvijn gaf sommige verklaringen die lijken aan te geven dat hij zich hield aan een beperkte verzoening, maar hij heeft nog veel meer verklaringen gegeven die lijken te harmoniseren met een onbeperkte verzoening. De beste indicatie van waar hij stond in deze zaak zou, zoals Norman Duty aangeeft, moeten komen van een finale verklaring in deze zaak. Calvijn stelde een testament op toen hij 54 was, kort voor zijn dood. Het jaar was 1564 en kan gezien worden als zijn finale oordeel met betrekking tot de reikwijdte van de verzoening:

“Ik getuig ook en belijdt dat ik God nederig verzoek, dat Hij mij zou willen afwassen en zuiveren door het bloed van de grote Verlosser, **vergooten voor de zonden van het menselijke ras**, dat het mij moge toegestaan worden te staan voor Zijn tribunaal onder de beschutting van de Verlosser Zelf”. (Zie Duty, *The Death of Christ*, pp. 175-176. Voor een excellente discussie van Calvijns positie over de reikwijdte van de verzoening, zie Morison, *The Extent of the Atonement*, pp. 126-128). Zie ook Norman Geisler’s *Systematic Theology*, deel 3, pp. 382-387.