

Visualisatie: New Age bedrog

<http://lighthouse Trailsresearch.com/blog/>, 1-11-2008

Bron: Caryl Matrisciana

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling/bewerking, plaatje en voetnoten door M.V.

De huidige populariteit van visualisatietechnieken is grotendeels te wijten aan een vrouw, genaamd Shakti Gawain. Haar boek, *Creative Visualization*, leert dat wij in wezen onze eigen realiteit kunnen creëren. Haar leer gaat verder dan de grenzen van het normale gebruik van inbeelding - het graaft in het bovennatuurlijke, de mystieke wereld, waar men wezens kan oproepen uit het geestenrijk en de koers van de toekomst kan manipuleren. Gawain beschouwt deze "spirit guides" (geestelijke gidsen) als vrienden die ons kunnen helpen in onze levensloop. "Veel mensen die een relatie zijn aangegaan met hun gids ontmoeten deze elke dag tijdens hun meditatie".^[1] Maar zoals alle New Age denkers doen, gelooft Gawain dat de mens de goddelijkheid van God deelt. "Er is geen scheiding tussen ons en God"^[2], zegt ze. Zij noemt dit "ons goddelijk potentieel".^[3]



Shakti Gawain

Hoe stellen visualisatietechnieken zich op ten aanzien van het christelijke geloof? De Bijbel zegt dat de "gezegende hoop" van de kerk de toekomstige terugkeer is van Jezus Christus (Titus 2:13). Maar als wij verlangen naar een mystieke ervaring, die Hem enigszins hier en nu brengt, dan moeten we dringend onze verlangens toetsen aan de Bijbelse principes. God is geen blinkende marionet die wij kunnen bedienen met onze eigen slim bedachte mentale touwtjes. Hij is een persoon die afgescheiden is van ons eigen ik.

Wij moeten alle geesten beproeven, zoals de apostel Johannes leerde¹. Voor de New Ager verschijnt God als licht. De Bijbel waarschuwt: "De satan zelf doet zich voor als een engel van het licht" (2 Korinthiërs 11:14), maar het echte Licht is Jezus Christus. Hoe kunnen we dan zeker zijn of een geest al dan niet uit de ware God is? "Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God" (1 Johannes 4:3). Jezus is Gods eniggeboren Zoon. Hij stierf op het Kruis voor onze zonden. Hij stond op uit de doden op de derde dag. Hij is tenvolle God en tenvolle mens. Hij is de Christus, niet een drager van het zogenaamde "christusbewustzijn".

Droevig is het dat veel christenen niet begrijpen dat er naast Jezus vele andere geestelijke, krachtige entiteiten bestaan. Voor elke ware gave is er een namaaksel, en veel mensen gebruiken de namaakkracht, dikwijls door middel van visualisatie. Dit herinnert mij heel erg aan mijn eigen voormalig gebruik van mediatische krachten. In feite is visualisatie of imaginatie helemaal niet gerelateerd met iets wat ik ooit uit de Bijbel leerde. Norman Vincent Peale² beschrijft de techniek in zijn boek *Positive Imaging*:

Met verloop van de jaren begon ik imaginatietechnieken toe te passen wanneer ik een bepaald doel wilde bereiken. In mijn tweede kleine kerk, gelokaliseerd in Brooklyn, New York, was de aanwezigheid laag. Op een dag zag ik de koster één van de kerkbanken naar buiten dragen. Toen ik hem vroeg waarom, zei hij dat hij deze wilde stukhakken voor brandhout. "Er zit toch niemand meer op", legde hij uit.

"Zet 'm terug", zei ik hem grimmig. "Iemand zal er gaan opzitten!" Ik visualiseerde de kerkbank vol, en alle andere kerkbanken vol, en dat de kerk zich vulde zich naar capaciteit. Ik hield dit beeld in mijn geest. Ik werkte ervoor met elke kracht die ik in me had. Ik maakte het deelachtig aan mijn innovatief denken. En de dag kwam dat het beeld realiteit werd...

¹ 1 Johannes 4:1: "beproof de geesten of zij uit God zijn".

² Lees over deze dwaalapostel van de "positieve imaginatie" hier: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Peale.pdf>.

Misschien drong precies daar en toen het idee tot mij door van de kracht van positief denken. Maar achter dat idee, en erin, en erboven was er het concept van het beeld vasthouden van uw komend succes, het zo levendig te visualiseren dat wanneer het verlangde succes er is, het louter de realiteit lijkt te echoën die reeds in uw geest bestond.[4]

Norman Vincent Peale's positief denken is niets minders dan geloof in geloof. Dit is het namaaksel van geloof in onze God. En geloof in ons geloof is niets anders dan geloof in onszelf: onze wil, onze verlangens, onze gedachten, zelfs ons onderbewust denken en de illusies - met andere woorden onze dromen...

Wat zouden wij dan in het licht hiervan moeten doen? De Bijbel geeft ons gezond advies:

“Doe uw uiterste best om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt” (2 Timotheüs 2:15).

“Ik heb Uw rede in mijn hart verborgen, opdat ik tegen U niet zondigen zou” (Psalm 119:11).

“Neem daarom de gehele wapenrusting van God aan, opdat u tegenstand kunt bieden in de boze dag en na alles verricht te hebben, stand kunt houden” (Efeziërs 6:13).

En laat ons “strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is” (Judas 3). Satan is het meesterbrein achter het New Age denken. Hij is “de oude slang, die duivel heet en Satan, die de hele bewoonde wereld misleidt” (Openbaring 12:9). Hij wil het denken veranderen van miljarden mensen om hen te herstructureren, te herconditioneren en te herprogrammeren, zo snel als maar kan. En hij doet dat met uitermate groot succes, zonder dat de massa er besef van heeft. (Uit *Out of India*, hoofdstuk 13).

Noten:

1. Shakti Gawain, *Creative Visualization* (Novato, CA: Nataraj Publishing, 2002 edition), p. 97.
2. Ibid., p. 167.
3. Ibid.
4. Norman Vincent Peale, *Positive Imaging* (Ballantine Books, First Ballantine Books Trade Edition, 1996), pp. 28-29.

Meer over de New Age: <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm