

Een bezoek aan de Vineyard-kerk in Anaheim, Californië

www.wayoflife.org

5-9-2003

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977 of 2004¹. Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Lees ook “*De Vineyard Beweging, hun leiders en doctrines*”:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vineyard.pdf>



De Vineyard² Gemeenschap, die wereldwijd meer dan 500 kerken heeft, groeide sterk onder het leiderschap van wijlen John Wimber³ (1934-1997). In 1977 startte Wimber een kerk op in Anaheim, Californië, groeide uit tot 6.000 leden en werd de moederkerk van de Vineyard Associatie. Deze kerken hebben een invloed verkregen die ver uitgaat boven hun eigen rangen. Ze hebben een radicaal oecumenisme gepromoot en een oriëntatie in charismatische stijl onder evangelisten die zich niet charismatisch noemen. Een groot deel van de ervaringen daar zijn terug te voeren tot het gebruik van krachtige rockmuziek. Die

helpt een zinnelijke aanbiddingservaring te creëren. De Vineyardmuziek is over de hele wereld uitgegaan en is erg invloedrijk in de hedendaagse “praise en worship”-beweging. Zo kreeg ik, bijvoorbeeld, onlangs een Vineyardtape die geproduceerd was in India en verkocht in Kathmandu, Nepal.

John Wimber opende de sluisdeuren voor vele dwalingen door het belang van bijbelse onderscheiding naar beneden te halen. Hij waarschuwde tegen “te grote onbuigzaamheid” en “te sterk georiënteerd zijn op het geschreven Woord” (*Counterfeit Revival*, p. 109). Hij waarschuwde tegen “aanbidding van het Boek” en bespote hen die alles strikt aan de Bijbel toetsen en beoordelen, en die zeggen: “God de Vader, God de Zoon, en God het Heilig Boek” (Ibid.). Zoiets kan men alleen maar zeggen wanneer men dingen tracht te promoten die niet in overeenstemming zijn met Gods Woord. De psalmist zei: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad” (Psalm 119:105). Het is onmogelijk te streng georiënteerd te zijn op de Bijbel!

In zijn genezingscursus doet Wimber de volgende uitspraak: “Het is boos wanneer u zich verstoppt achter leerstellingen die het werk van de Geest bedwingen en beknotten. ... De Kerk vandaag pleegt boosheid in de naam van gezonde doctrine. En zij blussen het werk van de Heilige Geest” (Wimber, *Healing Seminar Series*, geciteerd uit *Testing the Fruit* van de Vineyard door John Goodwin).

In 1994 bezocht Phillip Johnson de Anaheim Vineyard, de kerk die geleid werd door Wimber, en hij en de rest van de samenkomst werd door een van de Vineyardpastors gezegd: “Zodra ga ik de Heilige Geest naar beneden roepen. Dingen die u nooit hebt gezien zullen gaan gebeuren. ... Wees niet gealarmeerd door iets wat u ziet ... En bovenal, tracht de dingen die u ziet niet rationeel te evalueren. ... De opwekking onderwerpen aan leerstellige toetsing is de zekerste weg om het vuur te

¹ Herziene Statenvertaling (HSV), Deeluitgave 2004. Dit is geen nieuwe vertaling maar een hertaling naar modern Nederlands.

² Vineyard: Engels voor wijngaard.

³ Wimber is de auteur van “Power Healing”. Hij beweerde: “Het is Gods natuur om te genezen, niet ons iets te leren doorheen ziekte. Ziekte is in het algemeen niet heilzaam”. (Benn and Burkill, p.102). En zelfs John Wimber, die waarschijnlijk de meest prominente moderne, eigentijdse “Derde Golf” genezer wilde zijn, worstelde met chronische angina en hartproblemen. Hij begint zijn boek over “Power Healing” met een persoonlijke noot: “Ik had, wat dokters later dachten, een serie van hartinfarcten. Toen wij naar huis terugkeerden bevestigden een aantal medische onderzoeken mijn ergste vrees: ik had een beschadigd hart, mogelijk ernstig beschadigd. Testen gaven aan dat mijn hart niet goed functioneerde, een toestand die verergerd werd en mogelijk veroorzaakt door een hoge bloeddruk. Gecombineerd met mijn overgewicht, en overwerkt zijnde, betekende dit dat ik elk ogenblik kon sterven”. (John McArthur, *Does God Still Heal*). Wimber stierf uiteindelijk aan een bloeding als gevolg van een lange strijd tegen kanker. Ook hij werd medisch behandeld - geen “power healing” (krachtgenezing) voor hem - enkel chemotherapie.

blussen” (Phillip R. Johnson, “My Visit to the Anaheim Vineyard”, 1995, <http://www.spurgeon.org/~phil/articles/laugh.htm>). In deze zelfde samenkomst leidde een vrouwelijke stafmedewerkster een gebed met deze angstwekkende woorden: “Wij weigeren met ons verstand het werk te bekritisieren dat U wilt doen in onze harten. Wij weigeren Uw werk te onderwerpen aan onze kleine leerstellige toetsingen”.

Zo’n geestelijke instelling stelt mensen bloot aan geestelijk bedrog. Als de Heilige Geest tegengesteld aan Gods Woord handelt, dan is er absoluut geen manier meer om onderscheiding te maken tussen de ware Geest en valse geesten⁴. Deze geslepen ondermijning van het bijbelse gezag is een belangrijke reden waarom vreemde en onschriftuurlijke dingen, zoals ‘geestelijk dronken zijn’ en profeten die leren hoe dwaalprofetieën te brengen, in de Vineyardbeweging worden geaccepteerd.

Op 31 augustus 2003 bezocht ik de zondagochtendienst van de Anaheim Vineyard, met de bedoeling een rapport te maken van wat ik hoorde en zag. De kleding was extreem casual⁵. De mensen waren daar gekleed alsof ze naar een sportmanifestatie gingen. Shorts waren de regel.

De dienst was verdeeld in vier segmenten: “praise & worship”, profetie, preek en “persoonlijke bediening”.

Het “praise & worship”-segment werd geleid door een groot rock-stijl orkest met een drummer; drie of vier gitaren, een piano, een keyboardspeler (die ook saxofoon en een blaasinstrument speelde), en verscheidene zangers. Een groot percentage van de aanwezigen participeerde enthousiast in de aanbiddingsdienst: velen verhieven hun handen, sommigen knielden, de meesten zwaaiden met de muziek mee, anderen dansten.

De Vineyardmuziek is erg invloedrijk en breekt door de meeste denominaties heen. Een van de thema’s ervan is oecumenische eenheid. Het lied van Vineyard-aanbiddingsleider David Ruis “Break Dividing Walls” (verbreek scheidsmuren) is een voorbeeld. Het zegt: “Wij zullen scheidsmuren verbreken; wij zullen één zijn. Wij zullen scheidsmuren verbreken tussen Baptisten en Methodisten, tussen Episcopalen en Presbyterianen, tussen Pinksters en Charismaten; de muren komen naar beneden tussen alle denominaties”.

In het profetiesegment brengen enkele mensen, zowel vrouwen als mannen, persoonlijke profetieën of ze leiden een lied in. Eén profetie proclameerde krachtig: “De tijd zal komen dat tavernen en galerijen aanbiddingsplaatsen zullen zijn”. Dit is een profetie die dikwijls wordt gebracht door hen die geloven dat de komst van Christus voorafgegaan zal worden door een grote geestelijke opleving, die gekenmerkt zal zijn door de redding van grote segmenten van de maatschappij, en die vergezeld zal gaan van tekenen en wonderen. Vele van de profeten die geassocieerd worden met de Vineyardbeweging, zoals Paul Cain en Mike Bicle, hebben zulke profetieën gebracht.

De preek ging over contemplatief (beschouwend, bespiegelend) gebed en het was sterk beïnvloed door de Rooms-katholieke spiritualiteit. De spreker, een pastor emeritus van een Vineyardkerk, beschreef vier typen van gebed: crisisgebed, evangelisch gebed, “kom Heilige Geest gebed” (oproepen van de Heilige Geest om “kingdom power” [koninkrijkskracht] te demonstreren), en contemplatief gebed. Hij beschreef het laatste als “lang staren op iets” en als “komen in de tegenwoordigheid van God en rusten in de aanwezigheid van God”. Hij omschreef contemplatief gebed als het op uw rug blijven drijven “in de rivier van Gods vrede”. Hij beschreef het ook als zitten op een sofa “in de manifeste aanwezigheid van Jezus”. Hij citeerde “Sint Johannes van het kruis”⁶: “het is in de stilte dat wij Hem horen”.

⁴ Vergelijk dit met de waarschuwingen in de Schrift: “Geliefden, geloof niet iedere geest, maar **beproof de geesten**, of zij uit God zijn ...” (1 Joh 4:1). “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot **verleidende geesten, en leringen der duivelen** ...” (1 Tim 4:1). “En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, toen die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, **onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren**” (Hand 17:11). “**beproof** alle dingen; behoud het goede” (1 Thess 5:21).

⁵ Vrijtijds-kledij.

⁶ Johannes van het Kruis (Sp.: Juan de la Cruz), eigenlijk: Juan de Yepes (Fontiveros, prov. Ávila, 24 juni 1542 – Ubeda, prov. Jaén, 14 dec. 1591), Spaans heilige, mystiek dichter en kerkleeraar. (Encarta 2002).

De Vineyardspreker beval de geschriften aan van Thomas Merton⁷ (een katholiek priester die zich bekeerde van de Anglicaanse Kerk) die een boek schreef over contemplatief gebed en wiens stem belangrijk is in de “centering prayer”⁸-beweging. Merton spendeerde zijn laatste 27 jaren in een Trappistenklooster dat gewijd was aan Maria (Abbey of Our Lady of Gethsemani in Kentucky) en hij promoveerde de integratie van heidense praktijken zoals Zen-boeddhisme en Christendom. De artikelen van sommige van zijn boeken zijn: “*Zen and the Birds of the Appetite*”, “*The Way of Chuang Tzu*” en “*Mystics and the Zen Masters*”. Drie jaar leefde Merton als een echte kluizenaar.

De Vineyardspreker besprak openbaringen die hij zozegd van God had ontvangen. Hij beweerde dat bij een gelegenheid Jezus tot hem zei: “Kom weg, mijn geliefde” en hij gehoorzaamde door enkele dagen in een klooster te gaan. Hij vermeldde ten minste twee gelegenheden waarbij hij tijd had doorgebracht in kloosters. De spreker beweerde dat er vijf voordelen zijn aan contemplatief gebed: (1) Een duurzaam gevoel van vrede, (2) profetische openbaring, (3) liefdegevoelens, (4) persoonlijke transformatie, en (5) “power ministry” (kracht-bediening). Hij wendde Katholieke “heiligen” aan als voorbeelden van de voordelen van contemplatief gebed, en er werd geen enkele waarschuwing gegeven over hun vals evangelie, hun godslasterlijke gebeden tot Maria, of enige andere dwaling. In feite bevalen zij de aanwezigen aan om over de levens van de heiligen te lezen. Hij vernoemde “Sint Catharina van Siena”⁹ en zei dat Catharina de voordelen ervoer van contemplatief gebed doordat zij in staat was bovennatuurlijke genezingen uit te voeren. Hij noemde ook “Sint Antonius”, een van de vaders van het bijzonder onschriftuurlijke kloosterwezen. Antonius bracht 20 jaar door in isolatie, en daarna, volgens de Vineyardpastor, werd de bediening van de “heilige” gekenmerkt door “tekenen en wonderen”.

De groeiende nadruk op Katholieke spiritualiteit in evangelische en charismatische kringen is erg gevaarlijk, maar het is de uitwas van de oecumenische filosofie die de muren van afscheiding heeft neergehaald tussen vele protestanten en de Rooms-katholieke kerk. Toen Ronald Atwood de Episcopale kerk verliet, en geordineerd werd als katholiek priester in de *St. Francis de Sales Cathedral* in Oakland, California, in december 1984, citeerde hij Thomas Merton als een van zijn invloeden. Atwood getuigde dat de praktijk van contemplatief gebed, in Katholieke stijl “hem ertoe leidde om geestelijke sturing te zoeken bij een Katholiek priester” (*The Christian News*, 7 jan. 1985).

Na de preek nodigde de Vineyardspreker de mensen uit om naar voor te komen om een persoonlijke bediening te ontvangen van de werkers. Eerst bracht hij de vergadering ertoe herhalend en stil in zichzelf te zeggen: “Jezus, Zoon van David, wees mij genadig”. Hij zei: “Ontvang Zijn aanwezigheid die over u komt”, en: “Heilige Geest, ik bid voor uw genadige aanwezigheid om op ieder van ons te rusten”. De mensen werden aangespoord te bidden: “Heer Jezus, wees mij zondaar genadig”, maar het Evangelie werd nooit gebracht. Er werd geen verklaring gegeven waarom zondaars genade kunnen ontvangen, of wat zonde is, of wat het betekent genade te ontvangen. Niets werd verklaard; alles was vage religiositeit. Een Rooms-katholiek zou de uitnodiging geïnterpreteerd hebben in de context van zijn sacramenteel evangelie en zou ongetwijfeld opnieuw “Jezus ontvangen” hebben zonder tot een eens-en-voor-altijd ervaring te komen van de nieuwe geboorte.

Vele mensen gingen naar voor, maar ik zag geen traditionele charismatische fenomenen zoals “slain in de Spirit” (neerslaan in de Geest) en schokken. Dat was nochtans typisch in de Anaheim Vineyard in de jaren 1990, maar het schijnt dat zulke dingen niet langer de norm zijn in de reguliere zondagsdiensten. Er waren geen tekenen en wonderen die dag.

Zie ook: <http://www.biblebelievers.net/Charismatic/kjcviney.htm>

⁷ Merton, Thomas (Prades, Frankrijk, 31 jan. 1915 – Bangkok 10 dec. 1968), Amerikaans schrijver, studeerde in Cambridge en aan Columbia University, New York. Onder invloed van o.a. Jacques Maritain ging hij tot het rooms-katholicisme over; hij werd priester gewijd en was sedert 1941 monnik in het trappistenklooster van Our Lady of Gethsemani in Kentucky. Hij schreef de autobiografie *The seven storey mountain* (1948; Ned. vert.: *De louteringsberg*, 1949), voorts over het contemplatieve leven, vrede, begrip tussen de rassen en over literatuur. (Encarta 2002).

⁸ Centering prayer: Centreren gebed.

⁹ De “heilige” Katharina van Siena overleed op 29 april 1380 (Wikipedia).

Lees ook:

- “Valse profeten, Pseudo-apostelen en een nieuw evangelie”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Valse-Profeten.pdf>
- “Genezer? genees uzelf!”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezer.pdf>
- “De laatste grote zalving?”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Laatste-Grote-Zalving.pdf>
- “De Vineyard Beweging, hun leiders en doctrines”:
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vineyard.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm