

# Verworden plaatselijke gemeenten

M.V. 11-01-2020. Update 27-5-2021

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Ze zitten allemaal gezellig te wezen in hun christelijke gemeenten.

Iedereen noemt zich daar christen maar zowat iedereen denkt verschillend over leer en praktijk.

De ene is niet afkerig van oecumene. De ander vindt zgn. genezingsdiensten wel oké. En dan zijn daar dezen die de charismanie welgezind zijn, of die de contemplativiteit in een of andere gedaante omarmen, of de vrouwen aan het woord willen. En zovele afvallige dingen meer.

Ook de vele (verderfelijke) cursussen, retraites, boeken, opleidingen en predikers worden verschillend beoordeeld, maar niet expliciet veroordeeld. Ieder denkt er het zijne van.

Men moet nu eenmaal tolerant zijn, niet negatief, niet oordelend maar minzaam. Dat is hun zogenaamde liefde. De nieuwe “liefde” die geen liefde is.

**Deze wereld heeft het woord  
LIEFDE geherdefinieerd**

**Waarschuwing**

**Het betekent nu:**

- Acceptatie van valse kerken en religies
- Tolerantie van allerlei zondig gedrag
- Tolerantie van valse leringen en leraars
- Weigeren te berispen of te ontmaskeren
- Niemand met de waarheid beledigen

Wie het waagt om specifiek op te komen *tegen* de onwaarheden die er getolereerd worden, zal het op een dag zonder deze gezellige bende moeten doen. Daar zullen de onbijbels aangestelde, leidinggevende titeldragers wel voor zorgen. De pastor zegt dit, de voorganger zegt dat, en dat is wet.

Zover hoeft het echter niet te komen als we ons werkelijk aan de Bijbelse waarheid vasthouden en het onreine niet willen aanraken:

“Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen, <sup>18</sup> en Ik zal u tot een Vader zijn, en u zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere, de Almachtige” (2 Korinthiërs 6:17-18).

En Paulus schreef ook:

“Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af” (2 Timotheüs 3:5).

“En wij bevelen u, broeders, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, dat u afstand neemt van iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de overlevering die hij van ons ontvangen heeft” (2 Thessalonicenzen 3:6).

“En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer” (Efeziërs 5:11).

“Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede” (Romeinen 12:9).

“Beproof alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21).

De apostel Johannes schreef:

“Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef [= test, beoordeel] de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan” (1 Johannes 4:1).

En opnieuw schreef hij:

“Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. 11 Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken” (2 Johannes 10-11).

Deze Schriftplaats beveelt ons dwaalleraars streng te beoordelen en te behandelen.

Dit is een geheel andere houding dan deze die we ontmoeten in onze (post)moderne gemeenten! Er moet onmiddellijk gehandeld worden tegen het kwaad, zonder dit te laten aanslepen!

---

### Zie ook:

- Rubriek “Bijbelse afscheiding”: <http://www.verhoevenmarc.be/afzondering.htm>
- Rubriek “Oordelen, vermanen”: <http://www.verhoevenmarc.be/oordelen2.htm>
- Rubriek “Liefde”: <http://www.verhoevenmarc.be/liefde.htm>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)