

Verleiden en Verleid worden

Paul Proctor, 18 juli 2007, <http://newswithviews.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



Figuur uit "Transformers"

Lane Palmer schreef recent een gastcolumn voor *The Christian Post*, getiteld: "I Want To Be A Transformer!" (Ik wil een hervormer zijn). Hij gebruikte de sterk gehypte nieuwe film "Transformers"¹ als zowel aandachtstrekker als springplank naar een "hogere geestelijke waarheid" die hij wilde overbrengen. Maar Mr. Palmer vertolkte hiermee een algemene en gevaarlijke dwaling over het christelijke leven en de rol van gelovigen.

Na over drie volle paragrafen gedweept te hebben met de nieuwe film, schrijft hij dat hij "guilty of glaring geek-ness" (schuldig aan grote sulligheid) is, naar ik veronderstel een humoristische poging om het vertrouwen te winnen van de jonge techie² bende tot wie hij zich richt, maar nog meer om hen naar zijn belangrijkste argument toe te leiden waarvoor hij gereed is in de vijfde paragraaf, waar hij zegt:

Weet je wat? Ik sta ook schuldig door zelf geen Transformer te zijn.

En hij voegt er ter verduidelijking aan toe:

God roept elkeen van ons op om transformers [hervormers] te zijn. Let op wat ik bedoel:

Kopieer niet het gedrag en de gewoonten van deze wereld, maar laat God u transformeren tot een nieuw persoon door uw manier van denken te veranderen. Dan zal u Gods wil voor uzelf leren kennen, welke goed is, aangenaam en volmaakt. (Romeinen 12:2)³.

In plaats van zijn artikel "I Want To Be A Transformer!" (Ik wil een hervormer zijn!) te noemen, had hij het beter "I Want To Be Transformed" (Ik wil hervormd worden!) genoemd, want dat is wat het Schriftvers dat hij aanhaalt bedoelt: *hervormd worden door God*, niet *anderen hervormen*.

Het eerste vertoont hulpeloosheid en nederigheid - het andere een egocentrische en humanistische hooghartigheid.

Alsof dat nog niet genoeg was, besluit Mr. Palmer zijn artikel met een eerder dominionistische vermaning:

"Let God transform your mind so you can go transform your world!" (Laat God uw geest hervormen zodat u uw wereld kan hervormen!)

Dus zond ik hem volgende e-mail:

Lane,

U schreef: "God roept elkeen van ons op om hervormers te zijn" en u citeerde een vers in uw artikel waar de Schrift ons aanmoedigt "laat God u hervormen", of zoals de KJV zegt: "be ye transformed"⁴ Bovendien besluit u uw artikel met de volgende uitspraak: "Let God transform your mind so you can go transform your world!"

Wat u leert, en wat de Schift leert, zijn twee geheel verschillende dingen.

¹ De film "Transformers" kwam uit op 2 juli 2007 in de V.S. (productie Steven Spielberg).

² Techie: iemand die veel afweet van computers en elektronische apparaten. (Longman).

³ Rom. 12:2: "En wordt deze wereld niet gelijkvormig; maar **wordt veranderd** door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God is".

⁴ SV: "wordt veranderd"; NBG: "wordt hervormd".

U en ik kunnen niemand “hervormen”, net zomin als dat wij enig iemand zouden kunnen genezen. De apostelen hebben de zieken en verlorenen niet genezen en hervormd - De Heer deed de genezing en hervorming; en zij zouden de eersten zijn om u dat te vertellen.

Het is enkel aan God om zoals genezen ook te hervormen; als u leert dat WIJ anderen moeten hervormen dan komt dat neer op een arrogante bewering dat WIJ zowel Goddelijk als almachtig zijn.

De enige verwijzing in de Schrift over zelf-transformatie vond ik in 2 Korinthiërs 11:13: “Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende⁵ in apostelen van Christus”.

Bovendien vind ik geen schriftplaats die ons de opdracht geeft: “transform your world”, maar wel: “Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig...”⁶, ongeacht of de wereld ons hoort en positief reageert, of niet.

Toon mij alstublieft Schriftplaatsen waar u en ik opgedragen worden onze wereld te hervormen [“transform your world”].

Als u dat niet kan, geloof ik dat er een correctie moet volgen.

Wel, enkele weken zijn voorbij gegaan en ik heb nog geen correctie gezien in *The Christian Post*, wat spijtig is omdat hij een wezenlijk valse leer heeft gebracht die wie weet hoeveel duizenden jonge lezers op hun beurt weer zullen doorgeven aan anderen.

Zoals het zo gewoon is vandaag, is het dank zij de kerkgroebeweging en het geperverteerde pragmatisme van de “nieuwe spiritualiteit”, dat eens te meer seculiere hulpmiddelen aangewend worden om een seculiere leugen te verkopen als geestelijke waarheid.

“Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid” - 2 Timotheüs 3:13.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

⁵ Schrijver gebruikt de KJV: “For such are false apostles, deceitful workers, **transforming** themselves into the apostles of Christ”.

⁶ 2 Tim. 4:2: “Predik het woord; houd aan tijdig, ontijdig; weerleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer”.