

Verjaardag vieren? Enkele notities

Door M.V., 20-8-2021.

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Het vieren van de geboortedag wordt in de hele Schrift slechts tweemaal genoemd, en dan nog wel enkel met betrekking tot goddeloze heersers:

- Genesis 40:20-22: **Farao**. Het hoofd van de bakkers werd toen opgehangen.
- Mattheüs 14:6-10 & Markus 6:21-27: **Herodes Antipas**. Johannes de Doper werd toen onthoofd.

Vroege christenen vierden geen verjaardagen. In de vroege geschriften is ook geen aanwijzing te vinden dat ware christenen verjaardagen vierden. **Er is geen hint in de hele Bijbel dat ware gelovigen ooit verjaardagen vierden.**

De geboortedag vieren was een typisch heidens gebeuren, met aanroeping van heidense goden, met bijgelovige heildronken, heilwensen, en vleselijk vertier. Dit is opgetekend door talloze geschiedschrijvers.

Ook de geboortedag van de Heer Jezus is niet bekend gemaakt in de Bijbel

Het vieren van Jezus' geboortedag is geheel onbijbels, maar de Roomse fusiereligie heeft een heidense geboortedagviering genomen en die voor Christus' geboortedag doen doorgaan. Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zou-christen-kerstmis-vieren.pdf>. Wij vieren dat niet.

Het stelt de mens centraal, niet God

Is er enige verdienste aan verjaren? Nee, niemand moet dus geprezen worden omdat hij of zij een jaar ouder is geworden.

Bij Satanisten is de geboortedag het belangrijkste feest: *The Satanic Bible* p. 96

"Vermits de satanist zichzelf als god beschouwt, is de geboortedag het belangrijkste feest. In belangrijkheid volgend op de geboortedag zijn Walpurgisnacht en Halloween, en ook de zonnwenden en equinoxen worden gevierd" (De satansbijbel werd gepubliceerd in 1969 door LaVey). Zie https://en.wikipedia.org/wiki/The_Satanic_Bible.

Enkele Schriftplaatsen ter overdenking:

Leviticus 18:3: "De gebruiken van het land Kanaän, waar Ik u naar toe breng, mag u niet navolgen"

Jeremia 10:2: "Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren".

Romeinen 12:2: "En word niet aan deze wereld gelijkvormig ...".

Efeziërs 4:17: "Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken".

Tot slot:

Lukas 16:10: "Wie trouw is in het minste, is ook in het grote trouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig". Woorden van de Heer Jezus.

Lees ook:

- Rubriek "Feestdagen": <http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm