

De tragedie van een geweigerde vergeving

Handelingen 10:34-43

Bron: <http://www.middletonbiblechurch.org/bulletin%20inserts/Pardon.pdf>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Handelingen 10:43).

In 1833 werd George Wilson schuldig bevonden voor het beroven van de U.S. Mail in Pennsylvania en ter dood veroordeeld. Middels de invloed van zijn vrienden werd Wilson vergeving geschonken door Andrew Jackson. Wilson echter weigerde vergeving. Het Hooggerechtshof werd dan gevraagd deze zaak af te handelen.

De beslissing was dat als de gevangene vergeving weigert, die vergeving dan niet rechtsgeldig is: “Vergeving is een daad voor de geldigheid van bevrijding van schuld, en die bevrijding is niet compleet zonder acceptatie. Ze kan geweigerd worden door de persoon tot wie ze gericht is, maar als ze afgewezen wordt is er geen macht in dit gerechtshof om acceptatie op te leggen”. Wilson werd opgehangen.

Gebaseerd op het kruiswerk van Zijn geliefde Zoon heeft de levende God het mogelijk gemaakt om rechtvaardig te blijven en terzelfder tijd de zondaar te rechtvaardigen (rechtvaardig verklaren):

“Hij deed dit om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is” (Romeinen 3:26).

Christus stierf als een Plaatsvervanger voor de hele mensheid (Hebreeën 2:9; 1 Timotheüs 2:6; 1 Johannes 2:2). Gebaseerd op Christus' volbrachte werk op Golgotha, biedt God een volle en vrije vergiffenis aan, aan elke zondaar op planeet aarde. De enige voorwaarde is dat het aanbod moet geaccepteerd worden: de schuldige moet berouwvol Jezus Christus accepteren en zijn vertrouwen in Hem leggen en in Hem alleen.

Men zou nu kunnen denken dat schuldige mannen en vrouwen, die ter dood veroordeeld zijn (Romeinen 1:29-32; 6:23) zich erg zouden verheugen bij zo'n aanbod en het direct zouden aannemen. Maar het is tragisch te zien dat de grote meerderheid van de helgebonden zondaars het door God gegeven aanbod weigeren en ervoor kiezen te blijven in hun zonden (Johannes 8:24) en daardoor hun eigen ondergang tegemoet te gaan.

Hoe dwaas is het om Gods genadige en complete vergeving niet aan te nemen:

“Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam” (Handelingen 10:43).



De Heer Jezus stierf voor *alle* mensen en biedt hen vergiffenis en eeuwig leven aan, maar *niet alle* mensen nemen Zijn aanbod aan!