

# Ter verdediging van het geloof #6

Extractie uit Dave Hunt's boek "In Defense of The Faith", The Berean Call juli 2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)  
Vertaling, plaatjes en voetnoten door M.V.



## Moet ik geloven dat God bestaat vóór ik Hem zoek?

**Vraag:** Tijdens mijn dagelijkse bijbellezing kwam ik een vers tegen dat me echt in de war bracht: "Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken" (Hebreeën 11:6). In plaats van dat God Zich aan een zoekend hart openbaart, klinkt dit alsof men reeds in God moet geloven vooraleer Hem te zoeken. Hoe kan dat het geval zijn?

**Antwoord:** Zou iemand God zoeken als hij niet reeds gelooft dat Hij bestaat? Het zou anders verspilling van tijd zijn. In feite weet iedereen, u inbegrepen, dat God bestaat.

Het volgende ware verhaal gaat over een Londense straatprediker die zijn toehoorders vertelde dat elke atheïst een dwaas is omdat de Bijbel dat zo zegt<sup>1</sup>. Een welgekende atheïst in het publiek riep tot hem dat dit een lasterlijke belediging was, die hij persoonlijk nam, en dat hij de prediker een proces zou aandoen voor de aangedane schade. De prediker antwoordde: "Het is geen laster wanneer men de waarheid vertelt".

De atheïst zei daarop: "En het is niet waar wat u zegt tenzij u dat kan bewijzen! U zal moeten bewijzen in de rechtbank dat ik een dwaas ben, of ik zorg ervoor dat het u een flinke duit zal kosten!" "Ik hoef niet naar de rechtbank te gaan om dat te bewijzen", zei de prediker kalm. "U zegt dat u een atheïst bent?"

"Ja, en niet zomaar iemand. Ik besteedde mijn hele leven om te bewijzen dat God niet bestaat. Het is een kwaadaardige mythe!"

"Uw hele leven besteed om te bewijzen dat God niet bestaat, zegt u?" antwoordde de prediker, "Als een mens die zijn hele leven wijdt aan het vechten tegen iets wat niet bestaat geen dwaas is, wie dan wel?"

Eveneens zou het dwaas zijn tijd te besteden aan het zoeken van God zonder overtuigd te zijn dat Hij bestaat. God verwacht van elk persoon, als de eerste stap om Hem te kennen, dat hij het duidelijke feit erkent dat Hij bestaat. Bovendien verwacht God van elk persoon die tot Hem komt, dat hij een juist concept heeft van wie Hij is. God zal geen gebeden honoreren die gericht zijn aan een afgod, of enige "kracht" of "hogere macht". Elk persoon is aansprakelijk op basis van het bewijs om tot een juist begrip van God te komen, en geen valse god te zoeken. God eist ook dat zij die tot Hem komen waarlijk geloven dat Hij niet een God van grilligheid of bedotterij is maar een God die "een Beloner is van hen, die Hem zoeken" (Hebreeën 11:6).

Wat zal elke oprechte zoekende reeds geconcludeerd hebben over de God die hij wenst te kennen? Rede en bewijs dicteren het volgende: Om het universum te scheppen moet God almachtig zijn, en alwetend, en voeling hebben met elk gedeelte van het universum tegelijk (alomtegenwoordig). Hij zou als Wezen tenminste zo persoonlijk moeten zijn als wij om ons te kunnen creëren. Hij zou volmaakt alles moeten belichamen wat wij erkennen als de hoogste kwaliteiten die een mens maar zou kunnen aspireren - liefde, waarheid, rechtvaardigheid, geduld, vriendelijkheid, medeleven, enz. - of er zou geen verklaring zijn voor onze bewondering van zulke kenmerken. Bovendien zou Hij de

<sup>1</sup> Psalm 14:1; 53:2.

toekomstige consequenties moeten kennen van elke actie in Zijn universum. Anders zou Hij verschrikkelijke blunders kunnen begaan. En uiteraard moet Hij eeuwig hebben bestaan als God. Hij kon zeker niet geëvolueerd zijn of ontwikkeld uit iets of iemand dat minder is dan God.

De ware God moet ook in staat zijn alles te scheppen vanuit *niets* en niet louter Zijn universum bouwen of fabriceren uit materialen die reeds beschikbaar zijn. Geen energie, geen materie, geen gravitatie noch elektriciteit, maar *God alleen* moet zelfbestaand zijn opdat Hij de oorzaak zou zijn van alles. Tenslotte, Hij moet volmaakt goed en rechtvaardig zijn, of er zou geen verklaring zijn voor de algemene erkenning van goed en kwaad, juist en verkeerd, dat geschreven is in het geweten van elk mens op deze aarde. Dit zijn de minimumkwalificaties van de ware God, zonder dewelke wij Hem niet zouden kunnen vertrouwen, liefhebben en aanbidden.

Alhoewel we de noodzaak kunnen begrijpen van de hierboven opgesomde bekwaamheden, gaat het ook verder dan onze capaciteit om zo'n Wezen te bevatten: een God die *altijd* heeft bestaan en dus zonder begin of einde is; Die niet enkel alles schiep vanuit niets, maar om geen controle over Zijn schepping te verliezen moet weten waar elk subatomisch partikeltje in elk atoom ooit was of ooit zal zijn; Die ook moet weten wat elke persoon die ooit leefde of ooit zal leven ooit dacht of ooit zal denken of zeggen of doen, enz. Het is duidelijk dat zo'n God verder dan onze bekwaamheid reikt om ten volle te bevatten.

Tegelijk echter dat God buiten ons begrip ligt, hebben we gezien dat zowel rede als bewijs zo'n God vereisen als de enige verklaring voor ons eigen bestaan en dat van het universum rondom ons. Deze God te ontkennen, alhoewel Hij boven ons bevattingsvermogen ligt, zou recht tegen de rede en het gezonde verstand ingaan. Het zou zowel onmogelijk als onredelijk zijn dat er een tijd zou geweest zijn dat niets bestond, en dat alles, God inbegrepen, op een of andere manier zou oprijzen uit die leegheid of niets-heid. Het is geheel onredelijk te zeggen dat leven en intelligentie zonder hulp opkwamen uit de dood, de lege ruimte en dat ze daarna evolueerden door toeval.

Na tot deze conclusies gekomen te zijn over God op de basis van het bewijs rondom hem en in zijn eigen geweten, verkeert de zoekende persoon nu in een positie om tot de ware God te roepen om Zich bekend te maken. De precieze stappen en omstandigheden en innerlijke overtuigingen door welke God Zich zal openbaren, variëren van individu tot individu. Het is door Zijn Woord echter dat de meest volle en duidelijke openbaring van God komt. En in dit Woord heeft God Zich openbaard in Jezus Christus, Die verklaarde: "Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien" (Johannes 14:9). Jezus zei ook: "Niemand komt tot de Vader dan door Mij" (Johannes 14:6). Wie ook God wenst te kennen moet Jezus leren kennen. Hij is onthuld in Gods Woord, en Hij openbaart Zichzelf aan hen die hun hart voor Hem openen. Zoals Hij zei: "Zie, Ik sta aan de deur [of elk menselijk hart] en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen" (Openbaring 3:20).

---

### Reeds verschenen in deze reeks:

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-2.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-3.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-4.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/verdediging-geloof-5.pdf>

[verhoevenmarc@skynet.be](mailto:verhoevenmarc@skynet.be) - [www.verhoevenmarc.be](http://www.verhoevenmarc.be) - [www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm](http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm)