

# Verbazing, telkens weer

M.V. 8-10-2021

Het verbaast me telkens weer dat ik altijd weer dezelfde soort vragen gesteld krijg terwijl de dingen op mijn site reeds lange tijd duidelijk uitgelegd werden en schreeuwen om gelezen te worden.

Maar men lijkt onwillig te zijn om het materiaal op te zoeken en te bestuderen in vergelijking met de Schrift. Men wil liever snel hapklare brokken als antwoord over de mail terugkrijgen. Dik vervelend is dit. Ik heb me nu al bijna 20 jaar uitgesloofd om die artikelen te kunnen publiceren en dan is hier een beetje respect en ernstig gebruik ervan op zijn plaats dunkt mij.

Altijd weer die vragen over de tekenen dat Jezus' komst op handen is, terwijl zo veelvuldig werd aangetoond dat Zijn komst imminent is, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/opname-gehaat.pdf>.

Toestanden uit de Verdrukkingstijd (vanaf Openbaring 6) worden naar de kerkbedeling gesleurd, zoals bv. het getal en het merkteken van het Beest. Vroeger waren de streepjescode en de RFID-chip daartoe populair, maar vandaag is het de QR-code. Het is gewoon te dwaas: NIETS van zulke speculatieve dingen moet nodig de komst van de Heer inleiden. Ook altijd weer moet ik antwoorden dat wedergeboren christenen de tijd van de Antichrist niet zullen meemaken, maar opgenomen zullen worden voordat de Verdrukking begint. En over dat getal en het merkteken (twee verschillende zaken!) van het Beest nog maar eens dit: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Getal-Beest-666.pdf>.

En dan heb ik reeds lang geschreven over die waanzinnige complotkraaiers en anti-vaxxers. Hun verblinde aanhangers verwijten mij, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf>.

Men is hartsgrondig onwillig om de boeken Daniël en Openbaring (zie op mijn site) te bestuderen, <http://www.verhoevenmarc.be/openbaring.htm>. Of laten ze beginnen bij de rubriek Eschatologie en Profetie. Maar nee, dat raken ze liever niet aan. Geen wonder dat men dan meegesleept wordt door allerlei gekke, waanzinnige websites die menen dat ze een soort van 'eindtijdprofeten' zijn.

Zo veelvuldig werd gewaarschuwd tegen de schandelijke, ja demonische leringen van de Pinksters en Charismaten – ik noem het de 'charismanie'. Maar nee, men wil het kwaad ervan niet inzien. **De door hun leer besmette websites en gemeenten zijn als paddestoelen uit de grond geschoten.** Nauwelijks iemand onderscheidt hun aard als zodanig. Gods volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis, zei Hosea 4:6 al, en de geschiedenis herhaalt zich. Mijn werk voor hen lijkt zinloos.

Doe ernstig aan bijbels onderzoek, en stel me geen ontgoochelende vragen.

Zij echter die ernstige vragen stellen zijn hartelijk welkom. Die anderen geef ik misschien geen antwoord meer.



## Blijf niet bij de melk!

“Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die **melk** nodig hebben en niet vast voedsel. <sup>13</sup> Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een **kind**. <sup>14</sup> Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad” Hebreëen 5:12-14.