

Heeft de verandering in de Kerk ook u aangestoken?

Mike Oppenheimer, <http://www.letusreason.org/>, 2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.

Ieder die zich bewust is van onze postmoderne¹ wereld, met zijn multi-facetten spiritualiteit, ziet dat er een verandering plaatsvindt. We zien ook dat de praktijken binnen de kerk veranderen. Nooit is dat zo sterk gezien als in de laatste enkele jaren. Omdat een groot gedeelte van de kerk nagelaten heeft meer te weten te komen over andere geloofssystemen, werd er een systematische aanval gelanceerd en georchestreerd door hen die in de New Age zitten of ermee sympathiseren. Yoga, contemplatief gebed, visualisatie, enz., worden daarom gepraktiseerd. De ketterijen van de annihilatisme² en universalisme³ komen vandaag op grote schaal voor. De profeet Hosea schreef aan Israël wat wij vandaag zeker op ons mogen toepassen: “Mijn volk is uitgeroeid⁴, omdat het zonder kennis is” (Hosea 4:6).

De leer in de kerken is een mengeling geworden. Zelfs goede leraren brengen een mengeling van psychologie, humanisme en wereldlijke methodes. Buitenbijbelse bronnen, persoonlijke ervaringen en gevoelens zijn favoriet geworden om iemands wandel met God te verbeteren. Gevoelens en de nadruk op geest en hart zonder het verstand, is de norm, want er wordt verteld dat ons verstand onze vijand is in geestelijke zaken. De New Age beweging en de occulten leren ons al jaren dat ervaring een grotere leraar is dan Gods Woord, waarvan Jezus echter leerde dat het de Waarheid is. De Bijbel leert dat wij moeten waken over ons hart, omdat het hart ons kan bedriegen (Spreuken 4:23; Jeremia 17:9⁵). Alle gevoelens zouden daarom moeten getoetst worden aan het Woord. Kennis wordt verkregen door gebruik te maken van het verstand. Je kan dwaling of waarheid niet louter “voelen” of “ervaren”. Kennis en onderscheiding kan niet zonder dat het verstand erbij betrokken is. Kennis en onderscheiding zijn objectief, niet subjectief. Maar deze kennis en onderscheiding werden in de steek gelaten ter wille van de gevoelens en de beroering van emoties (ziels).

Bepaalde schriftplaatsen worden misbruikt als bewijsteksten voor afwijkende doctrines en om een leugen te promoten. “Voel je goed”-preken die iemands moreel, zelftrots en ego oppeppen zijn aan de orde van de dag. Wij vergeten dat Satan er niet voor zorgt dat de mensen zich slecht gaan voelen, maar hij geeft hen dat zij zich goed voelen, om ze te bedriegen, zoals hij zich voordoet als een engel van het licht (2 Kor. 11:14).

We hebben allen de uitspraak gehoord van “eet de vis en spuw de graten uit”, maar slechts de geestelijk volwassene kan kwaad van goed onderscheiden. Welke ouder zal een klein kind vis voorzetten met de graten erin en daarbij verwachten dat het weet wat te doen? Dit is geen goed antwoord tegen een nieuwgeborene, de zwakke of onrijpe in het geloof. Enkel de volwassene kan dit doen, en zelfs hij kan niet altijd de schrandereheid onderscheiden van de gecamoufleerde dingen. Elk persoon

¹ Postmodernisme wil zeggen: datgene wat na het modernisme komt. Zowel het vertrouwen in de objectieve waarneming als in de algemeen geldigheid van het menselijk oordeels / redeneervermogen heeft de postmoderne mens verloren. Alle waarneming is “theoriebeladen”. Daar wordt mee bedoeld dat ieder naar de werkelijkheid kijkt vanuit de eigen levenservaring en levensbeschouwing. De waarneming is niet objectief maar theoriebeladen. Er is dan geen objectieve kennis mogelijk. Niemand kan meer zeggen “zo is het, zo moet het”. Het modernisme wordt verachtelijk als “funderingsdenken” van de hand gewezen. De Bijbel zegt echter: “Dit vooral moet gij weten dat geen profetie der Schrift *eigenmachtige* uitlegging toelaat” - 2 Petrus 2:20. (A.P. Geelhoed).

² Annihilationisme: de leer dat de zondaar wordt afgesneden van elk bewust leven na de dood (vernietigd), en dat er dus geen eeuwige straftoestand is voor de goddelozen. Dit wordt o.a. geleerd door de Jehovah-getuigen (Wachttorengenootschap). Lees “Eeuwige straf of Annihilatie op mijn site”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Eeuwige-Straf.pdf>

³ Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen.

⁴ Of: “gaat te gronde”.

⁵ “Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?”

moet weten wat binnen de Bijbelse lijnen ligt en daarbij zijn verstand gebruiken en ervoor waken geen compromis aan te gaan door over die lijn te gaan.

De boeken die het bijbelse geloof definiëren en die de nieuwe dingen die populair geworden zijn weerleggen, worden zeldzaam. Velen moesten deze boeken in eigen beheer publiceren omdat maar weinig uitgevers de gevolgen willen dragen van de controversie die ze uitlokken. In plaats daarvan brengen de reguliere uitgevers boeken die de nieuwe leringen aanbevelen. Talloze sprekers die betrokken zijn in deze praktijken worden toegelaten op onze kansels. Het heeft de kerk opengesteld voor dingen die we zo'n 20 jaar geleden niet zouden toegestaan hebben. De kerk ondergaat een scheuring over hoe we ons geloof moeten beoefenen. In deze 21^{ste} eeuw staan wij open om nieuwe hulpmiddelen uit te proberen om het koninkrijk te bevorderen. Kerken worden nu geleid door CEO's⁶ in plaats van pastors (herders) die de kudde hoeden. Zij gebruiken veeleer zakenpraktijken dan de Bijbel. Gaan wij mee met deze nieuwe methodes die de wereld gebruikt voor succes, of blijven wij bij wat de Bijbel heeft voorgeschreven en wat we reeds een paar duizend jaar toegepast hebben?

Speciale "anointed songs" (gezalfde liederen) worden gecreëerd, zachte muziek en repetitieve chorrussen worden gezongen om een atmosfeer te brengen "zodat de zalving naar de mensen vloeit". De aanbiddingsliederen zijn gevuld met repetitieve woorden, akkoorden en ritmes die de zinnen benevelen. De actuele muziekstijl, het chanten van muzikale mantra's zijn als een rozenkrans die op muziek gezet zijn. Wij hebben niet langer muziek zoals de hymnen die ons deden denken aan het karakter, leven en offer van de Verlosser. In plaats daarvan richten vele van de populaire liederen zich op onszelf en niet op Christus. In deze liederen doen wij geestelijke oorlogvoering (spiritual warfare) tegen Satans koninkrijk, wij zingen over onze sterkte en autoriteit - het is *niet langer* aanbedding van God.

Men zoekt naar wonderen en krachten en de grootspraak hierbij neemt alsmaar toe. Men beweert apostolische ambten hersteld te hebben door middel van de kracht uit iemands handen die overgebracht wordt op anderen. Veel mensen hebben er geen gedacht van wat een *leugenachtig* teken of wonder is. Een leugenachtig teken of wonder is een mirakel waarvan men beweert dat het van God komt - het lijkt echt te zijn maar ... op zichzelf onthult een mirakel niet de bron en de macht ervan. Het wonder moet getoetst worden, door na te gaan wat de persoon van wie het wonder kwam in werkelijkheid gelooft. Want als iemands leer over Christus fout is, dan kan God Zijn bovennatuurlijke kracht niet uitdrukken via dit individu. C.D. Cole⁷ heeft eens terecht gezegd: "Mensen die uitzien naar mirakels als een teken of bewijs van Gods aanwezigheid en gunst, plaatsen zichzelf in een goede positie om bedrogen te worden. Wat bovennatuurlijk is, is niet noodzakelijkerwijs goddelijk".

Eenheid wordt een van de belangrijkste strevingen van de kerk. Deze eenheid wordt gezocht opdat we in de wereld een massiever verschil zouden kunnen maken, maar we vergeten daarbij dat de mensen meestal slechts één per één veranderd worden, door ons discipelschap. Deze *eenheidsbeweging* wordt aangewend om de kerk politieke en morele sterkte en invloed te geven opdat wij de maatschappij zouden kunnen veranderen en onze morele objectieven bereiken. In plaats dat de wereld wordt gezien als het terrein dat gebruikt wordt door de vijand, wordt ze omarmd.

Velen zien alle leerstellige verschillen voorbij met de bedoeling een gemeenschappelijke deler te vinden voor eenheid. Niet de eenheid van de Geest hebbende adopteren zij een eenheid van menselijke makelij. Het zoeken naar eenheid als dé remedie voor ons gebrek aan effectiviteit heeft onze focus op de verlorenen en het evangeliseren veranderd. Alle inspanningen worden gedaan om een uiterlijk vertoon te maken van hoe wij allemaal samen één zijn. En dat terwijl het een feit is dat de kerk nooit zo onsamenhorig is geweest. Met 'een gemeenschappelijke grond vinden op de kleinste gemene deler' wordt verstaan dat de naam van Jezus voldoende is. Dit is niet het beoefenen van onze hoge roeping en doel, geen streven naar waarheid of leerstellige eenheid. Velen van hen die deze nieuwe eenheid promoten houden niet langer vast aan de inerrantie en onfeilbaarheid van de Schrift. Zij zijn niet trouw aan de essentiële kernwaarheden, dat Christus God is en de enige weg

⁶ CEO: Chief Executive Officer, de hoogste in rang voor het management van een bedrijf.

⁷ Claude Duval Cole.

naar de redding. De duivel promoot die valse eenheid en zijn éénklank is de vereniging van valse religie, en zo werkt hij altijd Gods weg tegen. Het is een andere geest die ons tracht één te maken als een ogenschijnlijk verenigde kerk tezamen met hen die de Kerk niet zijn.

Als er geen waarheid is, dan is er geen ware eenheid, geen eenheid in Jezus die de Waarheid is en ons Zijn Woord gaf. Dit concept van de bijbelse leer afwijzen is hetzelfde als de Heer Jezus afwijzen. Dit alles voert ons weg van de *eenheid in het geloof* en maakt het voor christenen moeilijker om de ware eenheid te houden die wij hebben in Christus.

Charles H. Spurgeon schreef: “Waartoe leidt daarom dit streven naar een holle eenheid, wanneer de geest van gemeenschap helemaal zoek is? In ieder geval, wat het ook mag kosten, ons afscheiden van hen die zich afscheiden van Gods waarheid is niet louter onze vrijheid maar onze plicht” (*C.H. Spurgeon*, 1887).



Een kameleon kleurt zich naar zijn omgeving - u ook?

Compromis lijkt overal aanwezig te zijn. Sommigen geloven dat de Heilige Geest niet beperkt is tot de christelijke Kerk maar dat Hij ook aan het werk is in andere religies. Een belijdend christen die dit soort van eenheid onderschrijft is een kameleon: hij is iemand die met iedereen overeenstemming zoekt niettegenstaande klaarblijkelijke contradicties met zijn geloof. In de maatschappij wordt dit politieke correctheid genoemd - in de kerk heet dit geestelijke correctheid, maar in duidelijke taal gesteld: het is compromis en het leidt tot geestelijke hoererij.

Wij hebben wijsheid nodig om stand te houden in deze laatste dagen, wijsheid om niet in de val te lopen van overredende woorden van dwazen.

Wij hebben stoutmoedigheid nodig om ons afgescheiden te houden van de tolerantie die iedereen aantast om zich te verenigen. Ware wijsheid is gebaseerd op Gods eeuwige absoluutheden - elk ander alternatief zal uiteindelijk falen. Het is droevig te zeggen maar **de blaam ligt op het kerkleiderschap**. De kerkleiders zijn niet ernstig genoeg bezig met het geloof. Zij hebben geen visie om de kerkleden te helpen met een plan om de hele Bijbel te lezen en te bestuderen. In plaats daarvan hebben zij geopteerd voor methodes die ontleend werden van menselijke succeswijsheden. De leiders van de kerk substitueren nieuwe regels en interpretaties voor bijbelse waarheden. Zij vertellen u iets wat God nooit gezegd heeft om u iets te laten doen wat God nooit gezegd heeft.

Van de zeven kerken die in het boek Openbaring door de Heer Jezus geïnspecteerd worden, is het de kerk van Laodicea⁸ die dominant wordt in de laatste dagen. Het woord “Laodicea” betekent “opinie van het volk”: opinies, ideeën van mensen regeren in de plaats van God. Toch zeggen zij van zichzelf: “Hoe kan het zijn dat wij het slecht doen als wij het zo goed doen?” Dit is een zelf-waarneming die iemand ertoe brengt zichzelf te rechtvaardigen met het concept dat zijn goede werken niet alleen de slechte elimineren, maar dat God goedkeurt wat zij doen.

De kerk bezit een niveau van luxe en comfort zoals nooit gezien werd in de geschiedenis, en dit vreet vanbinnen haar hart weg. Dit is de kerk die bluft over haar welstand en effectiviteit: “Ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek” (Op 3:17a). Maar de Heer Jezus ziet wat er in werkelijkheid plaatsvindt en Zijn antwoord is: “maar u weet niet, dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent” (Op 3:17b). Laodicea kreeg geen lof, enkel berisping. Het is de enige kerk waarover de Heer Jezus absoluut niets goeds te zeggen had. En zo zegt Hij hen dan: “Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij” (Op 3:19-20). Hij geeft hen nog niet op, Hij is getrouw terwijl zij ontrouw zijn.

⁸ De stad Laodicea werd gesticht door Antiochus II, een Seleucidische koning die regeerde tussen 261-246 vC. Het werd genaamd naar zijn vrouw Laodice, die later haar liefde en dankbaarheid toonde door hem te vergiften. Het woord Laodicea is gevormd uit twee delen: 1. *laos*: volk, en 2. *dikazo*: persoonlijke opinie of een decreet, b.v. een uitspraak door een rechter). Laodicea kan dus zowel *volksopinie* als *volksberechting* betekenen. Het gaat om zoiets als democratie, iets wat toegespitst is op menselijke zelfzuchtige en ongodelijke verlangens. Men maakt dan wetten die *mensen* goed vinden in plaats van wat *God* zegt.

Dit zijn hachelijke tijden voor hen die godvruchtig willen leven en het Woord van God willen volgen. In deze dagen moeten wij allen onszelf onderzoeken om te zien hoe wij de weg van het geloof vervolgen. Groeit onze liefde voor de broeders, of wordt ze juist kouder? Raken de dingen waarover wij ons eens bekommerden, ons nog steeds? Zijn wij gewillig vrienden te verliezen om de kant van de waarheid te verwoegen? Heeft de wereld ons weggetrokken uit onze relatie met de Heer Jezus? Heeft onze kerk, of een leraar die we aanhoorden, ons ertoe gebracht dat onze relatie met de Heer Jezus verbeterd werd, dat wij nu meer affectie voelen voor de Heer Jezus Christus en al Zijn woorden?

De kerken hebben velen vervreemd. Ooit deden zij aan verklarende prediking en leerden vanuit het Woord om van de mensen discipelen te maken. Nu echter hebben zij iets nieuws, iets anders, iets dat "in" is. Talloze kerken hebben hun programma's gewijzigd en hebben velen vervreemd van de geestelijke volwassenheid, in ruil voor het jonge en enthousiaste. Megakerken zwelgen de kleine congregaties op zoals grote warenhuizen de kleine winkeltjes opslorpen die er al heel lang waren. Wat kunnen de kleine kerken doen? Zij kunnen doen wat de grote kerken doen en meelopen met het programma of anders opgeslokt worden. Geen kerk is immuun voor deze intrusie vandaag en wij moeten ervoor waken dat dit zou gebeuren opdat wij niet meegevoerd worden naar een bestemming waar wij nooit zouden willen aankomen.

Bent u in een kerk die geleid wordt door getrouwe herders, die gedreven zijn de geboden na te komen om te strijden voor het geloof (Judas 3) en die de nodige onderwerpen bespreken, en zelfs mensen waarschuwen voor wat er allemaal gebeurt - vanaf het spreekgestoelte? Het zal er niet beter op worden, maar veel erger, gezien de toenemende vloed die we vandaag over ons zien komen. Zoals de Schrift zegt: "Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger voortgaan: zij verleiden en worden verleid. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, daar u weet van wie u het geleerd hebt" (2 Tim 3:13-14).

Een pastor is verantwoordelijk voor het leren van de waarheid in zijn eigen kerk, en hij moet de toestand kennen van zijn kudde. De Heer Jezus maakt duidelijk dat de herder niet aan zichzelf moet denken maar aan anderen - een valse herder houdt niet de wacht en beschermt de schapen niet. Herders zijn wachters. Een letterlijke schaapskudde hoeden vereist omzichtigheid en een scherp oog voor gevaar. Men kan een ware herder herkennen aan zijn staan tegen de dwaling. Zij zullen valsheid aan de kaak stellen, vanaf hun spreekgestoelte wanneer dat nodig is. Maar wij allen moeten zorgvuldig zijn met wie wij ons associëren. Spreuken 12:26 zegt: "De rechtvaardige is voortreffelijker dan zijn naaste; maar de weg der goddelozen doet hen dwalen". Herinner u dat slechte omgang goede zeden bederft.

Temidden van een kerk met haar vele tekortkomingen, onwetendheid en apathie, blijft God de harten beroeren in de hele wereld en Hij redt mensen middels degenen die het oude compromisloze evangelie prediken van Gods genade door de dood van Zijn Zoon. Zij die apart gezet worden, "zij die Uw woord bewaard hebben" (Joh. 17:6), maken nog steeds discipelen voor Christus en beroeren de levens van mensen.

Meer dan ooit is het belangrijk in een goede kerk te zijn, onder mensen die u kan vertrouwen en waar u in staat bent te dienen en gediend te worden. De geestelijk volwassen dienaars van de kerk, zij die in het leiderschap zitten, zijn er om ons toe te rusten "opdat wij geen kleine kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door de bedriegerij van de mensen om sluw tot dwaling te verleiden, maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alle opzichten zouden groeien in Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus" (Ef. 4:14-15).

Elke wind van leer is de bedotterij van mensen, de listige vaardigheid van het opzetten van bedrieglijke plotten. Woorden die ons daartegen waarschuwen worden niet veel meer gehoord vanaf het spreekgestoelte. Vele zo nodige waarschuwingen ontbreken vandaag geheel.

De Heer Jezus gebruikte vaak alledaagse dingen, zoals tarwe en onkruid, als voorbeelden van geestelijke waarheden. In de periode tussen Pinksteren en de tweede komst is er het mysterieuze koninkrijk waar het onkruid groeit tussen de tarwe: er is bedrog aanwezig temidden van de waarheid. Men kan in een groot veld niet altijd onderscheiden wat tarwe is en wat onkruid (schijntarwe) voordat de

oogsttijd nabij komt. Een stengel tarwe buigt het felst naar beneden wanneer hij vol hangt met zijn vrucht, en zo illustreert hij de ware maat van nederigheid. Het onkruid echter staat altijd rechtop en is licht.

Wij willen allen vruchtbaar zijn en dat betekent dat wij getrouw moeten zijn. Ik heb zovele brieven gekregen van mensen die mij hun herhaal vertellen over wat er is gebeurd. Wat ik heb geschreven dekt niet dit alles. De teleurstellende dingen die we om ons heen zien gebeuren leren ons echter ook dat wij nood hebben aan lijdzaamheid en volharding. Laten we “nuchter zijn en aandoen het borstharnas van geloof en liefde en als helm de hoop van de zaligheid” (1 Thess 5:8). Nederigheid en geduld zijn de vrucht van een geestelijk leven. Mijn gebed is: “de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus” (2 Thess 3:5), terwijl wij kijken naar de ontvouwing van Gods plan.



BESLUIT: Vrienden in Christus, word niet ontmoedigd door al die onprettige berichten. Het is Gods wil dat wij de tijden kennen (1 Kron. 12:32; Matt. 16:3) en dat wij “bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven” zijn (Matt. 10:16). Deze dingen doen ons eraan denken dat de tijd gevorderd is, en dat wij gereed moeten staan voor de komst van de Heer. Bent u zeker dat u wedergeboren bent? Leeft u dag aan dag voor Christus? “En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichterbij ons dan toen wij tot geloof kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Laten wij, als op de dag, waardig wandelen, niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in twist en afgunst. Maar bekleed u met de Heere Jezus Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken” (Rom. 13:11-14). (WOL).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm