

De opkomst van een Valse Jezus

Prof. Johan Malan¹

2004

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling en voetnoten door M.V.

Tegenover het koninkrijk van het Licht staat het koninkrijk van de duisternis. Er heerst een grote strijd tussen deze twee koninkrijken, omdat Satan er steeds naar streeft om zichzelf met God gelijk te stellen en zijn koninkrijk ten koste van Gods koninkrijk op aarde te vestigen. Dat is dé grote reden voor alle godsdienstige misleiding in de wereld.

Het einddoel van de misleiding is dat het mensdom niet de drie-enige God van de Bijbel zal aanbidden, maar de god van deze wereld, Satan (2 Kor. 4:4), die zichzelf als de universele god van alle geloven voordoeft. In zijn rijk heeft hij een 'christus van alle geloven', die in de Bijbel de Antichrist genoemd wordt (1 Joh. 2:18), alsook een geest van dwaling die overal op aarde het werk van de Heilige Geest tegenstaat en probeert te weerleggen (1 Joh. 4:6).

De duivel is een nabootser van God en een vervalser van de waarheid, en hij heeft de kunst vervolmaakt om zichzelf als een 'engel des lichts' voor te doen (2 Kor. 11:14) en de mensen te laten denken dat zijn godsdienstige ideeën afkomstig zijn van de Heer Jezus. Het is duidelijk dat zijn plannen, namelijk om zijn verborgen koninkrijk op aarde in een zichtbaar wereldrijk te openbaren, nu in een gevorderd stadium zijn gekomen. Hij plant dit op zo'n manier dat het in het teken zal staan van wereldeenheden en wereldvrede, en onder de leiding zal komen te staan van wat als "de christus van alle geloven" bekend zal worden. Op die manier, zo meent hij, zal een wereld die erg misleid is er niet achter komen dat het in werkelijkheid Satans rijk is dat geopenbaard wordt. Zij zullen denken dat dit van de ware God afkomstig is en zullen het aangrijpen als een oplossing voor hun ernstige verdeeldheid en problemen.

Koning van een wereldrijk

Satan is er zich terdege van bewust dat Gods koninkrijk, dat thans nog een verborgen geestelijk koninkrijk op aarde is, tijdens de wederkomst van Jezus Christus zal geopenbaard worden. De Heer Jezus zal komen als Koning der koningen (Op. 19:16) en zal hier op aarde als Koning heersen (Op. 11:15). Bij Zijn wederkomst zal Hij zijn voeten op de Olijfberg zetten, ten oosten van de oude stad Jeruzalem (Zach. 14:4). Daarna zal Hij de troon van David herstellen (Hand. 15:16-17) en zal over de hele wereld regeren vanuit Jeruzalem tijdens het vrede-rijk (Jes. 2:2-4; Jer. 3:17; Zach. 8:22). Satan weet ook dat Jezus God is. Johannes zegt: "...Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven" (1 Joh. 5:20).

In nabootsing hiervan plant Satan de openbaring van zijn valse, universele christus vóór de wederkomst van de ware Christus, en zal hij zijn vals koninkrijk zichtbaar op aarde trachten te vestigen. Hij zal zich aanvankelijk als een vredevorst voordoen en zal zich in Jeruzalem, in de herbouwde tempel, tot God en hoofd van alle wereldgodsdiensten verklaren (2 Thess 2:4). Net zoals de Heer Jezus in menselijke gedaante in Gods geopenbaarde koninkrijk op aarde zal regeren, zal de Antichrist een mens zijn die door Satan gemachtigd zal worden om over de aarde te regeren: "en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht" (Op. 13:2).

Letterlijke profetieën

Bijbelse profetieën over de Antichrist moeten letterlijk verklaard worden. Net zoals Jezus als een letterlijk persoon op aarde geboren werd, en bij zijn wederkomst hier zal regeren, zo zal de Antichrist ook een letterlijk persoon zijn die aan het hoofd zal staan van een satanisch wereldrijk. Er

¹ Johan S. Malan is professor antropologie aan de 'Universiteit van die Noorde', Zuid-Afrika, en zoon van een voormalige zendeling in Zuid-Afrika en Swaziland. Hij is ook redacteur van een tweemaandelijks Christelijk tijdschrift in het Afrikaans - *Die Basuin* - dat voor het eerst verscheen in 1984.

moet een duidelijke keus gemaakt worden tussen deze twee messiassen: de ware of de valse. De Heer Jezus heeft ooit tegen de Joden gezegd: “Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen” (Johannes 5:43).

De implicatie van deze stellingname is erg duidelijk: elk persoon die Jezus Christus en zijn koninkrijk verwerpt zal door zijn keuze de antichristelijke richting uitgaan en zal de Antichrist ook aannemen wanneer hij komt. De grote meerderheid van het huidige Joodse geslacht verwerpt nog steeds Jezus als de Messias, en daarom zullen zij een verbond aangaan met de komende Antichrist.

De profetieën over de grote geestelijke afvalligheid van de laatste dagen duiden erop dat niet slechts Israël, maar alle naties van de aarde de Antichrist van harte zullen aanvaarden en volgen. Volgens Openbaring 13:3-4 zal de hele wereld verwonderd achter het beest aangaan en hem ook aanbidden.

Afvalligheid van een wereldwijde omvang is nu reeds overal waarneembaar. Mensen keren onbeschaamd de Heer Jezus de rug toe door zijn Godheid en maagdelijke geboorte te verloochenen, zijn Woord te minachten door het uit scholen en openbare plaatsen te bannen, en openlijk in zonde te leven alsof er geen God bestaat. De valse godsdiensten worden alsmaar populairder bij de jeugd, en daardoor wordt het klimaat geschapen voor de verschijning van de valse christus van alle geloven. Vooral de Islam, die zich als een alternatieve monotheïstische godsdienst tegenover het Christendom stelt, geniet sterke aanhang in het Westen.

Groot verval in Europa

Een Italiaanse journaliste zegt in haar boek *The Force of Reason*, dat Europa toenemend bezig is om een provincie of kolonie van de Islam te worden. Zij heeft gelijk, want de eens krachtige vesting van het Christendom in Europa is bezig voor de Islam plaats te maken. Er zijn twee factoren die hiervoor verantwoordelijk zijn.

De eerste is het verval van het Christendom, die als een holle boomstam kan beschreven worden. Het moderne Europa wordt als een post-christelijke samenleving beschouwd, omdat de band met zijn traditionele bijbelse waarden zo verzwakt is dat die bijna niet meer bestaan. In de afgelopen twee generaties is het aantal belijdende christenen zo sterk afgenomen, dat het geestelijk gesproken een donker continent is geworden. Er gaan in Groot-Brittannië reeds meer mensen naar de moskeeën dan dat er mensen de Anglicaanse kerk bezoeken.

Een van de lezers van *Die Basuin*¹ heeft onlangs in een brief het volgende aan ons geschreven:

“Toen ik verleden jaar in Nederland was, had ik bitter hartzeer omdat ik opnieuw beleefde hoe donker het in Europa is geworden. De Islam is in het oog springend, met een universiteit in Rotterdam en moskeeën overal. De reden voor die duisternis is dat het goed gaat met de mensen en daarom hebben zij hun God niet nodig. Ik bid dat de ogen en harten van de Nederlanders terug zullen opengaan, maar zij zijn een koppige natie ...”

In de rest van Europa vind je hetzelfde verhaal. Het Christendom wordt meestal nog slechts door morsdode, of misleide en vormgodsdienstige kerken vertegenwoordigd. Dit leid enerzijds tot agnosticisme en anderzijds tot een openheid voor en belangstelling in andere geloven. Het multigodsdienstige *Parlement voor Wereldgodsdiensten* heeft van 7 tot 13 juli 2004² zijn vierde conferentie gehouden in Barcelona, Spanje. Haast alle geloven op aarde waren daar vertegenwoordigd en dit weerspiegelt de godsdienstige ingesteldheid van het verenigde Europa van de toekomst. Het is dit soort denkklimaat dat de Antichrist nodig heeft om geopenbaard en algemeen aanvaard te worden.

Engeland wordt door verscheidene waarnemers als het meest goddeloze land van Europa beschreven. Een reeks van tien Engelse boekjes, uitgegeven door *Die Basuin* en die o.a. ook in Engeland verspreid zullen worden, is door Bernard Reeves van Londen geredigeerd. In zijn commentaar heeft hij gezegd dat de gemiddelde Brit geen belangstelling meer heeft voor de Bijbel, en zichzelf beslist niet als een zondaar beschouwt. Hij zegt:

“In uw boekje *Uit de duisternis tot het licht* wordt diegene aangesproken die thans in geestelijke duisternis zit, zoals dat met de meeste mensen in heidens Engeland inderdaad het geval is. Er

² Zie over dit *Parliament of the World's Religions* van 2004 op <http://www.cpwr.org/2004Parliament/>.

staan téveel Schriftaanhalingen in het boekje, want de Britten willen niet hebben dat de Bijbel in hun keel wordt geperst. Ze haten het als je voor hen spreekt. Zelfs al ben je erg tactvol wanneer je met hen over geestelijke dingen praat, dan nemen zij toch altijd aanstoot. De Britse cultuur is veel goddelozer en decadenter dan die van Zuid-Afrika. De meeste mensen hier hebben niet enkel op grote schaal God de rug toegekeerd, maar hebben Hem totaal afgeschreven; zij denken niet eens aan Hem en leven alsof Hij gewoon niet bestaat ... Hier in Engeland moeten de mensen eerst overtuigd worden dat er echt wel een God bestaat. Als gevolg van de evolutieleer geloven zij dat er een wetenschappelijk bewijs is dat er geen God bestaat - het bestaan van alle dingen kan binnen het kader van evolutie verklaard worden. Als men hen een boekje geeft waarin beweerd wordt dat zij in geestelijke duisternis zitten en gered moeten worden, dan zullen zij dat niet eens lezen maar gewoon weggooien. In hun eigen ogen leiden zij goede levens en zien zij zichzelf niet als zondaars”.

Opkomst van de valse Jezus

Omdat de mensheid zijn rug keert naar de ware Jezus, zullen zij in de armen van de duivel zijn valse Jezus belanden. “Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen” (1 Tim. 4:1). Mensen die niet door de Geest van de waarheid geleid worden vallen onder de macht van de satanische geest van de dwaling.

Zij zullen allerlei leugens geloven omdat zij God en de Bijbel hebben verworpen en dus niet over een referentiekader beschikken voor de waarheid. Volgens het evolutionistische en humanistische denken is de mens inherent goed en is hij bezig naar grotere hoogten te evolueren. Hij is zijn eigen god en kan zelf beslissen wat hij wil doen. Hij ziet de verschillende geloven als mensgemaakte hulpmiddelen om innerlijke vrede te verkrijgen, door methoden zoals meditatie, ritmische zang, enz. Vanuit een bijbels oogpunt is hetgeen zij beoefenen echter geen geloof maar louter zelfmisleiding.

Het is pas wanneer het geloof in de drie-enige God achteruitgaat dat de satanisch geïnspireerde misleiding van die aard intreedt. Jezus heeft gezegd: “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?” (Lukas 18:8). Er komt dus een tijd dat de Heer Jezus niet meer door veel mensen zal gediend en aanbeden worden. In plaats daarvan zal een “andere Jezus” (2 Kor. 11:3-4), de Antichrist, gediend en aanbeden worden: “... en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest ... en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk?” (Op. 13:3-4). Zij zullen totaal misleid zijn omdat zij de waarheid van de Bijbel verworpen hebben: “En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid” (2 Thess. 2:11-12). Zij brengen zelf die ellende over zich.

Het mensdom zal tegen die tijd zóver van de Heer en zijn Woord verwijderd geraakt zijn dat slechts een of andere valse “engel des lichts” (2 Kor. 11:14) in de naam van God óf in de naam van de Zoon, Jezus Christus, naar hen toe kan komen en dan ook aanvaard zal worden. Allerlei profetieën kunnen dan in de naam van de Heer uitgesproken worden, ook al botsen ze met de Bijbel, maar de mensen zullen ze aannemen. In die tijd zullen de waarzeggende geesten van Satan floreren, met allerlei geheimenissen die zij door hun mediums (valse profeten) aan de misleiden opdissen.

De tijd voor de openbaring van de eindtijdse satanische drie-eenheid³ is erg nabij gekomen.

<http://www.bibleguidance.co.za/Afartikels/ValseJezus.htm>

³ Dit zijn in Openbaring de draak (Op 12), het beest en de valse profeet (Op 13). Zie ook Op 16:13. Deze drie beesten vormen een satanische imitatie van de Goddelijke Drie-eenheid en werken ten nauwste samen als één wezen. Dit geheel neemt het op tegen de drie-enige God der goden (Dn 11:36). De meningen verschillen over wie in Op 13 de Antichrist is. Velen, zoals ook prof. Malan, menen in Op 13:1-10 (eerste beest) de Antichrist te zien. Anderen, zoals ik, zien in 13:11-18 (tweede beest; valse profeet) de Antichrist.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm