

Wees op uw hoede voor zogenaamde trips naar de Hemel

<http://wayoflife.org/>, 27-9-2006

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het volgende is een uittreksel uit het boek "The Pentecostal-Charismatic Movement: Its History and Error", verkrijgbaar bij Way of Life Literature.

Niet enkel zijn er veel charismaten die beweren Jezus gezien te hebben, sommigen hebben zelfs trips gemaakt naar de hemel.

Pinkster-evangelist John Lake beweerde de hemel bezocht te hebben. Zo ook Percy Collett, Dudley Danielson, Marvin Ford, Aline Baxley, Kenneth Hagin, Sr., Benny Hinn, Roberts Liardon, en vele anderen¹.

In 1977 beweerde Richard Eby dat hij stierf en naar de hemel ging, en hij kwam terug met de onthulling: "the primary nerve in God's cranium is the sense of smell". Hij zei dat hij zich in de hemel kon bewegen door de wil, en dat hij zichtbaar was maar toch transparant.

In de jaren (19)80 verwierf Percy Collett een grote aanhang op basis van zijn dramatische verslagen van een vijfdaagse trip naar de hemel. Hij sprak van aangezicht tot aangezicht met de Heilige Geest en zag katten en (niet blaffende) honden. Hij zag de "Medelijden afdeling", waar geaborteerde baby's naartoe gaan om er een tijd opgeleid te worden. Hij zag de "Kledingkamer", waar engelen gewaden naaien voor gelovigen. Hij zag zelfs een "Heilige Geest lift".

Roberts Liardon beweert dat hij naar de hemel reisde toen hij nog maar acht jaar oud was. Hij zei dat Jezus tussen 5 ft 11 tot 6 ft (1.80 m tot 1.83 m) groot is, en zandkleurig bruin haar heeft dat "niet te lang en niet te kort" is. Hij zag "opslagruimten met lichaamsdelen" die gereed waren voor "heiligen en zondaars gelijk" op aarde, om die te claimen. Jezus vertelde hem: "You should come in here with faith and get the needed parts for you and the people you'll come in contact with" (Liardon, *I Saw Heaven*, Tulsa: Harrison House, 1983, p. 19). Hij zag een medicijnenkast met flessen die gelabeld waren met "overdosis van de Heilige Geest", en hij en Jezus bespatten elkaar met water in de Rivier des Levens.

Op "This Is Your Day", 4-5-2000, interviewde Benny Hinn G.S. Dhinakaran van de "Jesus Calls" bediening in India over zijn vele zogenaamde trips naar de hemel. Dhinakaran zei: "Wanneer ik ook bedroefd ben, wegens problemen met de bediening, dan is dat de tijd dat de Heer Jezus zegt 'kom' en hij neemt me mee naar de hemel en dan spreekt hij tot mij persoonlijk. Hij roept een van de apostelen en laat hem tot me spreken met betrekking tot mijn problemen". Dhinakaran beweert dat er eigenlijk drie hemelen zijn, en gelovigen wordt één daarvan toegewezen in overeenstemming met wat zij deden op aarde.

Jesse Duplantis beweert dat op zijn uitstap naar de hemel, hij een engel zag die tegen een wand werd geworpen toen God nauwelijks Zijn vinger bewoog en hem daarbij (accidenteel?) sloeg terwijl hij langsvloog. Duplantis zegt dat hij leerde dat er twee types van christenen in de hemel zijn: de sterken en de zwakken, en de zwakken moeten ruiken aan de bladeren van de boom des levens om sterkte te verwerven.

WAT ZEGT DE BIJBEL?

Ik verwerp al deze beweringen over het bezoeken van de hemel, ongeacht of dat gebeurde tijdens een visioen of in het lichaam, om de simpele reden dat in alle gevallen de persoon toevoegt aan de dingen die opgetekend zijn in de Bijbel, en dat is in direct conflict met Gods gebod:

¹ Zie achteraan dit artikel onder "Lees verder".

“Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: ALS IEMAND IETS AAN DEZE DINGEN TOEVOEGT, ZAL GOD HEM DE PLAGEN TOEVOEGEN DIE IN DIT BOEK GESCHREVEN ZIJN. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn” (Openbaring 22:18-19).

Veel dingen die in het boek Openbaring zijn opgeschreven hebben betrekking op de hemel. Beschouw Openbaring 4-5; 7:9-17; 8:1-6; 10:1; 11:15-19; 12:1-3; 12:7-12; 14:1-17; 15:1-8; 16:1, 5-7; 17:1-2; 19:1-16; 20:1; 21:1-27; 22:1-5. Het boek Openbaring eindigt met bijna twee ganse hoofdstukken als beschrijving van de hemelse stad, het Nieuwe Jeruzalem, en besluit dan met een plechtige waarschuwing “niets toe te voegen aan deze dingen”.

Is het niet een toevoegen aan de Schrift over de hemel, wanneer men zegt dat daar “Heilige Geest liften”, en “opslagplaatsen met lichaamsdelen”, en “niet-blaffende honden”, enz. zijn?

Deze ervaringen zijn ofwel waar, ofwel zijn ze leugens, en ik ben ervan overtuigd dat ze leugens zijn. Zij die ze beschrijven kunnen wellicht denken dat zij de hemel bezochten, maar dat hebben zij niet gedaan.

De Bijbel biedt veel meer zekerheid dan enig visioen of de meest heerlijke mystieke ervaring. Het is mogelijk dat men zo bedrogen is dat men denkt in de hemel geweest te zijn, of Jezus gezien te hebben, terwijl dit in werkelijkheid niet gebeurde. Maar de Bijbel is zeker. Petrus herinnerde zijn lezers eraan dat hij een ooggetuige was van Jezus’ majesteit, dat hij Christus’ transfiguratie had gezien op de berg, en de stem van de Almachtige God had gehoord, en daar Elia en Mozes heeft gezien (2 Petrus 1:16-18). Wat kan heerlijker geweest zijn dan dat? Geen pentecostal of charismaat heeft ooit iets groters ervaren dan dit. Maar Petrus stopt hier niet. In plaats van zijn lezers aan te sporen zulke ervaringen te zoeken, verheft hij de Bijbel boven al zulke dingen:

“En wij hebben HET PROFETISCHE WOORD, DAT VAST EN ZEKER IS, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van DE SCHRIFT een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken” (2 Petrus 1:19-21).

Het vast en zekere woord van profetie is de Schrift zelf. Ze werd gegeven door goddelijke inspiratie en is daarom onfeilbaar.

Dit is de boodschap welke elke pentecostal en charismaat moet horen en waaraan hij of zij zich moet onderwerpen. Leg het vleselijke verlangen naar mystieke ervaringen en wonderlijke dingen aan de kant, en hecht u aan de Bijbel alleen, als de éne, volmaakte, genoegzame gezagsbron voor geloof en praktijk. Wandel door geloof en niet door aanschouwen², want dat is pas bijbels geloof:

“Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding” (Romeinen 8:24-25).

Lees ook:

- Rubriek “Hemel gezien? / Jezus gezien?”:
<http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#hemelgezien>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Zie verder: 2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; Hebrëeën 10:38; 11:1.