

Materie kan geen leven creëren

Een les voor atheïsten en evolutionisten. M.V. 29 juli 2021

De inherente aanleg van **materie** om leven en het transcendente te **creëren** is nonsens!

Geestelijk

Het immateriële transcendeert¹ het materiële.
Volgende dingen zijn geestelijk, niet stoffelijk:

- Beweegredenen → materie bezit geen beweegredenen
- Liefde
- Goedheid
- Geweten
- Moraliteit
- Gevoelens
- Emoties
- Verstand
- Wijsheid
- Blijheid
- Creëren
- Denken
- Woorden
- Informatie → DNA software
- Bewustzijn
- Schoonheid
- Natuurwetten, wiskunde
- God, engelen, demonen → alle geestelijke wezens

¹ Transcenderen:
De grens van de zintuiglijke waarneming te boven gaan.

Dit zijn geestelijke capaciteiten en eigenschappen die ultiem enkel de geestelijke God kan creëren overeenkomstig Zijn beweegredenen.

Grens voor materie

Stoffelijk

Het materiële: ook het lichaam (“het vlees”, Mat. 26:41) met zijn 5 zintuiglijke organen is materie.



**Materie, van welke aard ook, kan het geestelijke niet creëren.
Het geestelijke transcendeert materie en komt van God.**