

De parodie van Tolerantie

Paul Proctor, NewsWithViews.com

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#)).
Inkorting, vertaling en voetnoten door M.V.

Er is een ontzuenderende vraag die een antwoord eist van de 21^{ste} eeuwse kerk: Was het kruis van Christus gewoon een les in tolerantie? Was die grote houten T waar Jezus tweeduizend jaar geleden aan stierf, een illustratie van: “Ga dan heen in de wereld en wees tolerant”? Zei Jezus: “Want God heeft de wereld zo getolereerd dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft”? En vertelde Hij Zijn volgelingen: “Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij tolerantie hebt onder elkander”?

Dit is een grof voorbeeld van het gelijk stellen van Gods liefde met de hedendaagse tolerantie... het vermengen van traditionele woorden en frases met new age betekenissen en dialectische¹ slogans zoals: “Onze sterkte is onze diversiteit” met de bedoeling diverse (tegengestelde) waarden tot een synthese te herleiden en alternatieve agenda’s te bevorderen. Wegens de altijd maar toenemende perversie van onze taal door globalisten is het nodig de woorden “liefde” en “tolerantie” te definiëren om verwarring te vermijden met bijbelse directieven. Net zoals de liefde van een vader voor zijn kind verschilt van de liefde van een man voor zijn vrouw, of de liefde van een kind voor zijn hond, of een hond zijn liefde voor een kluif, kan ook tolerantie verschillende betekenissen en toepassingen hebben.

Wanneer moderne definities ondeugdelijk worden toegepast op oude levensprincipes, zal het resultaat meer dan alleen maar verwarring scheppen. Het kan regelrecht desastreus zijn. Zo’n parodie ontwikkelt zich voor ons in de kerk vandaag door de toenemende fusie van levensstijlen, geloven, interpretaties, principes, praktijken, definities, rituelen, religies, culturen en wereldbeschouwingen, voor het grote doel van de bevordering van het evangelie van “tolerantie, diversiteit en eenheid”.

Het mag u verrassen te weten dat het woord “tolerantie” nooit in de Schrift verscheen tot er in de jaren (19)60 en (19)70 nieuwe - NEW - versies² van de bijbel ontstonden. In de King James en de originele American Standard versies werd het woord “forbearance”³ (verdraagzaamheid) gebruikt, dat op zichzelf iets helemaal anders kan betekenen dan het huidige “tolerantie”⁴. Ook moet opgemerkt worden dat in de tijd dat deze nieuwe versies verschenen, marxistische liberalen gestaag “tolerantie” leerden als de nieuwe onderliggende maatstaf voor moraliteit in Amerika, vanaf de kleuterschool tot in het seminarie.

¹ Dialectiek: lees hierover uitvoering in “De God die Leeft” van Francis A. Schaeffer. Hegel (eind 18^{de} eeuw) heeft de horizontale lijn van de vroegere denkvormen vervangen door een driehoek: thesis - antithesis - synthesis. In plaats van met these en antithese benadert de moderne mens de waarheid via de synthese (zie Hoofdstuk 2). De tegengestelden worden door synthese met elkaar verzoend. Dit is een “consensusproces” en houdt de praktijk in van “groepsdenken”. Het gaat allemaal over het omarmen van “tolerantie, diversiteit en eenheid” ten bate van de Nieuwe Wereldorde. Vraag het boek bij mij aan (mailtje).

² Schrijver spreekt hier van de NEW American Standard en NEW International versies.

³ In de Statenbijbel staat hier “verdraagzaamheid”; Gr. *anochè*; Rom. 2:4 en 3:25.

⁴ Vroeger kende men het woord “verdraagzaamheid”, en aanvankelijk was dat ook de meest gangbare betekenis van “tolerantie”. Tolerantie was het beleefd verdragen en behandelen van andersdenkenden. Maar vandaag is de betekenis van tolerantie verschoven naar het accepteren van dwaling. Vroeger betekende het “respecteren van ieders mening” evenzo het beleefd verdragen en behandelen van andersdenkenden. Vandaag bedoelt men daarmee echter letterlijk het respecteren van iemands dwaling. De dwaling (antithese) heeft opgehouden te bestaan en gaat nu met de waarheid (these) op in een synthese. De waarheid gaat dan ook ten onder in deze synthesesmoraal. Dit is de duivelse dialectiek van ons moderne denken.

Als we zien hoe dikwijls dit woord tolerantie met betrekking tot christenen wordt toegepast, zou men denken dat dit woord herhaaldelijk doorheen de Schrift wordt gebruikt. Maar de realiteit is dat dit woord slechts één keer in de New International Version (NIV) en twee keer in de New American Standard Version (NASV) verschijnt, als een korte bemoediging van gelovigen om persoonlijke verschillen en ergernissen opzij te stellen ter wille van het Evangelie. DIT BETEKENT NIET dat wij allen vroom zwijgen terwijl de humanisten, kettters en homoseksuelen van de wereld het Woord van God verdraaien en verwerpen om hun eigen begeerten en ambities te bevredigen.

“Tolerantie”, zoals dat vandaag het meest wordt gebruikt, is niets meer dan een wazig oorstrelend woord dat schrander wordt toegepast door globalisten, om de gelovigen te verwarren en te ontwapenen, om de kerk te ondermijnen en alles tegen te spreken wat Gods Woord leert over zonde van Genesis tot Openbaring. “Tolerantie” kan niet betekenen dat ze gerechtigheid, vergiffenis of verlossing vervangt. Het is NOG STEEDS de wil van God dat zonde wordt ontmaskerd, beleden, nagelaten, vergeven of geoordeeld ... niet getolereerd ter wille van “vrede en eenheid”. (Efeziërs 5:11)⁵. “Tolerantie” is niet het Evangelie van Christus, maar veeleer een tactisch instrument van ambitieuze mensen die ervan dromen ons te scheiden van onze Rots, opdat wij zouden wegdrijven van “de vrede van God die alle begrip te boven gaat” naar een gecamoufleerde chaos toe met de naam Globalisme, werldeenheid.

Het Kruis betekent veel dingen voor een groot aantal mensen maar het Kruis IS NIET een les in tolerantie. Als God de zonde zou tolereren dan had Hij nooit Zijn Eniggeboren Zoon geofferd om verschrikkelijk te lijden en te sterven voor mensen zoals u en ik. Ja, het Kruis van Christus was een daad van goddelijke liefde maar tegelijk ook een levende demonstratie van Gods absolute intolerantie voor zonde.

“Zie toe dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en lege verleiding, naar de overlevering van de mensen, naar de grondbeginselen van de wereld, en niet naar Christus” - Kol. 2:8

E-mail: verhoevenmarc@skynet.be

Homepage: <http://users.skynet.be/fa390968/index.htm> of <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm>

Ga hier naar de [Nieuwste Artikelen](#) of <http://www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm>

⁵ Ef 5:11: “En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer”.