

Titus 2:13 – Wie is “de grote God”?

Bron: http://www.middletonbiblechurch.org/problemv/tit2_13.htm

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, inlas en voetnoot door M.V.

“Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van **de grote God** en onze Zaligmaker, Jezus Christus” (Titus 2:13).

Wie is deze die in heerlijkheid zal verschijnen? De heerlijke die zal verschijnen, wordt beschreven als “de GROTE GOD”. Als Hij terugkomt, zal Zijn godheid heel duidelijk zijn. En wie is deze GROTE GOD? Hij wordt verder beschreven als onze Zaligmaker, Jezus Christus. Jezus Christus is de grote God die op een dag zal verschijnen. Wat een duidelijke bevestiging van de godheid van Christus!

Ik ben opgegroeid in een kerk waar ons nooit is geleerd dat Jezus Christus God is. Ons werd geleerd dat Hij de grootste man was die ooit heeft geleefd, een groot profeet, een groot leraar, een groot voorbeeld, maar ons werd nooit geleerd dat hij God was. Pas toen ik 18 jaar oud was en het evangelie van Johannes las, besefte ik dat Jezus Christus God was.

Ik ga u zes plaatsen geven waar Jezus Christus wordt geïdentificeerd als God:

Johannes 1:1 zegt “het Woord was God” (Jezus Christus, het Woord, was God!).

2 Petrus 1:1 zegt dat Hij “onze God en Zaligmaker” is.

Romeinen 9:5 zegt: “de Christus ... Die God is”.

Jesaja 9:6 zegt dat Hij de “Sterke God” is.

1 Johannes 5:20 zegt dat Hij “de waarachtige God” is.

Titus 2:13 zegt dat Hij “de grote God en onze Zaligmaker” is.

Titus 2:13 is verwoestend voor de Jehovah-getuigen omdat ze leren dat Jezus Christus niet God is. Ze leren dat Jehovah Jezus Christus als een verheven engel heeft geschapen. Ze leren dat Jezus Christus niet de Schepper is, maar dat Hij slechts een schepsel is, en ze ontkennen sterk dat Hij God is.¹

Dus wat doen ze met een vers als dit? Ze zeggen dat dit vers het heeft over twee afzonderlijke Personen: 1. “de grote God” verwijst naar Jehovah en 2. het deel van het vers dat “onze Zaligmaker” noemt, verwijst naar Jezus Christus. Dus ze ontkennen totaal dat “de grote God” verwijst naar Jezus Christus.

De valse bijbel (NWB) van de Jehovah-getuigen leest in Titus 2:13 zo:

“In afwachting van de gelukkige hoop en glorievolle manifestatie van de grote God en van **[de] Redder van ons, Christus Jezus**” → De vette letters staan echter niet in de grondtekst!

Maar letterlijk staat in de Griekse (TR) grondtekst dit:

“Verwachtende de gezegende hoop en verschijning van de glorie van de *[tou]* grote *[megas]* God en Redder *[theou kai soterous]* van ons Jezus Christus” → “God en Redder” zonder tussenvoegsels!

Dit standpunt van de Jehovah-getuigen is problematisch omdat het in strijd is met de grammaticale wetten. Vroeger werd aan jonge mensen grammatica geleerd, hoe woorden en uitdrukkingen sa-
mengaan, enzovoort, maar tegenwoordig wordt grammatica niet meer zo belangrijk geacht als vroeger. Maar grammatica is cruciaal om een vers als dit te begrijpen. Ik zal je een mini-grammaticales geven. In de Griekse taal is er een regel die de Granville Sharp-regel wordt genoemd. Het zegt dit:
Twee zelfstandige naamwoorden verbonden door het woord “en”, het eerste zelfstandig naamwoord

¹ Zie uitgebreid: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm#Jezus_is_God

met het lidwoord en het tweede zonder lidwoord, worden door het lidwoord geïdentificeerd als één en dezelfde persoon of klasse.

Deze regel is van toepassing op dit vers. Je hebt twee zelfstandige naamwoorden die met elkaar verbonden zijn door het woord “en” (*kai*). Die twee zelfstandige naamwoorden zijn “God” (*Theou*) en “Redder” (*Soteris*). Het eerste zelfstandig naamwoord heeft het lidwoord “de” (*tou*) ervoor en het tweede zelfstandig naamwoord niet (er is geen “de” vóór “Verlosser/Redder”). Dit betekent dat de twee zelfstandige naamwoorden worden geïdentificeerd als één en dezelfde persoon. Dus volgens de regels van de Griekse grammatica wordt de “grote God” geïdentificeerd als onze Heiland Jezus Christus.

Maar u hoeft geen Griekse grammatica te kennen om tot dezelfde conclusie te komen. Gebruik gewoon uw gezond verstand en denk na over wat het vers zegt. (Zie ook de onrechtmatige toevoeging “van [de]” in de nepbijbel van de Jehovah-getuigen!)

Wie is degene die terugkomt? Wie is Degene die op een glorieuze manier en op een zichtbare manier zal verschijnen? God de Vader zal niet verschijnen. Dit vers heeft het niet over de komst van God de Vader, het gaat over de komst van Jezus Christus, onze Redder. Hij is degene waar het over gaat en Hij is degene die wordt beschreven als “DE GROTE GOD.”

Het is ook interessant dat het woord “groot” (*megas*) in het Nieuwe Testament nooit wordt gebruikt voor God de Vader. Nu is God de Vader zeker groot, maar in het Nieuwe Testament wordt het bijvoeglijk naamwoord “grote” nooit gebruikt om de Vader te beschrijven, maar het wordt op verschillende plaatsen gebruikt om onze Heiland, Jezus Christus, te beschrijven.

Christus wordt bij Zijn geboorte “groot” genoemd (Lukas 1:32). “Hij zal groot [*megas*] zijn”.

Christus wordt de grote [*megas*] Koning genoemd (Mattheüs 5:35).

Christus wordt “een grote [*megas*] Profeet” genoemd (Lukas 7:16).

Christus wordt onze grote [*megas*] Hogepriester genoemd (Hebreeën 4:14).

Christus wordt “de grote [*megas*] herder van de schapen” genoemd (Hebreeën 13:20).

Dus in Titus 2:13, wanneer het deze Glorieuze beschrijft die zal verschijnen, beschrijft dit vers Hem als “de grote God” en hij verwijst daarmee naar Jezus Christus. Als Jezus Christus terugkomt, zal Zijn goddelijkheid duidelijk zijn. Toen Hij de eerste keer kwam, was Zijn heerlijkheid versluierd; wanneer Hij voor de tweede keer komt, zal Zijn heerlijkheid worden onthuld.

Samengevat: waarom leert dit vers dat Jezus Christus God is?

1. De grammatica. Het ene lidwoord “de” verbindt de uitdrukking “de grote God” met “onze Zaligmaker/Redder Jezus Christus”. Wie is de grote God? Hij is onze Heiland Jezus Christus.
2. De grote God wordt beschreven als verschijnend, en volgens de bijbelse leer verwachten we dat Jezus Christus verschijnt, maar niet God de Vader.
3. De term “grote God” komt overeen met hoe Jezus op andere plaatsen wordt genoemd. Hij wordt “de sterke God” en “de waarachtige God” genoemd. Als Hij elders in de Bijbel GOD wordt genoemd, waarom dan ook niet in deze passage?
4. De term “groot” in het Nieuwe Testament wordt verschillende keren gebruikt om Jezus Christus te beschrijven, maar dit wordt nooit gebruikt om God de Vader te beschrijven.

Dus hoewel de Jehovah-getuigen niet willen dat dit vers zegt wat het zegt, blijft het een feit dat we reikhalzend naar de gezegende hoop moeten uitkijken, en de gezegende hoop wordt geïdentificeerd als de glorieuze verschijning van de grote God en de grote God is geïdentificeerd als onze Heiland Jezus Christus.

Lees ook:

- o Jezus Christus is God: <http://www.verhoevenmarc.be/drieeenheid.htm>
- o Jehovah-getuigen en Jezus is God: http://www.verhoevenmarc.be/jg.htm#Jezus_is_God