

Opvolgster van 'Moeder' Theresa aanbidt Hindoe-afgoden

<http://www.wayoflife.org/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling 1977. Vertaling, plaatjes toegevoegd en voetnoten door M.V.



Zuster Nirmala

'Moeder' Theresa, het hoofd van de Rooms-katholieke nonnenorde, "Missionarissen van de Liefdadigheid" genoemd, stierf op 5 september 1997. Zes maanden eerder had ze zich teruggetrokken uit haar positie en haar opvolgster, zuster Nirmala, werd verkozen¹. Nirmala wordt in nieuwsberichten omschreven als een "Hindoebekeerling tot het Katholicisme". In werkelijkheid heeft zij nooit de afgoderij verworpen en blijft zij doorgaan met het bidden tot valse Hindoe-goden. Het volgende komt uit *The Deccan Herald*, een Indische krant:

"Zuster Nirmala werd vandaag verkozen om Moeder Theresa op te volgen ... een voormalige Hindoe, zuster Nirmala (63) werd gedoopt in 1958. ... Een kalme en bedaarde zuster Nirmala zei 'het is een grote verantwoordelijkheid. Als ik naar mezelf kijk ben ik bang of ik de verantwoordelijkheid wel kan dragen maar naar God kijkend denk ik dat ik het aankan'. ... Zuster Nirmala's oudere broer, Surendra, is een collegeleraar en woont in Kathmandu [Nepal]. ... Zuster Nirmala's ouders die Hindoe-Brahmanen van een hoge kaste zijn², boden haar geen weerstand om zich te vervoegen bij de 'Missionarissen van de Liefdadigheid'. Haar verwanten zeiden dat tijdens uitstapjes naar Kathmandu zuster Nirmala dikwijls de 'Heer Pashupatinat Tempel' bezocht, een heilig Hindoeheiligtom waar alleen Hindoes mogen binnenkomen. Zij offerde dan gebeden in de tempelpoort. 'Zij vertelde ons dat alle goden gelijk zijn en ze aanbad hen evengelijk', zei Ms. Nina Joshi, de nicht van zuster Nirmala" (*The Deccan Herald*, 14 maart 1997, geciteerd uit *News from the Front Newsletter*, Take Heed Ministries, Belfast, N.-Ierland, oktober 1997)³.

Het syncretisme⁴ van zuster Nirmala is niet verwonderlijk. Moeder Theresa was een universalist⁵ die geloofde dat alle mensen kinderen zijn van God, en zij trachtte Hindoes niet te bekeren.

In haar toespraak voor de Verenigde Naties in oktober 1985, zei 'Moeder' Theresa: "Wij danken God voor de 40 jaren goed werk in de Verenigde Naties voor het welzijn van de mensen. Geen kleur, geen religie, geen nationaliteit zou tussen ons in mogen komen - wij zijn allemaal kinderen van God. ... Wanneer wij het ongeboren kind vernietigen, dan vernietigen wij God" (*Christian News*, 11 nov. 1985, p.17).

In de biografie *Mother Teresa: Her People and Her Work*, wordt zij geciteerd door Desmond Doig als volgt:

¹ "Sister Nirmala, M.C. (Missionaries of Charity) was elected almost unanimously as the new Superior General", Archbishop Henry D'Souza's office said in a statement. <http://www.cnn.com/WORLD/9703/13/india.teresa/>

² Van een priesterklasse: <http://www.washingtonpost.com/wp-srv/inatl/longterm/teresa/teresa.htm>

³ <http://www.takeheed.net/news4.htm>. E-mail: takeheed@aol.com.

⁴ Syncretisme: Versmelting van wijsgerige en religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgeheven en een synthese wordt bereikt (Van Dale).

⁵ Universalisme: Geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen (Van Dale).

“Als we God ontmoeten dan aanvaarden wij Hem in onze levens, dan worden we bekeerd. Wij worden een betere Hindoe, een betere Moslim, een betere Katholiek, een betere wat-dan-ook. ... Welke benadering zal ik gebruiken? Voor mij zou dat uiteraard de katholieke zijn, voor u kan dat de Hindoeïstische, voor anderen de Boeddhistische, overeenkomstig iemands geweten. De God die er in uw geest is, die moet je aanvaarden” (Doig, *Mother Teresa*, Harper & Row, 1976, p.156).

Toen Moeder Theresa stierf, zei haar trouwe vriend en biograaf Naveen Chawla dat hij haar ooit eens botweg vroeg: “Bekeert u?” Zij antwoordde: “Natuurlijk bekeer ik. Ik bekeer u om een betere Hindoe te zijn, of een betere Moslim, of een betere Protestant. Van zodra u God gevonden hebt, is het aan u om te beslissen hoe u hem zal aanbidden” (“Mother Teresa Touched Other Faiths,” Associated Press, 7 sept. 1997).

De uitgave van 7 april 1990 van *Radio Times* brengt het verhaal van Moeder Theresa die een oude Hindoe priester verzorgt: “Zij verzorgde hem met haar eigen handen en hielp hem, verzoend met zijn eigen goden te sterven”.

Dit is precies wat de “Missionaries of Charity” doen in Kathmandu, Nepal. Mijn vrouw en ik deden met een taperecorder een interview bij Zuster Ann, een non die werkte bij de Missionaries of Charity in Kathmandu. Het interview werd gedaan op 23 november 1984, op het gebied van de Pashupati-tempel (dezelfde plaats die genoemd wordt in bovengenoemd Indisch krantartikel). Ann had de leiding over de voedselbediening en medische zorgen voor de noodlijdenden en ouderen, die daar verbleven in afwachting van hun sterven bij Nepal’s heiligste rivier, de Bagmati. Als Hindoes geloven zij dat indien ze in deze ‘heilige’ plaats sterven - in het bijzonder als zij sterven met hun voeten in het water - zij dan kunnen bevrijd worden van de cyclus van reïncarnaties, zoals geleerd wordt in de Hindoe religie.



Pashupati wordt als de heiligste plaats van Nepal beschouwd. Het is een groot gebied, met in het centrum ervan een tempel⁶ met daarin een grote gouden stier. Deze tempel wordt als zo ‘heilig’ beschouwd dat het niet-Hindoes verboden is daarin te komen. Het tempelcomplex is bedekt met walgelijke afgodsafbeeldingen van Shiva en andere Hindoegoden. De mensen die door de “Missionaries of Charity” worden behandeld, komen daar tot deze goden bidden.

Links: De hoofdpoot waarlangs de aanbidders van Pashupatinath binnenkomen. De vergulde stier “Nandi” kan van hier gezien worden. Hij kijkt naar het centrum: het ‘allerheiligste’. Het is de stier waarop Shiva rijdt volgens de Hindoe religie. Bron: <http://www.shripashupatinath.org/>.

Het complete interview met “Sister Ann” is herdrukt in *Evangelicals and Rome*, verkrijgbaar bij Way of Life Literature. Het volgende is een kort uittreksel:

Br. Cloud: Geloof u dat zij wanneer zij [de Hindoes in Pashupati] sterven, gelovend in Shiva of in Ram [Hindoegoden], naar de hemel zullen gaan?

Ann: Ja, dat is hun geloof. Mijn eigen geloof zal me tot mijn God leiden, niet? Dus, indien zij erg sterk in hun eigen goden hebben geloofd, indien zij geloof hebben, dan zullen zij zeker behouden worden.

Br. Cloud: Geloof u dat er verschillende hemelen bestaan, zoals een voor hen en een voor ons?

Ann: Neen, er is maar één hemel.

Br. Cloud: Waarom doet u dit werk?

⁶ Aan de oever van de ‘heilige’ Bagmatirivier.

Ann: Omdat wij God dienen in hen. We vinden God temidden van de lijdenden. De menselijke maatschappij heeft hen uitgestoten, zij zijn wanhopig, en dus dienen wij God in hen.

<http://www.wayoflife.org/fbns/motherteresassuccessor.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm