

“The Chosen” serie: Enkele bezorgdheden

Bron: David Cloud, https://www.wayoflife.org/reports/the_chosen_ten_concerns.php, 22-5-2024

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoten door M.V.



Uit <https://www.thechosen.nl/>

Het volgende komt uit: <https://www.lighthouse-trails.com/book-review-booklets/2417-booklet-the-chosen-series-10-critical-concerns.html>, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/the-chosen-dvds.pdf> (NL-vertaald).

De ongelooflijk populaire serie *The Chosen* wordt beschreven als een “wereldwijd fenomeen” en een groeiende “beweging” die de basis legt voor de “revival” van de wereld. Men kan zich echter enkele kritische zorgen maken over deze serie en waar ze naartoe gaat. Hieronder volgt een uittreksel uit het LHT-boekje door David Cloud:

The Chosen en zijn Mormoonse beïnvloeders

Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? (2 Korintiërs 6:14)

De *Chosen*-serie werd geïnitieerd en geïnspireerd door een samenwerking tussen Dallas Jenkins, een evangelische filmmaker, en drie Mormoonse zakenlieden, Jeffrey en Neal Harmon en Derral Eves nadat de drie mannen een film hadden gezien die door Jenkins was geschreven en geregistreerd, *The Shepherd* genaamd. De Mormoonse invloed op *The Chosen* is aanzienlijk: de uitvoerend producent is Mormoon, de distributeur is Mormoon, bepaalde afleveringen zijn opgenomen op een speciale Mormoonse set in Utah, en de crowdfunding- en media-expertise wordt geleverd door Mormonen.

Zijn de Bijbelse Jezus en de Mormoonse Jezus dezelfde?

Want als er iemand komt die een *andere Jezus* predikt, die wij niet gepredikt hebben, of als u een *andere geest* ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een *ander Evangelie*, dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. (2 Korintiërs 11:4, cursivering toegevoegd).

De apostel Paulus waarschuwt dat sommigen een “Jezus” aan de kerk zullen voorstellen die *niet* de Jezus van de Bijbel is, maar iemand die een geest brengt die *niet* de Heilige Geest is en een

evangelie dat *niet* datgene is wat de zielen van de mensen kan redden. Paulus' zorg is dat sommige leden van de kerk een valse Christus zullen omhelzen en "verdragen".

De directeur, co-schrijver en belangrijkste publicist van *the Chosen*, Dallas Jenkins, heeft officieel verklaard dat de Mormoonse Jezus dezelfde is als de Jezus van de Bijbel.

Hieronder vindt u een lijst met enkele van de "eigenschappen" van de Mormoonse Jezus:

- Jezus is de broer van Lucifer.
- Jezus is een geesteskind dat met fysieke middelen is verwekt middels een verheven man (hemelse Vader) en de maagd Maria.
- Jezus is niet eeuwig en had een begin (d.w.z. geen deel van een eeuwige Drie-eenheid).
- Jezus was niet altijd God, maar verdiende zijn weg naar goddelijkheid, net zoals wij op een dag goden zullen worden. ...

"95% van de inhoud komt niet uit de Bijbel" — Dallas Jenkins

Dallas Jenkins vertelde een interviewer dat "95% van de inhoud [van *The Chosen*] niet uit de Bijbel komt". Dit betekent dat *The Chosen* bijna volledig het woord van de mens is – niet Gods Woord.

The Chosen schrijvers aarzelen niet om hun eigen ideeën en meningen toe te voegen aan feitelijke Bijbelgebeurtenissen. Maria Magdalena die afvallig is, staat bijvoorbeeld niet in de Bijbel; Mattheüs afgeschilderd als autistisch – niet in de Bijbel; Jezus repeteert Zijn Bergrede – niet in de Bijbel (Johannes 12:49-50; Johannes 17:8). ... Wanneer Jenkins in *The Chosen* script schrijft dat de apostel Petrus een gokschuld had die hem onder druk zette overuren te maken op de sabbat om terug te betalen wat hij verschuldigd was,

Jonathan Roumie's spirituele affiniteiten en zijn invloed op miljoenen

Jonathan Roumie, de acteur die Jezus speelt in *The Chosen*, is een fervent katholiek met een sterke affiniteit met de New Age¹. Hij is een Tempelier en in 2020 werd hij genomineerd voor pauselijk ridderschap; hij beweert ook "persoonlijke interacties" te hebben gehad met een overleden katholieke "heilige". Roumie "noemt zijn katholieke geloof de basis van zijn portrettering van Jezus". En nu, vanwege zijn hernieuwde beroemdheidsstatus die de rol van Jezus speelt, heeft Roumie een belangrijk wereldwijd platform gekregen door middel van interviews, live-evenementen, YouTube, tv, radio en sociale media – een platform dat hij gebruikt om zijn fans en volgelingen te wijzen op zijn katholieke overtuigingen en zijn New Age geneigdheden.

Jonathan Roumie is ook een populaire stem geworden op Hallow, de nummer één katholieke contemplatieve² meditatie-, gebeds- en slaap-app.

Roumie's aanbevolen leeslijst op Amazon bevat *The Jesuit Guide to Almost Everything* van jezuïetenpriester en New Age-sympathisant James Martin. Het boek onderwijst openlijk de pantheïstische³ New Age-doctrine van God "in" alles en iedereen, zoals de volgende citaten uit dat boek illustreren: "God kan in alles worden gevonden. En ook in iedereen"; "We zullen kijken hoe we God in alles en alles in God kunnen vinden"; "... doel: God vinden in alle dingen ... God ontmoeten ... in alle dingen. En in alle mensen".

Lees verder:

- Rubriek "The Chosen": <http://www.verhoevenmarc.be/#chosen>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ New Age, zie <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

² Contemplatief / centreren gebed, zie <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

³ Pantheïsme: God is IN alles wat bestaat. Pantheïsme: God IS alles wat bestaat.