

Jeruzalem en Tel Aviv Pride festivals gewijd aan Hamas-gijzelaars

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/25-24.php

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling, plaatje en voetnoot door M.V.



Een immens lange stoet, kon niet op één foto

De jaarlijkse Gay Pride-festivals in Jeruzalem en Tel Aviv werden dit jaar gecombineerd met solidariteitsverklaringen met de Hamas-gijzelaars.

Het evenement in Jeruzalem was op 30 mei en in Tel Aviv op 6 juni.

De Jeruzalem “Pride and Tolerance March” werkte samen met het Hostages and Missing Families Forum onder de banner “Born to Be Free”.

De slogan “riep op tot de vrijlating van de 132 Israëlische gijzelaars die door Hamas worden vastgehouden, evenals tot een veiliger leven voor de LGBTQ-gemeenschap”.

De Pride and Hope Assembly in Tel Aviv “werd gekenmerkt door honderden LGBTQ-regenboogvlaggen met een uitgebreide gele streep om steun te betuigen aan de gijzelaars in Gaza en hun families” (Israel21c, 6 juni 2024).

Israël is een broeiuw van relativistische moraal, een “homoseksueel” mekka, en de Israel Defense Forces (IDF) zijn een proeftuin voor transseksuele rechten. Rabbi Eli Sadan zei: “Het maakt niet uit of een soldaat religieus of seculier is, hervormd of messiaans, of “omgekeerde neigingen” heeft [homoseksueel, transseksueel]. Als hij drie jaar van zijn leven geeft voor het Joodse volk, en soms zijn leven opoffert, is hij een *tzadik*” [rechtvaardige] (“This is Our Nation”, *Israel Today*, april 2017).

In de profetie van Openbaring wordt Jeruzalem vergeleken met Sodom (Openbaring 11:8)¹. Israël zal geen ware vrijheid hebben totdat het zich bekeert tot haar God en Messias.

Er is niets veranderd sinds de dagen van de profeet Maleachi:

¹ “En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd” (Openbaring 11:8).

“Uw woorden tegen Mij waren te hard, zegt de HEERE. Maar u zegt: Wat hebben wij onder elkaar tegen U gesproken? ¹⁴ U zegt: God dienen is nutteloos! Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van Hem vervullen en dat wij in het zwart gaan voor het aangezicht van de HEERE van de legermachten? ¹⁵ WELNU, WIJ PRIJZEN DE HOOGMOEDIGEN GELUKKIG: NIET ALLEEN WORDEN ZIJ DIE GODDELOOSHEID DOEN, OPGEBOUWD, ZELFS ALS ZIJ GOD BE-PROEVEN, ONTKOMEN ZIJ”.

Zie ook:

- Rubriek “Cartoons Israël”: <http://www.verhoevenmarc.be/cartoons12.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm