

Aan mijn tegenstanders

Kort en duidelijk

Marc Verhoeven. Update 7-4-2020

- De artikels op mijn site zijn ofwel voor christenen, ofwel voor hen die christen willen worden, of voor hen die dit willen overwegen. Niet voor tegenstanders.
- U kan mijn website openen en u kan mijn website sluiten - aan u de keus. Ik zal u geenszins tegenwerken.
- Ik gun u uw eigen mening. Er is vrijheid van meningsuiting in België en Nederland, en ik hoop dat dit nog lang zo zal blijven (alhoewel ik redenen heb om dat te betwijfelen).
- Tegenover mij kan u uw eigen mening hebben, zonder bezwaar van mijn kant, echter God zal uiteindelijk ieder mens oordelen.
- Ik uit gewoon mijn mening, voor hen die ze willen overwegen.
- Gun mij ook deze vrijheid, net zoals u de vrijheid hebt, en neemt, om uw mening te uiten.
- Ik ben dus verdraagzaam, maar blijkbaar niet iedereen.
- Ik heb geen moeite met mensen lief te hebben die een andere levensbeschouwing hebben, maar mijn vrienden kies ik zelf.
- Ik wens echt mijn vijanden lief te hebben (Mattheüs 5:43-48; Markus 12:29-31), maar ik treed niet in strijdende discussies (2 Timotheüs 2:23-24).
- Ik blijf mijn boodschap uitdragen. U zal mij niet tegenhouden.
- Het Evangelie van Jezus Christus is een uitnodiging, niet een debat.
- Wie niet ingaat op de Evangelie-uitnodiging zal uiteindelijk rekenschap moeten afleggen aan God, maar niet aan mij.

Dit is het Evangelie:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft” (Johannes 3:16).

Mijn wens:

“Misschien geeft God U eens bekering, om tot erkenning van de waarheid te komen, en U uit de strik van de duivel weer mocht ontwaken, levend gevangen als U was door hem, om zijn wil te doen” (2 Timotheüs 2:25-26 in de 2^{de} persoon omgezet).