

De Evangelische Subcultuur

Door Jim Baumgaertel; <http://procinwarn.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 28-5-2019

Twee verschillende bekeringen

Toen ik een volgeling van Jezus Christus werd onderging ik twee verschillende bekeringen, alhoewel ik me dat aanvankelijk niet realiseerde. Eerst werd ik bekeerd van mijn oude leven en in het *Lichaam van Christus* geplaatst, door verzoend te worden met God door Jezus Christus. God zij geprezen hiervoor! Zowat tegelijkertijd werd ik de evangelicale *Subcultuur* binnengeleid onder de valse impressie dat DIT het Lichaam van Christus was. Het kostte me jaren om het verschil te zien tussen deze twee: het Lichaam van Christus en de Subcultuur.

Ik werd me bewust van het “Christendom”¹: de wereldse religieuze structuur die bestaat uit politieke, economische machten en bureaucratieën, zowel van protestantse als katholieke kleur ... die religieuze oorlogen uitvochten, kruistochten ondernamen om het “Heilig Land” te veroveren, mensen op brandstapels hebben gezet, die voortdurend valse christussen en valse evangeliën predikten, en die doorgaan met praten over een valse eenheid die “oecumene” wordt genoemd.

Ik had de natuur van de evangelicale Subcultuur, die deel uitmaakt van de structuur van het “Christendom”, niet begrepen. Deze Subcultuur heeft zijn eigen organisaties en instituten, denominaties, parakerk-organisaties; zijn eigen tijdschriften, radiostations en televisienetwerken; zijn eigen scholen, colleges en universiteiten; zijn eigen beroemdheden; zijn eigen muziekindustrieën en boekhandels; zijn eigen marketing- en advertisingwerelden.

Het is zoals aansluiten bij een club

De tragedie van de evangelicale Subcultuur bestaat hierin dat mensen, die het oprechte verlangen hebben de Heer Jezus te volgen, op een zijspoor worden gezet met een ijver om deel uit te maken van dit wereldgelijkvormige systeem. Het is zoals aansluiten bij een club. Het clublid begint de kleren en opsmuk te dragen die verkocht worden in “christelijke” boekhandels; kijkt naar “christelijke” tv en luistert naar “christelijke” radio; koopt de nieuwste boeken die in de “christelijke” media een rage zijn; neemt een abonnement op “christelijke” tijdschriften; aanbidt de “christelijke” beroemdheden en gebruikt het nieuwste jargon dat door populaire auteurs uitgedragen wordt.

Er ontwikkelt zich een cult-achtige mentaliteit onder de mensen die dit evangelicale systeem identificeren en gelijk stellen met het Lichaam van Christus. Hun hart en ijver gaat uit naar het vertoon van de Subcultuur. Dit vormt een eigen religie. Als iemand wijst op de onbijbelse natuur van bepaalde aspecten van deze Subcultuur, dan zullen veel mensen hieraan aanstoot nemen, omdat u hun religie bekritiseert. De Subcultuur staat bovenaan. Het gepredikte evangelie is er voor bekering tot het Systeem, niet echt tot Jezus Christus.

Subcultuur, institutionalisme en misleiding

¹ “Christendom” is hier te lezen in de betekenis van het christelijke getuigenis op aarde met daarin ware christenen én (een grote meerderheid van) naamchristenen (louter belijders; niet wedergeboren).

De popcultuur van het evangelicalisme leeft op institutionalisme, denominationalisme, “niet-denominatieve” institutionele kerkorganisaties, en het professionele clerus-systeem [van afgestudeerde titeldragers M.V.]. Zowel de Subcultuur als de institutionele kerken transformeren² een relatie met Jezus in een deelname aan een religie en levensstijl.

Deze evangelicale Subcultuur heeft een belangrijke rol gespeeld in het toebereiden van blijvende christenen voor bedrog en misleiding. Ze verleidt mensen tot een denken en handelen overeenkomstig de Subcultuur in plaats van voor zichzelf de Bijbel te lezen, te bestuderen en hun kennis en inzicht uit de Bijbel te halen. Het is deze Subcultuur geweest die evangelicalen geïnfecteerd heeft met psychologie, zelftrots, politiek en sociaal activisme, eenheid ten koste van gezonde leer, mysticisme, en cultische gehechtheid aan leiders, bewegingen en organisaties. Uiteindelijk is het eindstadium van deze misleiding een vermenging van de evangelicale Subcultuur met de vals-religieuze visie.

Wij horen tevreden te zijn met de eenvoud van het volgen van Jezus en het deel uitmaken van het Lichaam van Christus samen met hen die de Heer voorziet voor broederschap, overeenkomstig de leringen van de apostelen in het Nieuwe Testament.

GEEN RELIGIE MAAR CHRISTUS

Hij is voor mij:

MIJN LEVEN (Fil 1:21; Kol 3:4)

WIJSHEID VAN GOD (1Kor 1:30; Kol 2:2-3)

GERECHTIGHEID (1Kor 1:30; Rom 10:1-4; 2Kor 5:21)

HEILIGING (1Kor 1:30; 2Thes 2:13)

VERLOSSING (1Kor 1:30; Rom 3:24; Efez 1:7; Ko 1:14)

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

² Transformeren: omvormen.