

Stilte versus “De Stilte”

<http://www.wayoflife.org/database/silencevsthesilence.html>, 19-8-2014, update 17-2-2016

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, inlas en voetnoten door M.V. Update (uitgebreid)

Er is een enorm verschil tussen bijbelse overdenking (contemplatie) en het rooms-katholieke contemplatieve gebed dat woedt doorheen het evangelicalisme. Het is het verschil tussen “stilte” en “de stilte”.

De stilte van bijbelse contemplatie verwijst eenvoudig naar een rustige plaats waarin de ziel ongestoord de Heer kan opzoeken. In de Schrift wordt dit “zoek de Heer” genoemd (Psalm 105:4; Jesaja 55:6), “overdenking van Hem” (Psalm 104:34), Gods Woord “overdenken” (Psalm 1:2).

In deze tijden waarin de meesten van ons computers en smartphones gebruiken en onze wakkere uren tot de rand gevuld zijn met afleidende zaken, is het belangrijk dagelijkse perioden van stilte te hebben voor geestelijke toewijding. Tijdens deze stilten zitten wij niet met een lege geest. Het is dan niet zo dat wij NIETS DOEN. Wij openen dan de Bijbel en lezen erin en mediteren over de inhoud, en we bidden in WOORDEN tot God de vader door Jezus Christus, de enige Middelaar, door de wijsheid en leiding van de Heilige Geest.



Aan de andere kant verwijst “DE stilte” van contemplatieve gebeden naar het zoeken van God buiten de Bijbel, verder dan het denken. Het verwijst naar het opzij zetten van gedachten door mechanismes zoals mantra’s.

Het werd gepopulariseerd door contemplatieve goeroes zoals Richard Foster en Dallas Willard en wordt gepromoot door vele evangelicale leiders vandaag, met inbegrip van Rick Warren, Bill Hybels, Chuck Swindoll, David Jeremiah, Beth Moore, Mark Driscoll, Max Lucado, Ed Young, Sr., Gary Thomas, Philip Yancy, Lee Strobel, en Charles Stanley. (Zie “*Evangelicals Turning to Roman Catholic Contemplative Spirituality*” op de Way of Life website).

Harry Plantinga, directeur van Christian Classics Ethereal Library, beschrijft contemplatief gebed als volgt:

“Toen ik opgroeide, ervoer ik mijn kerk als zijnde meer bezorgd om correct geloof dan om het liefhebben van God. Of dat al dan niet een juiste perceptie was, ik wilde meer. Ik wilde niet gewoon weten over God, ik wilde God kennen ... Christelijk mysticisme komt tegemoet aan dit hartsverlangen. ... Webster definieert mysticisme als ‘de doctrine dat het mogelijk is gemeenschap met God te bereiken door contemplatie en liefde ZONDER HET MEDIUM VAN MENSELIJKE REDE’. Deze definitie geeft weer wat ik in gedachten heb bij de term” (*CCEL Times*, 1 april 2008).

In zijn beoefening van contemplatief mysticisme, promoot Plantinga rooms-katholieke mystieke geschriften, zoals *The Cloud of Unknowing*¹. Dit boek, dat voortkwam uit de duisternis van het rooms-katholieke kloosterwezen, moedigt het gebruik aan van een mantra om bewuste gedachten

¹ Geschreven door een anonieme monnik, eeuwen geleden.

weg te drijven, met de bedoeling binnen te gaan in een ervaringsgerichte gemeenschap met God in “de nietsheid”.

The Cloud of Unknowing zegt:

“... zet elke verstandige of subtiele gedachte uit uw denken weg, ongeacht hoe heilig of waardevol ze is. Bedek ze met een dikke wolk van verzuiming (cloud of forgetting), omdat in dit leven enkel liefde God kan aanraken, zoals Hij is, nooit kennis” (hoofdstuk 8, p. 59-60).

“Focus uw aandacht op een eenvoudig woord zoals ‘zonde’ of ‘God’ ... en sta uzelf toe, ZONDER DE INTERVENTIE VAN ANALYTISCHE GEDACHTE, de realiteit die ze betekent direct te ervaren” (hoofdstuk 36, p. 94).

“Want in deze duisternis ervaren we een intuïtief begrip van alles, materieel en spiritueel, zonder bijzondere aandacht voor enigets in het bijzonder” (hoofdstuk 68).

Richard Foster, een van de meest prominente goeroes van contemplatief mysticisme, zegt dat repetitieve gebeden zoals ‘ademend gebed’ DE GEEST BINDEN” (*Prayer: Finding the Heart's True Home*, p. 124).

Dit is geen bijbelse meditatie; het is een gevaarlijk recept voor demonische zinsbegoocheling. We moeten God zoeken door **geloof**², en geloof komt enkel door Gods Woord:

Hebreeën 11:6: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken”.

Romeinen 10:17: “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God”

Als wij God trachten te kennen en “ervaren” boven de pagina’s van de Bijbel, boven de leringen van de Bijbel, dan wandelen we in ongehoorzaamheid en **ongeloof** en stellen we onszelf op voor geestelijk bedrog van de hand van deze die zich voordoeft als een engel van het licht (2 Korinthiërs 11:14).

De Schrift onderricht het kind van God om “nuchter” en “waakzaam” te zijn (1 Petrus 5:8), wat betekent dat men zijn geest en hart onder controle heeft om zich te beschermen tegen geestelijke dwaling. Een nuchtere geest is wat anders dan de lege geest van contemplatief gebed.

Thomas Merton, wijlen Rooms-katholieke monnik en mysticus, geloofde dat er vele wegen zijn naar God. Oosterse stijl meditatie, de godheid woont in alle dingen en in alle mensen. Citaten:

“Ik zie geen contradictie tussen boeddhisme en christendom ... ik neem me voor een zo goed mogelijke boeddhist te worden als ik kan”.

“Het is een heerlijke bestemming een lid te zijn van het menselijke ras ... Nu realiseer ik me wat wij allen zijn ... Als zij [mensen] zich maar eens konden zien zoals zij werkelijk zijn ... Ik denk dat het grote probleem zou zijn dat we neer zouden vallen en elkaar zouden aanbidden ... In het centrum van ons wezen is er een punt van nietsheid dat niet geraakt is door zonde en illusies, een punt van pure waarheid ... Dit kleine punt ... is de pure heerlijkheid van God in ons. Het is in iedereen”. *Conjectures of a Guilty Bystander* - <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/heengaan.pdf>

Wijlen de roomskatholieke-boeddhistische Thomas Merton, een van de invloedrijkste contemplatieve schrijvers, beschreef zijn eigen zinsbegoocheling in deze angstaanjagende woorden:

² God heeft voor Zijn kerk alles besloten onder het geloof. *Geloof is geen ervaren*, en het steunt niet op tekenen, visioenen, dromen of mystieke ervaringen. In Rom 1:17 staat: ‘Want de rechtvaardigheid Gods wordt erin geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven’. En: ‘Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen’ (Hebr. 10:38). En: ‘zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven’ (Joh. 20:29). 2 Korinthiërs 5:7; Romeinen 1:17 & Habakuk 2:4; Romeinen 3:21-22; 8:24-25; 10:17; Hebreeën 10:38; 11:1, 6; Johannes 20:29.

“Op het eind lijdt de contemplatieve persoon aan de angst van zich te realiseren dat hij niet langer weet wat God is” (Merton, *The New Seeds of Contemplation*).

Mertons contemplatief mysticisme in een Cisterciënser klooster in Kentucky, leidde hem naar het boeddhisme. Hij reisde naar Sri Lanka om te mediteren voor boeddhistische beelden alvorens te reizen naar Thailand om deel te nemen aan een intergeloofsdialoog. Daar stierf hij door elektrocutie.

Contemplatieve praktijken, zoals het Jezusgebed, visualiserend gebed, ademend gebed, centreren gebed zijn uitermate gevaarlijk. Velen die deze dingen beoefenen eindigen met een geloof in een heidens concept van God, zoals pantheïsme (God is alles) en panentheïsme (God is in alles). Door deze praktijken worden mensen in toenemende mate oecumenisch en intergeloofsdenkend.

Men hoeft niet de keuze te maken tussen weten over God en God persoonlijk kennen: GOD IS GEKEND IN CHRISTUS DOOR ZIJN WOORD. De studie van de Bijbel is geen doel op zichzelf, en zou nooit een louter droge intellectuele oefening mogen zijn; Bijbel studie is het middel waardoor we God kennen, en dit is iets waarin we groeien, jaar na jaar, zolang we onze eerste liefde niet verliezen.

“Welzalig de man ... die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt” (Psalm 1:1-2).

“Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent” (2 Petrus 1:4).

Lees verder hier:

Rubriek Contemplatief gebed; Oosterse meditatie: <http://www.verhoevenmarc.be/contemplatief.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm