

De gevaren van Social Networking¹

Ron Williams, <http://www.hephzibahhouse.org> & <http://wayoflife.org/index.html>, 12-1-2010

Schrijftaanhalingen uit de Statenvertaling (1977 of [HSV](#)). Vertaling/bewerking, plaatje en voetnoten door M.V.

Zie ook : “Enkele feiten over Facebook” → <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/facebook.pdf>



“En alles wat u doet met woorden of met werken, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem” (Kolossenzen 3:17).

Een erg getroffen en gebroken vader benaderde me na de kerkdienst waarin ik gepredikt had. Hij vroeg om mij eens te spreken over zijn zoon opdat ik zijn verhaal zou gebruiken om andere ouders en jonge mensen te waarschuwen.

Zoals zoveel ouders dachten hij of zijn vrouw weinig aan de computer in de slaapkamer van hun zoon, en evenmin aan zijn gesloten deur, noch aan zijn talloze uren online.

Het was pas toen hij 18 werd dat zij ontdekten dat hij zwaar verward was in occulte websites en personen in chat rooms en blogs die zijn interesse en ultieme toewijding wegdroegen. Deze radeloze ouders waren hulpeloos en konden hem niet tegenhouden zijn christelijk huis te verlaten en zich te verenigen met deze nieuwe ‘vrienden’ die hij op het web maakte.

Deze jongen heeft op een christelijke school gezeten en maakte deel uit van een gelovige familie die regelmatig een fundamentalistische baptistenkerk bezocht. Hij maakt nu deel uit van een ‘gothic’ kring van vrienden, draagt zwarte kleren en minacht nu zijn christelijke erfenis. Hij is doof geworden voor de aansporingen van zijn ouders om berouw te tonen en terug te keren naar de waarheden van zijn jeugd.

Het moderne monster

De “god van deze wereld” (2 Kor. 4:4) beschikt vandaag over talloze bedrieglijke en aanlokkelijke verleidingen, en onze jonge mensen zijn daar bijzonder kwetsbaar voor. Een van de meest prominente en alomtegenwoordige verleidingen is het internet. Decennia geleden werden jongeren gewaarschuwd tegen dancings, bioscopen, kaartspel, enz. Al waren deze dingen moreel gevaarlijk, ze verbleken tegen de verraderlijke dingen die een tiener in zijn gelaat krijgt via zijn computer. Wat voor en na WOII enkel beschikbaar was in duistere plaatsen, is nu beschikbaar voor een kind op zijn slaapkamer met een simpele muisklik.

Afwezige ouders

Moderne gezinnen zijn geen cohesieve eenheid meer zoals vroeger. De druk en de accenten in een modern gezin zijn meervoudig. Moeders hebben hun huis en kinderen verlaten voor een carrière in

¹ Social Network : denk hier aan Hyves, Facebook, Twitter, LinkedIn ...

een bedrijf of administratie. De kostbare tijd die overblijft is voor haar inadequaaf om een succesvolle vrouw én een moeder te zijn (Markus 3:25). Vaders zijn in hun beroep gestresseerd tot aan de limiet. Om hun positie te onderhouden worden ze bovendien gestresseerd door echtgenoot en vader te zijn. Dat veel kinderen veel tijd kunnen doorbrengen zonder supervisie van de ouders is een gevaarlijke factor, omdat hun vleeselijke natuur hen verleidt tot relaties, entertainment en activiteiten die nefast zijn voor hun karakter, ziel en geest. Mobiele telefoons, het internet en webcams zijn spirituele mijnen velden voor naïeve jongeren.

Groepsafhankelijkheid

Een christelijk jong mens zou er moeten naar streven alleen te staan voor zijn Heer, zoals Daniël eertijds, in plaats van bevestiging, identiteit en zekerheid te zoeken bij de groep leeftijdsgenoten (Psalm 1). Wegens zijn populariteit is networking een krachtige magneet geworden voor jonge herten. Jongeren die hier niet aan meedoen kunnen gaan denken dat zij iets missen van “wat iedereen doet”, en zo gaan velen daaraan toegeven en worden zij afhankelijk van de groep.

Het gaat allemaal om Mij

Narcissus was een karakter van de Griekse mythologie die vermaard was voor zijn schoonheid. Hij minachtte anderen, en had enkel oog voor zichzelf. Hij werd verliefd op zijn eigen spiegelbeeld in het water. Hij stopte niet met staren, ging zo ten onder en werd een narcisbloem. Zijn naam is synoniem geworden voor zelfliefde en zelfbewondering. Deze neiging van het “eigen ik” lijkt de drijvende kracht te zijn achter de betrokkenheid van zoveel jeugdigen in social networking: “het gaat allemaal om mij”. Als contrast zegt de Schrift dat we onszelf moeten verloochenen, ons kruis moeten opnemen en Christus te volgen (Markus 8:34).

Sociaal syncretisme² is iets wat men als groep beoefent - niet iets wat we van onszelf zouden doen. Men gaat zich anders voordoen dan normaal. Social networking verleidt jongeren ook ertoe om een slachtoffer te bestoken op een chat room, blog of website. Dit slachtoffer kan een persoon, groep, instituut, enz., zijn. Jonge mensen zijn bekend voor hun wreedheid tegen hen die niet populair zijn in hun groep. In een tragisch voorbeeld pleegde een 13-jarig meisje zelfmoord wegens wrede opmerkingen over haar op het web. De auteur van deze kleinerende opmerkingen bleek naderhand een getrouwde vrouw te zijn zie zich voordeed als teenager.

Sociaal syncretisme kan ook “kuddegeest” genoemd worden, een fenomeen waarbij mensen rede en moraliteit loslaten om de massa te volgen. Er zijn daar veel studies over gemaakt, maar christelijke ouders weten uit de Schrift: “Dwaal niet: slechte gesprekken bederven goede zeden” (1 Kor. 15:33). Ouders weten instinctief al dat slechte vrienden hun kind zullen besmetten en verderven. Spijtig genoeg zien jonge mensen dit gevaar niet. Paulus waarschuwde daarom voor dit duistere en verraderlijke gevaar met “Dwaal niet ...” (omdat velen bedrogen worden door het sluipende gevaar van slechte vrienden, gesprekken, activiteiten, enz.). Godvruchtige ouders weten dat hun kind zal worden wat zijn vrienden zijn (vgl. Spreuken 27:19). De Heilige Geest toont hen dat een boos karakter zo besmettelijk en gevaarlijk is als een dodelijke, besmettelijke ziekte.

De “massa” kan de morele perceptie veranderen van elke naïeve ziel die niet gegrond is in de Schrift. Na een zekere hoeveelheid blootstelling en ervaring met de massa, wordt het plots okay om foto’s te versturen van personen in allerlei vormen van naaktheid, om wellustige onderwerpen te bespreken op een schuine en aangebrande wijze, om een leven te aspireren dat vrijgemaakt is van alle morele grenzen. Nadat de morele percepties zijn omgekeerd, is het begrijpelijk waarom liefdevolle ouders en bezorgde pastors nu door jongeren worden aanzien als onredelijke obstructionisten, helemaal uit de kadans van het leven en hopeloos ouderwets. Dit principe verklaart waarom een jongere die eertijds gelukkig en tevreden was bij zijn ouders, ongeregeld, niet-coöperatief en ontevreden wordt na betrokkenheid bij een groep of de massa. Zo komt het dat een persoon die uit de gunst valt van de “kudde” een voorwerp van verachting zal worden en zelfs een mikpunt om beschimpt te worden, alhoewel die persoonlijkheid aanvankelijk als gunstig of neutraal werd aanzien, voordat de gril van de massa zich tegen hem keerde.

² Syncretisme: Versmelting van wijsgerige of religieuze opvattingen en meningen van verschillende herkomst, zonder dat de tegenstrijdigheden worden opgegeven en een synthese wordt bereikt (Van Dale).

Eens verzonden, voor altijd beschikbaar

De zogenaamde anonimiteit van het web is een illusie. Wat ooit op een blog, chat room, website, enz. werd geplaatst, is permanent beschikbaar voor een geïnteresseerd persoon om te lezen of te zien. Deze gegevens kunnen gearchiveerd worden, en ze kunnen terugkeren om een persoon vele jaren later daarmee te belasten. Onbewaakte provocatieve opmerkingen, foto's, video's, enz., werden onderzocht door het personeel van human resources, jaren nadat ze geplaatst werden in cyberspace en ze werden redenen waarom een persoon geen job of promotie kon krijgen, of waarom hij zijn positie kwijtraakte.

Niet gedacht aan de consequenties

Vooraf jonge mensen zijn ontvankelijk, kwetsbaar en naïef. Hun nog niet volledig ontwikkelde geest en emoties verleidt hen tot de excitatie van social networking. In de beslotenheid van hun slaapkamer geven zij geen of weinig aandacht aan de consequenties van het meedelen van persoonlijke informatie over zichzelf, hun familie en vrienden - dingen die misbruikt kunnen worden door seksuele maniakken, criminelen en identiteitsdieven.

Social networking voorziet in een soort van bevrediging waarin het zogenaamde "normale leven" niet voorziet. Het is ook een van de zovele verslavingen. Deze subtiele verslaving trekt velen weg van hun verantwoordelijkheden, over grote tijdsperioden. In plaats van "gebruik de tijd goed, omdat de dagen boos zijn" (Efeziërs 5:16) heeft de betrokkene geïnvesteerd in veel uren voyeurisme, spiritueel schadelijke praatjes, vleselijke en dwaze gesprekken, en sociaal syncretisme, die hen helemaal niet naar het beeld van Christus (Rom. 8:29) vormen, maar veeleer hun geest en geweten afstompen. Velen voelen zich gedreven talloze uren te spenderen op het web, en als ze om een of andere reden hun favoriete sites willen opgeven, voelen zij een verlies en een hunker die te vergelijken is met een roker die zijn verslaving opgeeft. Zulke verslaving overtreedt het beginsel in 1 Kor. 6:12: "Ik zal mij niet onder de macht van iets laten brengen".

Geestelijke schade

In het hedendaagse morele klimaat is het schandelijke en het afschuwelijke de laagste morele deler onder jonge mensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat hun conversaties en interesses dikwijls geestelijke schade toebrengen. God wil dat we wijs zijn met betrekking tot wat goed is, en onaangestast (wat niet ervaren is) met betrekking tot het kwade (Rom. 16:19). Het is tragisch te zien hoe na dagen, weken en maanden van ongebreidelde chats een jong mens "straatwijs" kan worden, gehard tegen de stem van de Heilige Geest, en landerig en cynisch jegens het leven zelf! Zijn prioriteiten, interesses en morele waarden zullen zeker niet die zijn van zijn pastor en de zondagsschoolleraar. Kan dit verklaren waarom zoveel tieners emotioneel, voelbaar verveeld en minachtend staan tegen kerkdiensten?

Ouders moeten de ongecontroleerde toegang tot gsm's en computers van hun kinderen ernstig in vraag stellen. Het is een soort van "vrijheid" waarop jongeren niet voorbereid zijn. Sommigen sturen sms/mms-jes op school en in de kerk, in plaats van ernstig bij de les te blijven. De privacy en vrijheid van een gsm en computer zijn er voor geestelijke, verantwoordelijke volwassenen - niet voor onrijpe, genotzuchtige en onverantwoordelijke kinderen. Het is al zo moeilijk om een kinderhart te bereiken voor Christus, hem te bedwingen en op te voeden in de Heer. Waarom zou ik dan als ouder deze uitdaging enorm compliceren door het toestaan van een ongebegeleide en ongecontroleerde toegang tot gsm's en computers? Dat te doen, in deze door Satan gedomineerde wereld (Ef. 2:2), zou zowat hetzelfde zijn als mijn kind te laten zwemmen met loden schoenen.

Laat me u enkele manieren voorstellen waarop een ouder enige controle en supervisie krijgt op deze gebieden:

- 1) Een computer zou nooit in de slaapkamer van een kind mogen staan, maar wel in een openlijke plaats in het huis, zoals living of keuken, waar de gezinsleden dikwijls passeren. De pc/laptop zou dan ook nooit achter gesloten deuren mogen staan.
- 2) Geen computer zou voor kinderen of enig familielid mogen toegestaan worden zonder software die regelmatig onderzocht kan worden door de ouders. Verantwoordelijkheid dragen is cruciaal.

3) Texting³ is maniakaal geworden bij zoveel jeugdigen. Deze obsessie zou, om dezelfde reden als bij pc/laptop, ontoegankelijk ofwel strikt begeleid moeten zijn.

4) Er is software beschikbaar om de meeste pornografische en andere laakbare sites ontoegankelijk te maken. Elke pc in huis zou zo moeten uitgerust zijn. Deze middelen zijn echter niet onfeilbaar en daarom moet supervisie van computers noodzakelijk blijven.

Ik communiceer met mijn dochter in het missieveld via onze computer. Dit is superieur vergeleken met de “snail mail” (gewone briefpost) die wekenlang onderweg kan zijn en soms niet aankomt. De snelle toegang tot lokaal nieuws en het wereldnieuws is fenomenaal. Computers voorzien in onmiddellijk beschikbare informatie, producten en diensten zoals nooit eerder. We kunnen onmiddellijk communiceren met vrienden, familie en collega’s die in verre landen zijn, met een muisklik. Maar zoals met alles kan er ook misbruik van gemaakt worden. Computers kunnen verwoestend zijn voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Restricties, controles, supervisie en verantwoordelijkheidszin zijn niet zomaar een goed idee bij onze computers en gsm’s - ze zijn een noodzaak. Als een rechtvaardig man moet zorg dragen voor het leven van zijn dier (Spreuken 12:10) hoeveel te meer moeten wij dan zorg dragen voor onszelf en ons gezin!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

³ Text messaging, ook gekend als “texting”, verwijst naar de uitwisseling van kleine geschreven boodschappen tussen gsm’s cellulaire netwerken. De term verwijst meestal naar de Short Message Service (SMS) maar het werd uitgebreid om boodschappen in te sluiten die beeld, video, en geluid bevatten (gekend als MMS boodschappen). Wiki.