

Zoals schapen ter slachting geleid

Roger Oakland, <http://understandthetimes.org/transcripts/july2008/2534.shtml>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Jezus Christus is het model van een goede herder. Een goede herder leidt en beschermt de schapen. Pastors¹ van kerken zijn ook herders. Het is hun taak om de hun toegewezen kudde te leiden en te beschermen. Is het voor een herder mogelijk te dwalen en bedrogen te zijn, zonder dit te weten?

De Bijbel staat vol illustraties die het ons gemakkelijk maken sommige van de fundamentele principes van het Christendom te begrijpen. Zo sprak Jezus met gebruikmaking van parabels, gelijkenissen. Hij gebruikte een voorbeeld uit de landbouw dat gemakkelijk kan begrepen worden, in de gelijkenis van de zaaier. Sommige zaden vielen in goede aarde en ontkiemden, maar andere vielen op rotsige grond en verdorpen.

Jezus zei ook dat Hij de Goede Herder² was. De meeste mensen begrijpen wat het betekent een goede herder te zijn. Maar spijtig genoeg zijn er pastors, die verondersteld worden herders te zijn, die blijkbaar niet vertrouwd zijn met de karakteristieken van een goede herder.

Toen ik op ronde was in Engeland om er te spreken, vertelde een pastor mij een verhaal dat een uitstekende illustratie geeft met betrekking tot wat een goede herder is en wat hij niet is. Er was eens een groep christenen die Israël bereisden met de bus. Hun gids bracht hen van plaats naar plaats en beschreef de verschillende dingen die zij zagen. Tijdens de tour vertelde de gids hen over hoe herders in Israël de schapen leiden en beschermen.

Bij een van de haltes in een landelijk gebied gaf de gids uitleg aan de groep. Toen hij hen stond toe te spreken, kwam er wat verder een kudde schapen achter hem door. Dit trok de aandacht van de groep, en één ding was erg duidelijk: de herder leidde de kudde niet, hij liep achter hen en dreef ze vooruit terwijl hij met zijn staf op de grond klopte.

Nogal onthutst vroeg de gids permissie om de groep even te verlaten en hij wandelde naar de herder toe. “Wat bent u aan het doen?” vroeg hij nadrukkelijk, “ik heb deze groep christenen zojuist verteld dat een herder de kudde leidt. Maar u loopt achter de kudde en drijft hen voor u uit”.

“O, waarom denkt u dat ik een herder ben?”, legde de man uit, “ik ben geen herder. Ik ben de slager. Ik breng deze schapen naar de slachter”.

Ziet u, in de Bijbel worden schapen geleid, niet gedreven. Christenen moeten daarom altijd geestelijk geleid worden. Als wij onze ogen afwenden van Jezus, naar een mens toe, is het gemakkelijk het zicht te verliezen op het belang geestelijk geleid te worden, in het bijzonder wanneer kerkgroei als prioriteit gesteld wordt.

Ik neem aan dat er pastors zijn die ooit geloofden in het principe van geleid worden door de Geest maar die op een of andere manier misleid werden. Toen hun invloed meer en meer significant werd, begonnen zij dingen in het vlees te doen, en zij beseften het niet eens.

In plaats van de herder te zijn die vóór de kudde loopt, die hen leidt en beschermt terwijl zijzelf de Heer volgden, beslisten zij hun kudde op te bouwen door gebruik te maken van menselijke methoden. Zonder te weten dat zij niet langer Geestgeleid waren. Sommigen van de schapen waren in staat dit in te zien, maar de meesten niet.

Is het voor een herder mogelijk om een slager te worden en niet te weten dat dit gebeurde?

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

¹ De term “pastor” komt van het Latijn en betekent “herder”. Zie Efeziërs 4:11.

² Johannes 10:11, 14.