

Het opzettelijke scepticisme in de laatste dagen

David Cloud, <http://wayoflife.org/>, 2 januari 2013

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

Het volgende komt uit de nieuwe editie van *Understanding Bible Prophecy*, een van de cursussen van de Advanced Bible Studies Series gepubliceerd door Way of Life Literature. Eén van de nieuwe secties van de cursus is “Bible Prophecies Being Fulfilled Today”. De volgende studie komt uit deze sectie. De nieuwe editie van *Understanding Bible Prophecy* (September 2012) is geheel herschreven en significant uitgebreid.

“Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen 4 en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. 5 Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. 6 Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. 7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. 8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 10 Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden” (2 Petrus 3:3-10).

Deze verbazingwekkende 2000 jaar oude profetie beschrijft het scepticisme dat overheerst in de 21^{ste} eeuw. “Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen” (2 Petrus 3:3).

De profetie geeft aan dat vooral de 19^{de} eeuw wordt gemarkeerd door de “laatste dagen” van de kerkbedeling omdat het in de 19^{de} eeuw was dat deze profetie volop vervuld begon te worden. De 19^{de} eeuw was getuige van de explosie van scepticisme in de gedaante van theologisch modernisme, humanisme, unitarianisme, darwiniaanse evolutie en agnosticisme.

1. We zien de afwijzing van de bijbelse leer over de Vloed (2 Petrus 3:4-6)

Petrus beschrijft de spotters in de laatste dagen die zullen zeggen: “vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping” (2 Petrus 3:4). Dit is een volmaakte beschrijving van de “uniformitaristische” kijk op geologie, die naar voor kwam in de 19^{de} eeuw door de invloed van Charles Lyell's *Principles of Geology*. Volgens deze zienswijze werden geologische strata gradueel afgezet over miljoenen jaren en er was geen wereldomvattende Vloed. Walt Brown, Ph.D. in mechanical engineering van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), beschrijft de zienswijze die sindsdien overheerste: “Professoren in het nieuwe en groeiende terrein van de geologie werden allereerst geselecteerd uit hen die het anti-catastrofe-principe ondersteunden. Deze professoren waren niet bevorderlijk voor studenten die het catastrofemodel aanhingen. Een verdediger van een wereldomvattende Vloed werd gebrandmerkt als ‘bijbelse literalist’ of ‘wazige denker’ die een academische graad onwaardig is” (*In the Beginning*, p. 253).

Vóór de 19^{de} eeuw werd algemeen geloofd, zelfs door wetenschappers, dat God de wereld schiep en dat er een catastrofische universele Vloed is geweest. In 1930 merkte Merson Davies op: “We moe-

ten ons herinneren dat, 100 jaar terug [dit is 1830], zo'n opmerkelijk vooroordeel tegen de acceptatie van geloof in de Vloed niet bestond". Bijvoorbeeld, in de 17^{de} en 18^{de} eeuw geloofden geleerden van de Cambridge Universiteit in een universele Vloed, maar tegen de dagen van Darwin was dat niet meer zo. Thomas Burnet (1635-1715), koninklijke huiskapelaan bij William III, argumenteerde voor een wereldwijde vloed in *A Sacred Theory of the Earth* (1681). Dit was één van de populairste werken over geologie vóór de 19^{de} eeuw. John Woodward (1665-1728), stichter van het Woodwardian Professorship of Geology te Cambridge, argumenteerde dat de wereldomvattende Vloed de oorzaak was van de fossielenbeddingen. Deze positie werd gepubliceerd in *An Essay Toward a Natural Theory of the Earth* (1695).

Maar tegen 19^{de} eeuw nam de evolutionaire zienswijze de leiding en de profetie van 2 Petrus 3 werd vervuld.

2. We zien 's mensen afwijzing van goddelijke schepping (2 Petrus 3:5)

Petrus zegt dat de spotters de bijbelse leer dat de wereld geschapen werd "door het Woord van God" zullen verwerpen. De doctrine van evolutie ging hand in hand met agnosticisme, atheïsme en een ontkenning van het bovennatuurlijke. Het was Thomas Huxley, "Darwins Bulldog", die de term "agnosticisme" verzon om de zienswijze te beschrijven dat de mens niet kan weten of er een God is, dat de mens de waarheid enkel kan kennen door wetenschap, en dat "religie" geen stem mag gegeven worden, en zelfs dat als er een God is, dit eigenlijk niets uitmaakt, omdat Hij niet betrokken is bij de zaken van de mens.

De spotters noemen wel het begrip "schepping" (2 Petrus 3:4), maar daarmee bedoelen zij geen zesdaagse schepping overeenkomstig de Bijbel. Zelfs Charles Darwin gebruikte het woord "schepping" aan het eind van zijn *On the Origin of Species*, maar hij verklaarde later dat hij hiermee gewoon bedoelde dat het leven "verscheen door een geheel onbekend proces" (Darwin, *Autobiography*, p. 272).

3. We zien het motief van de spotters (2 Pet. 3:3)

De Bijbel is een bovennatuurlijk Boek dat de geheimen van 's mensen harten onthult. "Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest" (Hebreeën 4:12). In dit geval tuurt de Bijbel diep in de menselijke ziel en onthult dat het ongelooft van de spotters "gewild" is omdat het hun motief is te wandelen in hun eigen begeerten en omdat zij niet willen gebonden worden door Gods morele wetten. Het is hun liefde voor de zonde die hen doet rebelleren tegen God. Eerst weigeren mensen te geloven, en daarna verblindt Satan hun geest (2 Korinthiërs 4:4).

De wil van de mens moet zich overgeven aan God en Zijn waarheid opdat de blindheid kan opgeheven worden (2 Korinthiërs 3:14-16). De wil is het verschil tussen iemand als Ph.D. Lowell Coker (microbiologie en biochemie, auteur van *Darwin's Design Dilemma*), die de Bijbel gelooft, en iemand als Ph.D. Richard Dawkins (auteur van *The Blind Watchmaker*), die niet gelooft. Beide mannen zijn opgeleid in moderne wetenschap op hoog niveau en beiden kijken naar hetzelfde bewijsmateriaal, maar zij komen tot geheel verschillende conclusies, en dat komt omdat één man gewoon weigert de implicaties te geloven van wat hij ziet met zijn eigen ogen.

Evolutionist Richard Lewontin gaf zoveel toe toen hij zei: "We hebben een preferente verbintenis met het materialisme. ... we kunnen geen Goddelijke Voet tussen de deur toestaan" ("Billions and Billions of Demons", *The New York Review*, 9 jan. 1997, p. 31).

Dit is een scherpe aanmaning dat elk kind dat opgroeit in een bijbelgelovige kerk, zijn eigen keuze moet maken over God en redding, en dat een verlangen om te wandelen naar je eigen begeerten geestelijke blindheid zal produceren. Elk kind heeft de bekwaamheid te geloven of niet te geloven. God geeft mensen een keuze, maar zij moeten de consequenties dragen voor deze keuzes. Ik groeide op in een baptistenkerk en hoorde het evangelie in mijn prille jaren, en ik herinner me niet dat ik ooit Jezus en de Bijbel bewust verwierp. Wat gebeurde was dat ik gewoon de zonde liefhad en zonde najoeg; Ik was bevangen door de rock & roll popcultuur; en daardoor werd mijn geest verblind en werd ik een scepticus, tot ik werd bekeerd op 23 jaar

4. We zien hun onwetendheid (2 Pet. 3:5)

Sceptici neigen ertoe trots te zijn op hun kennis, maar in werkelijkheid zijn zij onwetend met betrekking tot de kennis die het meeste telt, en dat is kennis van Gods Woord. “De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid” (Psalm 110:10).

De meesten van de toegewijde sceptici weten over de Bijbel niets meer dan ik voordat ik gered werd. In feite weten de meesten zelfs niet zoveel. Ik dacht dat ik de Bijbel kende omdat ik opgroeide in een bijbelgelovige kerk en die bezocht tot mijn tienerjaren, maar eigenlijk kende ik slechts enkele onsamenhangende bijbelverhalen, en dat alles leek geen invloed te hebben op het dagelijkse leven. Ik begreep het globale thema van de Bijbel niet; ik begreep niet hoe ieder deel van de Bijbel samenhangt om het geheel te vormen; ik begreep de regels niet van gedegen bijbelinterpretatie of hoe ze toe te passen. Mij werd niet geleerd hoe de Bijbel te verdedigen tegen scepticisme, en ik wist zelfs niet dat dit verdedigbaar was. Ik wist niets af van enige bewijzen voor de inspiratie van de Bijbel. Ik had zelfs geen duidelijk begrip van het evangelie, alhoewel ik mijn beloofsbelijdenis had gedaan in mijn jeugd. Ik had nooit de hele Bijbel door gelezen, en ik argumenteerde tegen bijbelgelovige christenen alsof ik een echte expert was!

5. We zien hun geloof (2 Pet. 3:4-5)

Het is typisch voor evolutionaire sceptici dat zij er zich op beroemen de wetenschappelijke feiten te volgen, terwijl bijbelgelovigen een “blind religieus geloof” najagen.

De waarheid is precies het tegenovergestelde. In werkelijkheid jagen zij hun begeerten na in plaats van de waarheid. Zij zijn willens onwetend en houden zich blindelings aan mythen.

Er is niets meer mytisch dan te geloven dat alles zonder meer voortkwam uit niets¹, dat alle leven voortkwam uit niet-leven, dat intelligentie voortkwam uit niet-intelligentie, en dat grote intelligentie voortkwam uit kleine intelligentie!

6. We zien hun genadige kansen (2 Pet. 3:9).

God wil niet dat iemand omkomt. De reden dat Hij Zijn Zoon zond om te sterven voor de zonden van de mensen toont Zijn liefde voor de wereld (Johannes 3:16) en elke scepticus heeft de gelegenheid om gered te worden door berouw, bekering en geloof in Christus.

Vele hoogopgeleide wetenschappers hebben Gods Woord geloofd. Het boek *Testimonies of Scientists Who Believe the Bible* bevat biografische schetsen van ongeveer 70 mannen en vrouwen met Ph.D's in de harde wetenschappen die geloven in een zesdaagse schepping. Dit gratis e-book is hier downloadbaar: http://www.wayoflife.org/free_ebooks/downloads/Testimonies_of_Scientists.pdf.

Of zie :

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/wetenschappers-creationisten.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dissidentenDarwinisme.pdf>

God kan niet de schuld gegeven worden voor het oordeel over de mens. Anders dan de karikatuur die vele evolutionisten geloven, is God medelijdend. Bijvoorbeeld, wijlen atheïst Christopher Hitchens noemde God een “goddelijke dictator” en vergeleek Hem met de brutale dictator van Noord-Korea. In feite is God zo barmhartig en meelevend dat Hij Zelf naar deze door zonde vervloekte wereld kwam, door Zijn Zoon, en leed op het kruis, in de plaats van de zondige schepselen die tegen Hem hadden gerebelleerd. God heeft niet tegen de mens gezondigd; de mens zondigde tegen God en overtrad Zijn heilige wetten.

Ik ben dankbaar dat sceptici kunnen gered worden. Ik was een scepticus in 1973 toen God me overtuigde van mijn zonden en toen Hij mij de waarheid toonde door Zijn Woord en ik boog mijn knieën voor Zijn majesteit en werd bekeerd van mijn rebellie en vertrouwde Jezus als mijn Redder. Massa's sceptici werden gered door Gods genade, en u kan zich ook laten redden.

7. We zien de toekomst van sceptici die volharden in ongelooft (2 Pet. 3:9-10)

¹ Het komt hierop neer: eerst was er niets, en dat is ook nog ontploft (oerknal)!

God is genadig en meelevend en geduldig, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig en Hij gaat het overtreden van Zijn wetten niet voorbij. Redding is beschikbaar in Jezus Christus, voor elk mens, maar als iemand sterft in zijn zonden, zonder de Redder aangenomen te hebben, dan zal hij eeuwige veroordeling ondergaan. Er komt geen eind aan het oordeel omdat er geen eind is gekomen aan het zondigen. Zondaars die in hun zonden sterven zullen niet ophouden te bestaan; het lichaam sterft maar de geest leeft verder, ofwel in de hemel ofwel in de hel. En onbekeerde zondaars gaan door met hun rebellie tegen God, zelfs achter het graf. Jezus Christus verwerpen betekent het afwijzen van het unieke door God aangestelde middel van redding. Gods genadige aanbod van redding in Christus afwijzen, en de Geest van God weerstaan Die in de wereld mensen tot Christus trekt, is de enige onvergeeflijke zonde.

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm