

Waarom moeten wij als gelovigen de Sabbat niet houden?

Bron: <http://www.letusreason.org/Biblexp93.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.

In principe omdat we om dezelfde reden niet de wet van Mozes houden: wij zijn onder het nieuwe verbond - de wet van Christus [1 Korinthiërs 9:21; Galaten 6:2]. Ze zegt: “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen” [Johannes 1:17]. Johannes laat het verschil tussen de twee verbonden zien

Ten eerste: de sabbat werd aan Israël gegeven, niet aan de wereld en dit werd gedaan als een verzegeling van het wetsverbond:

Exodus 31:16-17: “Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. **Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn**, want JaHWeH¹ heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt”.

Het is duidelijk dat de bijbelse betekenis van “de Israëlieten” het volk is van de Joden die werden bevrijd uit de slavernij in Egypte. Heidenen werden niet Joden of Israël genoemd, tenzij zij zich bekeerden tot het Jodendom.

De inleiding tot de Tien Geboden wordt voorafgegaan door: “Ik ben JaHWeH¹, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft” (Exodus 20:2), dus we weten tegen wie God spreekt (hetzelfde wordt opnieuw bevestigd in Deuteronomium 5:15).

Ezechiël 20:12 benadrukt: “Ook heb Ik hun Mijn sabbatten gegeven, **om een teken te zijn tussen Mij en hen**, zodat zij zouden weten dat Ik JaHWeH¹ ben Die hen heiligt”.

De sabbat was gemaakt voor de mens als een rustdag, niet aanbidding (het woord sjabbat betekent “ophouden met werken”) maar het werd aan niemand gegeven tot de tijd van Mozes en toen werd het aan een natie gegeven. Er is geen bevel of straf voor het niet houden van de sabbat totdat Israël werd bevrijd uit Egypte. Je ziet Adam, Henoeh, Noach en Abraham (de eerste Jood) niet de sabbat houden. Sabbattisten doen veel moeite om hun doctrine in de bladzijden van de heilige Schrift te drukken door terug te keren naar het verhaal van Genesis, dat louter vermeldt dat God rust van de schepping. Hij is de enige die heeft gewerkt, daarom rustte Hij op de 7^{de} dag, en Hij deed dit slechts één keer (Hij typeert de 7^{de} dag voor de kerk in de betekenis dat zij rust in Christus, Hebreeën 4). Zelfs het boek Hebreeën, dat de Hebreeuwse gelovigen probeert aan te moedigen om volwassen te worden, corrigeert hen niet en heeft niets te zeggen over de sabbatdag als vereiste voor de kerk.

De joodse gelovigen van de kerk uit de eerste eeuw kregen nooit het bevel om de heidenen te leren deze dag te gehoorzamen. Handelingen 15:28-29: “Want het heeft de Heilige Geest en ons goedge-dacht u verder geen last op te leggen dan **deze noodzakelijke dingen**: dat u zich onthoudt van afgodenoffers, van bloed, van het verstikte en van hoererij. Als u zich ver van deze dingen houdt, zult u juist handelen. Vaarwel”. Geen wet; geen sabbat.

Men kan geen enkele opdracht aan de heidenen vinden om de sabbat te houden in de bladzijden van de Schrift (zowel het Oude als het Nieuwe Testament) tenzij zij zich bekeerden en een deel van de

¹ Hier staat in de grondtekst het Tetragrammaton (Gr. *tetra* = vier; afbeelding onderaan). Het bestaat uit vier tekens en is Gods oudtestamentische **Verbondsnaam**. In het Nederlands komt de transcriptie overeen met JHWH. De vocale uitspraak ervan werd niet overgeleverd. De moeilijkheid is dat het oude Hebreeuws geen klinkers kent: die werden er gewoon bij onthouden, en in latere tijden is de **Verbondsnaam** in onbruik geraakt. Toch menen kenners dat het tetragram het best gereconstrueerd wordt als JaHWeH, maar anderen (vooral Engelssprekenden) houden zich aan JeHo-VaH. יהוה: JHWH (te lezen van rechts naar links).

natie Israël werden. Dit is de reden waarom de sabbat maar één keer genoemd wordt in de brieven aan de kerk en in Kolossenzen 2:16 en ons wordt verteld dat we niemand oordelen over het niet houden van die dag.

Het waren de Joden die een afgod van de sabbat maakten en Jezus uitdaagden met alles wat Hij deed volgens hun eigen interpretatie van de sabbat en de wet. De sabbattisten van vandaag verschillen niet in de manier waarop zij de kerk uitdagen met te zeggen dat het een vereiste is, terwijl dat niet het geval is.

Evenmin is er een Schriftplaats die leert dat de sabbat is overgebracht naar een andere dag, van zaterdag naar zondag. De sabbat is nog steeds van zonsondergang vrijdagavond tot zonsondergang zaterdag. De zondag is niet de sabbat. Nieuwtestamentische gelovigen ontmoetten elkaar op de eerste dag van de week omdat ze de opstanding vierden (Lukas 24; Johannes 20) in plaats van de sabbat die van het oude verbond was. De kerk heeft de eerste dag niet als een heilige dag beschouwd. Er is geen wet of opdracht aan de kerk om alleen de zondag te houden. De zondag is geen dag die de sabbat heeft vervangen of de enige dag om te vergaderen en te aanbidden.

Er zijn opdrachten die niet langer bindend zijn omdat ze aan de Joodse natie zijn gegeven. De hele wet van Mozes werd, aan Israël, de Joodse natie, gegeven.

Romeinen 7. Wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade en deze komt er door in Christus te zijn, door het nieuwe verbond, niet door het oude verbond.

2 Korinthiërs 3:6-7 “Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, **niet van de letter**, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. Als nu de **bediening van de dood, met letters in stenen gegrift ...**” Dat is **de wet**. De wet prediken is te doden - het evangelie prediken schenkt leven.

De apostelen predikten Christus en Die gekruisigd. Maar voor sabbattisten gaat het altijd over de sabbat.

De schrijver van Hebreeën 8:7-8, 13: “Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten ... 13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen”.

Als de sabbat opzij is geschoven, waarom zijn er dan zo veel die ernaar verlangen het te doen herleven. Welnu, zij hebben geluisterd naar leiders die de Schrift niet kunnen begrijpen, en dezen leiden hen uit de genade weg, terug naar de gebondenheid van de wet. Het gebod zegt in Exodus 34:21-23: “**Zes dagen moet u arbeiden**, maar op de zevende dag moet u rusten. Ook in de ploegtijd en in de oogsttijd moet u rusten. Ook moet u voor uzelf het Wekenfeest houden, dat is het feest bij de eerste vruchten van de tarweoogst; en ook het Feest van de inzameling, bij de jaarwisseling. Alles wat onder u mannelijk is, moet drie keer per jaar verschijnen voor het aangezicht van de Heer JaH-WeH¹, de God van Israël”.

Merk op dat het zegt: werk 6 dagen - niet 5 - en dan moeten ze een sabbatsrust houden. Werkt u 6 dagen of liever 5 zoals iedereen? Indien 5 dan breekt u nog steeds de wet, ook al mag u de sabbat houden.

De afschaffing van de wet wordt verklaard door het Woord van God (2 Korinthiërs 3:6-13; Efeziërs 2:15); namelijk dat Christus het einde van de wet is (Romeinen 10: 4); dat Jezus het eerste wegnam, zodat Hij het tweede kon vestigen, wat betekent dat ze niet hetzelfde zijn, noch dat er een voortzetting is (Hebreeën 10:5-9); en dat nu de gerechtigheid van God wordt geopenbaard zonder de wet (Romeinen 3:21-22). Dat we niet langer onder de wet zijn, maar onder de genade (Romeinen 6:14); dat de christen die tracht de wet te houden om gerechtvaardigd of geheiligd te worden, is gevallen uit de genade van het nieuwe verbond (Galaten 5:4).

Handelingen 2:42 stelt dat de vroege kerk niet de oudtestamentische wetten heeft gevolgd, maar “de leer van de apostelen”.

Het Nieuwe Testament maakt de naleving van een bepaalde dag geen bindende verplichting, maar een keuze.² Romeinen 14:5-6 maakt duidelijk dat er vrijheid was op het gebied van speciale dagen. Kolossenzen 2:16-17 gebood de kerk om niemand toe te staan als hun rechter te fungeren met betrekking tot sabbatdagen of [andere joodse] feestdagen. En Galaten 4:9-10 waarschuwt ervoor terug te keren onder de wet door erop te staan dat de speciale dagen die aan Israël zijn gegeven te observeren. Degenen die deze fout maken houden vaak vast aan de kerk als een voortzetting van Israël of willen haar vervangen. Als iemand op zaterdag of zondag of een andere dag wil aanbidden, hebben zij de vrijheid om dat te doen onder het nieuwe verbond van genade. Het is wanneer zij dit tot een gebod maken - een vereiste voor alle gelovigen - dat zij dan het gebod zelf overtreden door dit te doen. Ons bijbelse antwoord aan Sabbattisten dat het alleen een teken was voor de Joden, de natie Israël, niet christenen, net zoals de Bijbel leert.

Lees ook:

- o Rubriek Wet of Genade – Niet Wet én Genade: <http://www.verhoevenmarc.be/#wetofgenade>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

GALATISME

Galaten 3:1-2: "O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; ... Hebt u de Geest ontvangen uit de werken van de wet, of uit de prediking van het geloof?"

- **De kracht van de zonde is de Wet.**
1 Korinthiërs 15:56: "De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet".
- **Als u wilt dat een zondaar méér zondigt, plaats of houd hem dan onder de Wet.**
De Wet: een systeem van werken om onze eigen rechtvaardigheid te realiseren.
- **Als u wilt dat een zondaar minder zondigt, plaats hem dan onder de Genade.**
De Genade: een systeem van geloof, het geloof dat wij Gods rechtvaardigheid hebben verkregen door Christus' kruisoffer.
- **Samengevat: het valse evangelie, verkondigd in Galatië, was zoiets als dat Christus wel voor uw zonden stierf maar dat u nu de Wet van Mozes moet houden om rechtvaardig te blijven en acceptabel te zijn voor God.**
- **Het ware Evangelie zegt dat Jezus' dood, in onze plaats, ons vrijmaakt van de slavernij van de zonde en de Wet, en dat wij nu eeuwig rechtvaardig zijn.**
Galaten 3:13: "Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden".

Wie dingen van de Wet volgt, maar zich christen noemt, en wie Jezus 'liefheeft', maar Hem niet gehoorzaamt door enigszins de Wet te gehoorzamen, zo iemand VERLOOCHENT Hem!

² Opgelet hier: Het gaat hier om **oudtestamentische, joodse feestdagen**. Commentaren hierna. Kol 2:16: de Joden in die tijd veroordeelden christenen die de joodse feesten en spijswetten **niet** meer hielden. De tekst zegt dus eigenlijk: "Laat dus niemand *van de joden* u veroordelen. Rom 14:4-6: Het gaat hier eerstens **niet** over het onderhouden van in oorsprong **heidense** (feest)dagen. Het gaat immers om dagen die **in ere gehouden worden voor de Heer**. Zuiver heidense feestdagen kunnen nooit "voor de Heer" gehouden worden. Het gaat hier over zwakke christenen die nog gehecht waren aan bepaalde **wetsgebruiken**. Deze mensen moesten **verdraagzaam** behandeld worden. Zie verder: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/feestdagen.pdf>