

De knie buigen voor Rome - Home sweet Rome?

T. A. McMahon, <http://www.thebereancall.org/content/bowing-knee-rome>, 24-2-2015

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling, enigszins bewerkt, plaatjes en voetnoten door M.V.

We leven in vreemde tijden. Toen ik een wedergeboren gelovige werd, bijna vier decennia geleden, na 30 jaar een Rooms-katholiek geweest te zijn, was er niet één niet-katholieke christen die het afkeurde dat ik de kerk van Rome verliet. In die dagen was het vrij vanzelfsprekend voor evangelicals dat de leringen van de Roomse kerk haaks stonden op die van de Bijbel. Ja, er was maar weinig – tenminste oppervlakkig – wat katholieken en bijbelgelovige christenen gemeen hadden. De maagdelijke geboorte van Christus, dat gepaard ging met de conceptie van Jezus door de Heilige Geest, is een uitzondering. Maar, met betrekking tot Christus' wonderlijke geboorte, voegde de katholieke kerk daarbij de Mariale dogma's toe van haar onbevleete ontvangenis, d.w.z. haar conceptie in zondeloze toestand, en haar eeuwige maagdelijkheid. Deze extra-bijbelse leringen zijn ernstige dwalingen.



Ik wil hopen dat ieder die dit artikel leest (in het bijzonder als hij of zij een bijbelgelovige christen belijdt te zijn) het ware evangelie begrepen en ontvangen heeft, en dat het geloof eist (en *geloof* alleen) dat Jezus door Zijn opofferende dood en opstanding, tenvolle de straf betaalde die op de zonde rust voor iedere mens. Dat is het evangelie dat de Bijbel expliciet leert in meer dan honderd verzen, en geïmpliceerd wordt in honderden meer. Maar, dat is NIET het evangelie volgens de Rooms-katholieke kerk. In werkelijkheid is de Rooms-katholieke oppositie tegen het bijbelse evangelie in haar leringen en praktijken, duidelijk geworden door haar concilies en moorddadige inquisities doorheen de geschiedenis.

Tijdens de Reformatie werkten vele enkelingen (vooral voormalige katholieken) om het bijbelse evangelie te herstellen. In feite heeft het bijbelse evangelie nooit opgehouden geloofd te worden door een overblijfsel buiten de katholieke kerk. Maar de Reformatie hielp om de Schrift terug te krijgen in de handen van menigten van gelovigen. Als reactie, maakte de Rooms-katholieke kerk haar officiële positie over het evangelie kristalhelder bekend middels haar contra-reformatie-concilie van Trente (1545-1563). Hierna volgen slechts drie canons van dat zogenaamd onfeilbare concilie waarin meer dan honderd verdoemenissen of vervloekingen (*anathema's*¹) worden uitgesproken tegen dezen die geloven wat de Bijbel leert met betrekking tot het evangelie:

“Als iemand zegt: door het geloof alleen wordt de goddeloze gerechtvaardigd, zó, dat hij daaronder verstaat dat er niets anders nodig is om mee te werken om tot de genade van rechtvaardiging te komen ... hij zij **verdoemd**” (6^{de} Sessie, Canon 9).

Het is omdat de katholieke kerk voor redding veel meer eist dan geloof, dat ze dezen moet verdoemen/vervloeken die haar sacramentele werken afwijzen.

¹ *Anathema* is oud-Grieks en komt voor in Galaten 1:8, 9: “... die zij **vervloekt**”.

“Als iemand zegt: het rechtvaardigende geloof, is niets anders dan het vertrouwen op de goddelijke barmhartigheid, die wegens Christus, de zonden vergeeft, of het is alleen dit vertrouwen, waardoor wij gerechtvaardigd worden, hij zij **verdoemd**” (6^{de} Sessie, Canon 12).

Weer zien we dat volgens Rome, geloof alleen in Christus’ volbrachte werk aan het kruis, verdoemd is.

“Als iemand zegt, dat na het ontvangen van de genade der rechtvaardigheid aan iedere zondaar die boete doet de schuld zo vergeven wordt en dat de schuld van de eeuwige straf zo wordt uitgewist, dat er geen enkele schuld van tijdelijke straf overblijft, ofwel te voldoen in deze wereld, ofwel in de toekomstige in het **vagevuur**, alvorens de toegang tot het rijk der hemelen kan staan: hij zij **verdoemd**” (6^{de} Sessie, Canon 30).

Alhoewel vele katholieken foutief geloven dat hun kerk deze verklaringen van Trente in de steek heeft gelaten², wijst niettemin de katholieke kerk nog steeds op het Vagevuur, om resterende zonden weg te branden vooraleer iemand geschikt is om de hemel in te gaan. Dit is een afwijzing van het volbrachte werk van Christus en daarom hebben zij een “evangelie” dat niemand redt.

Het is essentieel voor ieder die beweert een christen te zijn, en zegt dat hij/zij Rooms-katholieken liefheeft – en gelooft dat de meeste katholieken gered zijn, gewoon omdat zij “houden van Jezus” – dat hij/zij het officiële katholieke “evangelie” begrijpt (dat elke katholiek gehouden is te geloven) en te realiseren hoe dit diametraal tegengesteld is aan het bijbelse evangelie. Echt van de Heer Jezus houden betekent Hem lief te hebben en te gehoorzamen overeenkomstig de Schrift³. De katholieke “Jezus”, die niet de volle prijs betaalde voor de zonden, wordt volgens Rome “geofferd” tijdens de Mis. Geofferd worden betekent *gedood* worden – en niet enkel als een eenvoudig toonbeeld, maar volgens de Katechismus van de Katholieke Kerk:

1414 Als **offer** wordt de Eucharistie ook geofferd als een herstel voor de zonden van levenden en doden en om geestelijke of wereldlijke gunsten van God te verkrijgen.

1365 Omdat zij de gedachtenis is van het paasmysterie van Christus, is de eucharistie ook **een offer** ... In de eucharistie geeft Christus **hetzelfde lichaam** dat Hij voor ons op het kruis gegeven heeft, **hetzelfde bloed** dat ‘voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’.

1367 Het offer van Christus vormt met het offer van de eucharistie één enkel offer: ... ‘In dit goddelijk offer dat tijdens de mis voltrokken wordt, is dezelfde Christus, die zichzelf eenmaal op het altaar van het kruis op bloedige wijze offerde, aanwezig en **wordt Hij op onbloedige wijze geofferd**’.⁴

Deze directe verloochening van het volbrachte offer van Christus vindt dagelijks plaats op miljoenen katholieke altaren in duidelijke contradictie met Hebr 10:10: “Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus, voor **eens en altijd** gebracht”.

De waarheid is dat als we eerlijk van katholieken houden, en wensen dat zij de vergiffenis van hun zonden en de gave van eeuwig leven krijgen waarvoor Jezus de prijs betaalde en dat Hij aanbiedt door een simpele daad van geloof, dan elke vorm van aanmoediging van het valse evangelie van Rome (ongeacht hoe goed bedoeld), een verraad is van de waarheid waardoor katholieken afstevenen op eeuwige afzondering van God. Dit is het zuurdeeg van het compromis dat de laatste drie decennia de evangelicale kerk is binnengedrongen, en dat is tragisch.

Door zijn nieuwsbrief en artikelen, over vele jaren heen, heeft The Berean Call gewaarschuwd voor zulke fatale verzoening met Rooms-katholieke dogma’s door in het oog springende evangelicale leiders zoals Billy Graham, die katholieke priesters en nonnen gebruikte als adviseurs op zijn crusa-

² Maar de Roomse Kerk heeft Trente nooit herroepen, integendeel, in de Nieuwe Katechismus b.v. wordt 99 keer naar Trente verwezen! Download de Katechismus: <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm> .

³ “De Heer Jezus liefhebben betekent Zijn Woord lief te hebben”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/loveJesus.pdf> .

⁴ Deze citaten heb ik gehaald uit de nieuwe RKK: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-catechismus.pdf> .

des; Bill Bright, die praktiserende katholieken plaatste in Campus Crusade leiderschapsposities in Ierland; en Louis Palau, die samenwerkte met katholieken in Zuid-Amerika. Onder het leiderschap van Chuck Colson en katholiek priester Richard John Neuhaus, samen met andere invloedrijke evangelicale en katholieke leiders, ondertekenden invloedrijke evangelicale en katholieke leiders het Evangelicals and Catholics Together document, en verplichtten zich daarmee samen te werken om de wereld te bekeren voor Christus. Promise Keepers, geleid door Rooms-katholiek Bill McCartney, spanden zich in om de scheidsmuur tussen katholieken en niet-katholieke christenen af te breken. Hank Hanegraaff's *Christian Research Journal* bracht een reeks over het Rooms-katholicisme en verklaarde dat de katholieke kerk een bijbelse zienswijze had over de rechtvaardiging door geloof. Dit werd deels geschreven door apologet Norm Geisler en verdedigd door Hanegraaff in zijn radioprogramma, bewegend dat het evangelie van Rome fundamenteel bijbels is. Mel Gibson won de harten van menigten met zijn *The Passion of the Christ*, dat gebaseerd is op het "heilige" katholieke ritueel van de Kruiswegstaties⁵.

Dave Hunt, die schrijft over de respons op de dood van paus Johannes Paulus II, merkte op:

De prijzingen van de paus door evangelicale leiders, die zich opstapelden naar aanleiding van zijn dood, is onbegrijpelijk! Ongelooflijk, Billy Graham preees Johannes Paulus II voor "zijn sterk katholiek geloof". Toenemende aantallen evangelicals, zoals Colson, [J. I.] Packer, Billy Graham, en anderen doen mee in het accepteren van Rooms-katholieken, met hun vals evangelie, als medechristenen. ... Pat Robertson zei dat "de meest geliefde religieuze leider van onze tijd heengegaan is naar zijn erg verdiende hemelse beloning". ... Mark Oestreicher, president van Youth Specialties, noemde de dood van de paus "een sleutelpunt in de geschiedenis waar we de gelegenheid hebben katholieken te omarmen als mede-kinderen van God"...

Zoals Billy Graham, benadrukte Richard Land, president van de Southern Baptists' Ethics and Religious Liberty Commission, dat alle onenigheden die protestanten kunnen gehad hebben "met Johannes Paulus II, irrelevant zijn voor de fundamenten van het geloof". Land preees de paus zijn "fervente verdediging van het traditionele christelijk geloof ..." Maar Johannes Paulus II, kwam voor gebed regelmatig samen met tovenaars, spiritisten, animisten, hindoes, boeddhisten, moslims en andere leiders van wereldreligies, en verklaarde daarbij dat wij allen "bidden tot dezelfde God" en zei hun gebeden "diepgaande geestelijke energieën" genereren die een "nieuw klimaat voor vrede" zouden creëren.



De pausen en hun heidense "medegelovigen". Links: JPII geeft de communie (!) aan een Papua stamhoofd 1984; Midden: "zegen" van een Aboriginal 2008; Rechts: Hindoe priester geeft sjaal op intergeloofsmeeting in Sri Lanka.

De president van de 4.200 leden [in 2010] tellende Evangelical Theological Society⁶, Francis Beckwith, nam ontslag om terug te keren naar zijn katholieke roots (met de officiële zegening van het ETS-leiderschap). Rick Warren bracht zijn Purpose Driven kerkgroei-programma naar de katholieke kerk en toonde geen bezorgdheid betreffende het valse evangelie van die kerk.

⁵ In de rooms-katholieke traditie is het sinds de 15e eeuw ook een godsdienstoefening, die onder andere op Goede Vrijdag plaatsvindt. Tijdens de Kruisweg gaan de gelovigen biddend en herdenkend langs veertien zogenaamde **kruiswegstaties** voorbij. Een kruiswegstatie is een schilderij of reliëf dat een scène uit de lijdensweg van Jezus en zijn stervensproces uitbeeldt. De godsdienstoefening wordt door auteurs aan verschillende bronnen toegeschreven. Zo zou de kruisweg-oefening teruggaan op de H. Maagd Maria die in Jeruzalem de plaatsen van de Via Dolorosa bezoekt. (Wiki)

⁶ Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Evangelical_Theological_Society .

Maar dat was toen; wat is de situatie nu? Ieder die bedroefd is over wat gebeurde in het recente verleden, b.v. de schaamteloze veronachtzaming van het bijbelse evangelie als de enige hoop voor de redding van de mensheid, zou diep moeten treuren over wat vandaag plaatsgrijpt. Het Vaticaan drijft de energie op om “protestanten” te paaien. De verklaring van Vaticanus II met betrekking tot niet-katholieke christenen als “afgescheiden broeders”, een verandering van hun benaming van “ketteren” zoals gedefinieerd in het Concilie van Trente, is verrassend succesvol in het aanhalen van vele evangelicale leiders tot Rome. Er is een gezegde gerelateerd aan deze benadering: “Rome, in de minderheid, is zo zacht als een lammetje, bij gelijkvalligheid zo sluw als een vos, en wanneer in de meerderheid zo wreed als een tijger”. We lijken vandaag in het stadium te zijn van “sluw als een vos”, als wat plaatsvindt enige indicatie geeft.

De “teruggetrokken” Benedictus XVI, de voormalige prefect van de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof (met in zijn wortels de Roomse Inquisitie), verraste velen door zijn buitengewone oecumenische inspanningen als paus. Doctrine werd een “non-issue”, ten minste aan het oppervlak. Zijn opvolger Franciscus heeft niet enkel de lijn gevolgd van de pausen, Johannes XXIII, Johannes Paulus II en Benedictus, maar heeft het oecumenisme op snelheid gebracht. Vroeg verleden jaar zond Franciscus een iPhone video⁷ met groeten aan het publiek op een Kenneth Copeland Conferentie via Anglicaans-Episcopaaals bisschop Tony Palmer (nu overleden), die ook een directeur was van de Kenneth Copeland Ministries in Zuid-Afrika. Voor hen die niet op de hoogte zijn: Copeland en zijn vrouw Gloria, hebben miljoenen naar hun onbijbelse welvaart-en-gezondheid doctrines geleid (het zgn. welvaartsevangelie), dat een vals evangelie vormt en een “andere” Jezus, die voor zonden betaalde terwijl hij door Satan gemarteld werd in de hel. De begroeting leidde tot een uitnodiging van paus Franciscus tot Copeland en sommige van zijn valse leraren (James Robison, Geoff Tunnicliff, John en Carol Arnott) om hem in het Vaticaan te bezoeken. De invloedrijke charismatische mysticus en valse profeet Kim Clement verklaarde dat God hem vertelde dat Hij paus Franciscus had gekozen om Geest-ervulde protestanten en katholieken samen te brengen.

Rick Warren heeft beslist geen plaatsje op de achtergrond genomen tijdens zijn reis naar Rome. In een reeks interviews die hij verleden jaar gaf aan EWTN, het katholieke televisienetwerk (waarvan hij trouwens beweerde dat het een van zijn favoriete kanalen was), verdedigde Rick het katholicisme en probeerde de misvattingen van evangelicals te verklaren. In overeenstemming met zijn onbijbelse Global P.E.A.C.E. Plan, dat de coöperatie aanspreekt van de religies van de wereld, sprak hij op het Vaticaans Internationaal Religieus Colloquium over de Complementariteit van Man en Vrouw. Hij riep nadien de aanhangers van verschillende christelijke denominaties op “om zich te verenigen met Rooms-katholieken en paus Franciscus om samen te werken op het vlak van drie gedeelde doeleinden: 1. focussen op de heiligheid van leven, 2. de heiligheid van seks, en 3. de heiligheid van het huwelijk”, <http://www.aleteia.org/en/religion/article/megachurch-pastor-rick-warren-joins-pope-francis-in-support-of-common-mission-5887178068459520>.

Hopelijk zal iedere gelovige die dit leest deze vraag stellen: “en wat met de heiligheid van het bijbelse evangelie?” Zonder dit, zijn alle andere pogingen tot “heiligheid” een tijdelijke waan en een eeuwige tragedie! Maar steeds minder en minder van dezen die zich bijbelgelovige christenen noemen lijken hierover bezorgd te zijn en voelen zich comfortabel bij wat Warrens oecumenische mantra is: “Als u van Jezus houdt”, zo zegt hij, “dan zitten we in hetzelfde team”.

Als u verward of verbijsterd bent door wat er gebeurt in het Christendom, dan voorziet de Schrift de antwoorden: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten” (2 Timotheüs 4:3). Waar gezonde leer overgegeven werd aan experimentalisme, subjectivisme en emotionalisme, zoals dat gebeurd is met de miljoenen volgelingen van de valse Tekenen en Wonderen leringen, daar werd het beoefenen van bijbelse onderscheiding verlaten, en werd het Bereër-zijn [zie Handelingen 17:11] onmogelijk gemaakt.

Maar charismaten en pentecostals zijn niet de enigen die rijp zijn voor Rome’s verleiding. Beschouw opnieuw de conservatieve theoloog Francis Beckwith, het voormalig hoofd van de **Evangelical** Theological Society, die terugkeerde naar zijn vroegere katholieke geloof. Hoe kon hij dat ge-

⁷ Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/RKK-en-charismaten.pdf> (met link naar de video).

daan hebben als hij echt een fundamentele **gezonde leer** van redding had begrepen en ontvangen? Hoe kon iemand rationeel de onmetelijke vrije gave opgeven die Christus voorzag, en zich omkeren naar een evangelie van werken – tenzij hij die gave nooit had ontvangen? Men kan zich ook afvragen hoe Beckwith ooit kon verkozen worden als president van zo'n prestigieuze "protestantse" organisatie.

Beckwith, echter, voorziet in bepaalde inzichten die reflectief zijn voor de attitude en geloofspunten van de meeste christenen vandaag. Toen hem gevraagd werd of hij dacht dat de historische vijandschap tussen katholieken en evangelicals aan het wegslijten is, antwoordde hij:

"Ja, ik denk dat dit grotendeels het resultaat is van samenwerking op het vlak van culturele vraagstukken [Rick Warren's benadering], wat leidde tot een meer zorgvuldige en charitatieve lezing van elkaars geloofspunten. Zo, bijvoorbeeld, is het zeldzaam vandaag een ernstige evangelicale beschuldiging tegen de katholieke kerk te vinden met betrekking tot het geloof in 'werkengerechtigheid'. Zeker, de meer flamboyante stemmen zeggen zulke dingen, maar de meeste geraffineerde evangelicals nemen ze niet ernstig" (*The Catholic World Report* 5-11-2014).

"Flamboyante stemmen" verwijst hier naar de stemmen van enggeestige fundamentalisten, versus "geraffineerde evangelicals", die staan voor degenen die "een meer zorgvuldige en charitatieve lezing van elkaars geloofspunten" voorstaan. Het is tragisch dat zo'n geestesgesteldheid de groeiende trend is onder belijdende evangelicals.

Ik dank de Heer Jezus elke dag dat de evangelicals, die tot me getuigden, meer dan dertig jaar geleden, genoeg van me hielden om zo'n zielverwoestend "raffinement" af te wijzen en mij dienden in waarheid. Daarvoor ben ik eeuwig dankbaar, en ik bid dat mijn medegelovigen hetzelfde zullen doen voor hun katholieke kennissen, vrienden en geliefden.

-
- **Lees verder over de Rooms-katholieke kerk:** <http://www.verhoevenmarc.be/#Rooms>
 - **Rome en het Concilie van Trente:** <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rome-trente.pdf>
 - **Download het Concilie van Trente:** <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/trente.pdf>
 - **Download de nieuwe Katechismus:** http://www.verhoevenmarc.be/_RKK-catechismus.zip
 - **Commentaar op de Katechismus:** <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rkk-catechismus.pdf>
 - **Gratis studiemateriaal over de Roomse kerk:** <http://www.verhoevenmarc.be/rkk-studie.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm