

De roep om eenheid ten koste van de waarheid

Bron: <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=30721>, 14-9-2019

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

Tegenwoordig worden preken, boeken, commentaren en lezingen overspoeld met de roep om eenheid en ze dringen allemaal aan dat we koste-wat-kost eenheid moeten hebben en “alles wat nodig is” moeten doen om dat doel te bereiken.

In de loop der jaren hebben we tot deze “eenheid” horen oproepen door verschillende christelijke leiders, zoals Rick Warren en Beth Moore (twee van de meest invloedrijke leiders in het hedendaagse christendom), en ons wordt door “eenheidsevangelisten” verteld dat het eenheid is die opwekking zal brengen en zelfs de wereld zal redden.

Maar een studie van Gods Woord laat zien dat een dergelijk concept niet binnen de parameters van het bijbelse christendom valt. Evenmin plukt het de vruchten waarop elke wedergeboren gelovige zou moeten hopen: de opbouw van Christus’ lichaam van heiligen voor het werk van de bediening (d.w.z. de bevordering van het Evangelie).

We kunnen een perfect voorbeeld vinden van bijbelse eenheid versus verkeerd bedachte eenheid, in Efeziërs 4. Het hoofdstuk begint met te spreken over eenheid; en tot onze grote teleurstelling wordt dit vers vaak uit de context gehaald om de opvattingen van de eenheidsleraren te ondersteunen.

Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen, en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede: één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop (Efeziërs 4:1-5)

Maar als we dit lezen in de context van de rest van het hoofdstuk, dan kunnen we zien dat Paulus niet een “koste wat het kost”-eenheid met alle groepen en alle mensen bedoelt. Het gaat specifiek over degenen die van boven zijn geboren (d.w.z. de kerk van Christus). Harry Ironside geeft hierin wat inzicht in zijn lezing over Efeziërs 4:

Mensen praten over harteloze scheidingen die het lichaam van Christus verscheuren, maar deze scheidingen scheuren het lichaam van Christus niet uiteen. Het lichaam van Christus is niet samengesteld uit alle verschillende denominaties en sekten. Als u alle verschillende denominaties en sekten zou verzamelen en ze allemaal zou verenigen in één grote kerk, zou dat niet het lichaam van Christus zijn. Deze zou een groot aantal mensen bevatten die in het lichaam van Christus *zijn*, maar ook een groot aantal die dat *niet* zijn. Aan de andere kant, nadat u al deze denominaties hebt verzameld, zouden er nog steeds velen buiten hen zijn die lid kunnen zijn van het lichaam van Christus. De kerk, die Zijn lichaam is, en de kerk, die sommigen het zichtbare lichaam van Christus noemen, zijn niet hetzelfde. Het lichaam van Christus bestaat alleen uit hen die zijn wedergeboren door de Heilige Geest en verbonden met Christus in heerlijkheid door de doop van de Geest. Alle verdeeldheid in het christendom kan dat lichaam niet splitsen. . . De apostel wil dat we deze eenheid erkennen die God Zelf heeft gevestigd, en dus zei hij: “u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede”.

Wederom voor de Efeziërs, nadat de apostel Paulus het ene lichaam (vs. 4) en het ene geloof (vs. 5) beschrijft, komt hij terug op het onderwerp van eenheid:

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid

van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus . . . (Efeziërs 4:11-13)

Dit verlangde resultaat, “de eenheid van het geloof”, is in vers 13 gekoppeld aan onze kennis van de “Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus”.

Maar hier misleiden velen van de christelijke leiders van vandaag hun volgelingen. Ze zeggen dat we eenheid moeten hebben, in brede zin, zodat de wereld zal worden genezen en het Koninkrijk van God kan worden gevestigd. Maar Efeziërs 4:14 geeft een heel andere reden voor “de eenheid van het geloof”:

Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. (Efeziërs 4:14)

Deze discussie over “de eenheid van het geloof” in Efeziërs 4 gaat niet over verenigd zijn terwille van eenheid om de wereld te genezen, maar gaat over het lichaam van Christus dat niet in misleiding valt en niet naar allerlei valse doctrines grijpt.

Misleide leiders van de hedendaagse christelijke kerk hebben veel onderscheidende christenen gepest en het zwijgen opgelegd door hen ervan te overtuigen dat door het uitdagen van deze opkomende eenheidsleiders en hun valse leringen de eenheid wordt vernietigd en in hun inschatting elke kans op heropleving van de wereld wordt verhinderd.

Francis Chan¹ is hier een perfect voorbeeld van toen hij zei dat God degenen die christelijke leiders uitdagen zou verwoesten² (zelfs doden) en dat God zo graag eenheid wil dat “het een gruwel is³ [voor God] als er enige oproer onder de broeders is”.

Beth Moore, die de basis heeft gelegd voor deze *eenheid zonder grenzen*, waarschuwt haar volgelingen⁴ om uit te kijken naar “spotters” die de plannen voor een grote wereldwijde opwekking zullen dwarsbomen. Ze gelooft dat deze spotters de opwekking van een verenigde kerk (waaronder de katholieke kerk) in de weg zullen staan.



¹ Over Francis Chan zie onder http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm

² <https://www.lighthouse-trailsresearch.com/blog/?p=28116>

³ <https://www.christianpost.com/news/francis-chan-warns-satan-is-getting-the-victory-amid-lack-of-unity-in-us-churches.html>

⁴ <https://www.lighthouse-trailsresearch.com/blog/?p=15914>

Rick Warren heeft jarenlang via zijn wereldwijde P.E.A.C.E.-plan geleerd⁵ dat er een “doorbreken van [alle] barrières moet zijn -, religieuze, politieke en andere - opdat de wereldbevolking verenigd zal worden in de strijd tegen de reuzen van armoede, corruptie, onwetendheid en ziekte”. Hij zegt⁶ dat er geen heropleving kan komen zonder eenheid (*zijn* definitie van eenheid).

Maar te midden van deze focus op eenheid, falen christelijke leiders erin te waarschuwen voor de realiteit van geestelijke misleiding en voor de tegenstander die op de loer ligt om ons te bedriegen. Ze praten niet over het beproeven van de geesten (1 Johannes 4:1). Ze waarschuwen niet voor New Age leringen⁷ en praktijken die de kerk zijn binnengekomen. Ze identificeren niet de werken van degene voor wie de Bijbel ons zo vaak waarschuwt als zijnde de “engel van het licht” en “zijn dienaars [die] zich voordoen als dienaars van gerechtigheid” (2 Korinthiërs 11:14-15). Ze verdraaien en manipuleren zo vaak de Schrift om deze in hun eigen gietvormen te laten passen. En daardoor laten ze massa’s kerkgangers toe “heen en weer geslingerd” te worden “door elke wind van leer” (Efeziërs 4:14).

Romeinen 16:17 is een volgend vers dat eenheid verbindt met de ware bijbelse leer :

En ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die onenigheden teweegbrengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen, en keer u van hen af.

Dit vers wordt vaak ten onrechte gebruikt om diegenen te *veroordelen* die “namen noemen” en valse leringen ontmaskeren, zeggend dat *zij het zijn* die onenigheden teweegbrengen, terwijl in werkelijkheid degenen die de valse leringen binnenbrengen degenen zijn die verdeeldheid en een breuk veroorzaken in de eenheid van het geloof.

Onthoud tot slot de aansporing van Efeziërs 4:15 die ons zegt “ons in liefde aan de waarheid te houden”. Ja, altijd liefhebbend de waarheid spreken, opdat we “in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus”.

Bijlage: “Heen en weer geslingerd. . .”

Door Harry Ironside

Ik heb nooit geweten totdat ik vader werd van kinderen hoeveel er vervat ligt in de woorden die voorkomen in een bekende hymne: “No infants’ s changing pleasure / Is like my wandering mind” Hoe kindergeesten van het ene onderwerp op het andere springen! Hoe moeilijk is het voor hen om zich te concentreren! En veel van Gods kinderen zijn precies hetzelfde. Vaak wanneer iemand probeert een waarheid aan gelovigen uit te leggen, schaamt hij zich voor de vragen die worden gesteld, waaruit blijkt dat zijn studenten zich niet hebben geconcentreerd en daarom de waarheid niet hebben begrepen. Als gevolg hiervan zijn mensen niet echt vast in het geloof. Het is om ons hiervan te bevrijden dat God in Zijn kerk diegenen heeft geplaatst die verantwoordelijk zijn om Zijn heiligen op te leiden en op te bouwen, zodat ze niet moeten zijn als kleine kinderen die heen en weer worden geslingerd, zoals bladeren die worden rondgestrooid door elke kerende wind.

Christenen die gegrond zijn in de waarheid van God zijn een zegen. Maar zoveel mensen lijken altijd te rennen naar wat nieuwe leer, en lijken nooit onderscheidingsvermogen te hebben. Laat me u een absurde zaak doorgeven. Jaren geleden, toen ik in mijn kantoor in Oakland zat, kwam er een man de boekenkamer binnen. Hij was lang en mager, had lang golvend haar over zijn schouders en een lange onverzorgde baard. Hij kwam naar waar ik zat te schrijven. Ik wilde niet gestoord worden, want ik voelde dat hij mijn tijd zou verspillen met een nutteloos religieus argument. Hij zei: “Ik maak op, mijnheer, uit de boeken die ik in het raam heb zien liggen, dat u een waarheidzoeker bent, en ik dacht dat ik eens binnen zou komen om met u te praten.”

“U vergist zich”, zei ik; ”Ik ben helemaal geen waarheidzoeker”.

“Oh, dat bent u niet? Mag ik vragen waarom u dat niet bent?”

⁵ <https://www.lighthouse Trailsresearch.com/blog/?p=1765>

⁶ <https://www.christianpost.com/news/rick-warren-warns-revival-wont-happen-in-america-unless-church-addresses-racism-219925/>

⁷ <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

“Waarom, omdat ik Hem heb gevonden die de Weg, de Waarheid en het Leven is, en daarom is mijn zoeken ten einde. Ooit was ik een waarheidzoeker, maar nu ben ik een waarheidvinder, want ik ken Christus”.

“Ja, maar zijn er niet veel dingen die u nog moet weten?”

“Oh ja; er zijn heel veel dingen die ik moet weten, maar ik heb de grote Leraar gevonden en ik ga niet langer op zoek naar waarheid. Hij leert mij door Zijn Woord”.

“Wel, wat mij betreft, ik ben altijd op zoek; ik ga overal naartoe waar ik denk dat ik meer kan leren”

“Wel”, zei ik, “ik las onlangs in mijn Bijbel eigenlijk iets over u”.

“Over mij?”

“Ja.”

“Wat zei hij over mij?”

“Er stond: ‘die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen’” (2 Timotheüs 3:7).

“Maar, dat heeft geen verwijzing naar mij”, zei hij.

“Neem me niet kwalijk, maar u zei dat u altijd op zoek bent, maar als een man altijd op zoek is, dan vindt hij nooit. Maar ziet u, dezen onder ons die Christus kennen, hebben de waarheid gevonden”.

Toen begon hij me wat van zijn rare evangelie te vertellen.

Veel mensen zijn in zekere mate zoals hij: gewoon van het ene ding naar het andere rennen en nergens komen. De apostel zei: “Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden, die u van mij gehoord hebt” (2 Timotheüs 1:13), en u krijgt gezonde woorden uit het boek van God, en nergens anders.

In onze tekst lezen we: “Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden” (Efeziërs 4:14). Dit vers spreekt over mannen die zelfzuchtige bedoelingen hebben met te dienen en discipelen te willen maken, om er profijt uit te trekken. Wanneer mannen naar u toe komen met vreemde en nieuwe ideeën, vraag dan om een “Zo zegt de Heer”. Vraag hen hoofdstuk en vers in de Bijbel te geven voor de vreemde doctrines die zij u brengen. Als christenen slechts dit zouden doen, zouden ze niet achter die moderne religieuze rages aanrennen. Gods eigen Woord heeft de test van negentienhonderd jaar doorstaan en u kunt erop vertrouwen. U kunt erdoor leven; en terwijl u zich voedt met de kostbare waarheden die op zijn pagina's worden onthuld, zal u groeien in genade en in de kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus.

Lees meer hier:

- Rubriek “Eenheid”: <http://www.verhoevenmarc.be/eenheid.htm>
- Rubriek “Valse leraars”: http://www.verhoevenmarc.be/valse_leraars.htm
- Rubriek “New Age”: <http://www.verhoevenmarc.be/new-age.htm>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm