

Het verschil tussen de Rijpe en de Onrijpe gelovige

<http://www.middletonbiblechurch.org/christia/mature.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

Rijpheid vereist zowel geestelijkheid als tijd. Het neemt tijd om te ontwikkelen en te groeien in de Heer. Een jong kind kan gezond zijn maar de baby is zeker niet rijp. De baby heeft tijd nodig om te groeien en zich te ontwikkelen. De passage van Galaten 6:1 (“u die geestelijk bent”) impliceert tijd voor groei en ontwikkeling. Een pasgeboren baby in Christus kan geestelijk zijn maar hij mist de groei en rijpheid die noodzakelijk zijn om in staat te zijn een broeder te helpen die onverhoeds een overtreding heeft begaan. Die bekwaamheid groeit met de tijd, indien hij voortgaat te wandelen in de Geest en geestelijk gezond blijft.

Een gelovige kan jarenlang een geestelijk een baby in Christus blijven, te wijten aan gebrek aan groei en ontwikkeling in Christus. Dit is tragisch. Wat zou je denken van een 25 jaar oude man die een luier aanheeft en een fles babymelk in zijn handen? Melk is Gods perfecte voedsel voor een pasgeboren baby (1 Petrus 2:2), maar als een tiener enkel melk drinkt dan is er iets drastisch verkeerd aan het lopen.

Paulus geeft zijn beschrijving van een gezonde, rijpe gelovige:

“Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, ¹⁰ zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, ¹¹ terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen” (Kolossenzen 1:9-11).

De onrijpe gelovige	Schriftplaats	De rijpe gelovige
Traag in het horen.	Hebreeën 5:11	Schenkt nauw aandacht aan wat God leert (vgl. Hebreeën 2:1).
Niet in staat anderen te onderwijzen.	Hebreeën 5:12	In staat anderen te onderwijzen.
Leert nog steeds het ABC van Gods waarheid.	Hebreeën 5:12	Kent het ABC van Gods waarheid en is vooruitgegaan naar de diepere dingen van God (vgl. 1 Korinthiërs 2:10)
Heeft melk nodig. Verdraagt nog geen vast voedsel.	Hebreeën 5:12	Voedt zich met vast voedsel.
Geestelijk nog een baby.	Hebreeën 5:13-14	Geestelijk vooruit gegaan en ervaren.
Geen goed onderscheidingsvermogen tussen goed en kwaad, en maakt vaak verkeerde keuzes.	Hebreeën 5:14	In staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad (vgl. 1 Korinthiërs 2:15), geleid door Gods Woord (vgl. 1 Thessalonicenzen 5:21).
Vleselijk.	1 Korinthiërs 2:15 - 3:4	Geestelijk.
Zitten nog aan de babymelk en verdragen geen vast voedsel.	1 Korinthiërs 3:1-2	Gevoed met vast voedsel.

Vleselijk, wandelt in het vlees, brengt de werken van het vlees voort (afgunst, ruzie, tweedracht, enz.)	1 Korinthiërs 3:3	Wandelt in de Geest (vgl. Galaten 5:16).
Volgt mensen.	1 Korinthiërs 3:4-5	Volgt Christus (1 Korinthiërs 11:1)
Persoonlijke hulp nodig na overtreding.	Galaten 6:1	In staat een broeder terecht te brengen die onverhoeds een overtreding beging.
Kinderen die heen en weer geslingerd worden door elke wind van leer.	Efeziërs 4:13-14	Als volwassene geworteld in de volheid van Christus.
Kwetsbaar voor de vijand.	Efeziërs 6:10-17	Beschermd door Gods wapenrusting.
Tevreden met waar hij is, tevreden met zijn lagere geestelijke staat. (Denk eraan: als je tegen de stroom in zwemt is weinig doen achteruitgang!)	Filippenzen 3:12-13	Ongeacht het bereikte niveau van rijpheid, groeit hij verder naar de hogere dingen, nooit tevreden met zijn huidige geestelijke verworvenheid.
“Doe zoals ik zeg maar niet zoals ik doe”.	Filippenzen 4:9	“Volg mij na zoals ik Christus navolg”. In staat een model te zijn voor anderen (vgl. 1 Korinthiërs 11:1).
Gods wil ongehoorzaam en veronachtzaamt de Bijbel.	1 Johannes 2:14	Kent God en leeft naar Zijn Woord (vgl. 2 Petrus 3:18).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm