

De grondslag van de rechtschapene

A. W. Tozer. Gepubliceerd op 11 maart 2007 in Great Quotes
<http://christianresearchnetwork.com/>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling door M.V.

De regel van alleen te luisteren naar degenen die eerst naar God hebben geluisterd, zal ons bewaren voor vele strikken. Alle religieuze projecten zouden daarop moeten onderzocht worden. In deze tijd van diverse religieuze activiteiten moeten wij kalm en gebalanceerd blijven. Voordat wij enig mens volgen, in wat voor activiteit ook, zouden wij moeten kijken naar de olie op zijn voorhoofd. Wij hebben geen enkele verplichting een mens te helpen bij enige activiteit die niet de kentekenen van het kruis bezit. Geen beroep op onze sympathieën, geen droevige verhalen, geen schokkende beelden zouden ons ertoe mogen aanzetten dat wij ons geld en onze tijd steken in schema's die gepromoot worden door personen die te gedreven bezig zijn om naar God te luisteren.

1. Verdedig uw kerk of organisatie niet tegen kritiek. Als de kritiek vals is, kan het geen kwaad. Als ze waar is dan moet u ernaar luisteren en er iets aan doen.
2. Wees niet bezorgd over wat u bereikt hebt, maar over wat u had kunnen bereiken indien u de Heer helemaal was gevolgd. Het is beter te zeggen (en voelen): "Wij zijn onnutte slaven, want wij hebben slechts gedaan wat wij moesten doen" (Luk 17:10).
3. Wanneer wij worden afgekeurd, schenk dan geen aandacht aan de bron. Vraag u niet af of het een vriend is of een vijand die u berispt. Een vijand is dikwijls van meer nut dan een vriend omdat hij niet beïnvloed is door sympathie.
4. Hou uw hart open voor de correctie van de Heer en wees bereid om Zijn tuchtiging te ontvangen, ongeacht wie de stok hanteert. De grote heiligen leerden allemaal de tuchtiging in dankbaarheid te ontvangen, en dat kan de enige reden zijn dat zij grote heiligen waren.