

Waar staat u?

RATIONALISME, REVIVALISME, MODERNISME, LIBERALISME & FUNDAMENTALISME

Bron: [Hoofdstuk 13 van "Leren uit de Kerkgeschiedenis"](http://www.middletonbiblechurch.org/churchhi/church13.htm)
<http://www.middletonbiblechurch.org/churchhi/church13.htm>

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling door M.V.

HET PROBLEEM VAN RATIONALISME

Rationalisme is doorheen de kerkgeschiedenis altijd een probleem geweest, in het bijzonder in de recentere eeuwen. Wat is rationalisme? Waarom is er een probleem? Waarom is het gevaarlijk?

Wanneer u denkt aan het woord RATIONALISME dan moet u denken aan REDE. Rationalisme is een VERTROUWEN op de REDE (of verstand) om te kunnen bepalen wat waar is. Rationalisme hecht een grote waarde aan MENSELIJKE REDE (wat de mens denkt) en hecht weinig of geen waarde aan GODDELIJKE OPENBARING (wat God heeft gezegd in Zijn Woord, de Bijbel). **De nadruk ligt veeleer op REDE (verstand; menselijk denken) dan op OPENBARING (Gods openbaarde waarheid).**

HOE ZAL IK DE WAARHEID VINDEN OVER HET LEVEN EN WAAR HET OVER GAAT? De Heer Jezus Christus zei: "Uw **woord** [van God] is **waarheid**" (Johannes 17:17). "Als u in Mijn **woord** blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de **waarheid** kennen, en de **waarheid** zal u vrijmaken" (Johannes 8:31-32). Rationalisme zegt: Als u de waarheid wilt vinden, steun dan op uw verstand en op uw denken. Doe de Bijbel niet open, maar gebruik in plaats daarvan uw hersenen en denk!

GOD ZEGT:

**"Vertrouw op de HEERE met uw ganse hart,
en steun NIET op uw VERSTAND" Spreuken 3:5**

RATIONALISME ZEGT:

**Steun op uw EIGEN VERSTAND, uw eigen GEDACHTEN!
Zie Jesaja 65:2**

WAAR STAAT U?

De menselijke rede aan de top	Gods waarheid aan de top
van mijzelf, door mijzelf, voor mijzelf	
IK BEN MIJN EIGEN FINALE AUTORITEIT	↑
↑	
Alles wordt beoordeeld en getoetst door menselijke rede	Alles wordt beoordeeld en getoetst door Gods Woord: "beproof alle dingen [door Gods Woord] en behoud het goede"- 1 Thess.5:21
↑	↑
"Het moet waar zijn want het is voor mijn denken redelijk en logisch"	"Het moet waar zijn want God zegt het zo. Ik weet erg weinig. God weet alles"



Wat is er verkeerd met rationalisme? Om deze vraag te beantwoorden moeten we een andere vraag beantwoorden: **WAT IS ER VERKEERD MET DE MENSELIJKE REDE?** Wat is er fout met het menselijke denken? **HET DENKEN VAN DE MENS KAN HEM NIET TOT KENNIS VAN DE WAARHEID BRENGEN!** Waarom niet?

Sinds de val van de mens (Genesis 3) heeft het verstand van de mens contact verloren met de realiteit (omdat het afgesneden is van God). Gevallen mensen denken moreel en filosofisch niet correct.

De zonde heeft het verstand en het denken van de mens aangetast. Bemerkt volgende beschrijving van 's mensen denken vóór de grote Genesisvloed: "En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde **groot** was, en dat al de gedachtespinstels van zijn hart elke dag alleen maar **slecht** waren" (Genesis 6:5).

In het Nieuwe Testament hebben we een andere beschrijving van de geest van gevallen, ongeredde mensen:

"Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de **zinloosheid** van hun denken, **verduisterd** in het verstand, vervreemd [= afgescheiden] van het leven dat uit God is, door de **onwetendheid** die in hen is, door de **verharding** van hun hart" (Efeziërs 4:17- 18).

Beschouw, in het licht van dit vers, de plaats waarop de rationalist staat:



Zie ook Titus 1:15, dat ons meer vertelt over de toestand van de geest van de gevallen, niet geredde mens: “Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld en ongelovig zijn, is niets rein, maar hun **verstand** en ook hun **geweten** zijn **bezoedeld**”.

“Zonde heeft het intellect van de natuurlijke mens zo verdraaid en bedorven, en Satan heeft zijn verstand zo verblind, dat hij vaak denkt dat hij meer weet dan God. Trots drijft hem om zijn eigen mentaliteit te verheffen. Als God iets zou zeggen wat zijn kleine intellect en manke geest niet kan bevatten, dan verklaart hij Gods woorden als zijnde een ‘dwaasheid’. Stoutmoedig verklaart hij Gods heilige waarheid een fabel; Gods eeuwige woord een aardgebonden mythe. Zijn poging om Gods oceaan van waarheid te doorgronden met zijn klein pakje verstand is pathetisch, en zijn arrogante verwerpen van Gods bovennatuurlijke openbaring wanneer iets anders loopt dan zijn zonde-verzadigde rede had gedacht, is inderdaad meelijwekkend” (Ruth Paxson, *Life on the Highest Plane*, p.74).

De zondige mens is afgescheiden van een HEILIGE GOD (Jesaja 59:2), de geest van de zondige mens is afgescheiden van de God van WAARHEID, de Bron van alle waarheid. Als een persoon afgescheiden is van God dan is hij afgescheiden van de waarheid van God:



“De **NATUURLIJKE MENS** (de niet geredde mens; de mens die afgescheiden is van de God van waarheid; de mens bij wie de **GEEST VAN DE WAARHEID** niet in zijn hart leeft) nu neemt de dingen van de Geest van God **NIET** aan, want ze zijn **DWAASHEID** voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen (**HIJ KAN GODS WAARHEDEN NIET KENNEN**), omdat ze geestelijk beoordeeld worden

De geest van de mens is niet enkel afgescheiden van Gods waarheid, maar zijn geest staat ook **VIJANDIG TEGENOVER GOD**. De menselijke geest is een vijand van God! Romeinen 8:7 zegt: “het denken van het **vlees** [de gevallen geestestoestand van de mens] is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet”. De geest van de mens is in oorlog tegen God en in oorlog met wat God zegt.

LEES JESAJA 55:6-9:

“Zoekt de **HEERE**, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechte man zijn gedachten; en hij bekere zich tot de **HEERE**, zo zal Hij Zich over hem ontfermen, en tot onze God, want Hij vergeeft menigvuldig. 8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de **HEERE**. 9 Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn gedachten dan uw gedachten”

DE MENS MOET ZIJN EIGEN WEGEN EN GEDACHTEN VERLATEN! (VERS 7).

DE MENS MOET ZICH TOT DE HEER KEREN WIENS GEDACHTEN EN WEGEN **HOGER** ZIJN DAN DIE VAN DE MENS.

Er is geen probleem met Gods denken. De mens moet zich tot Hem keren en Hem vertrouwen (verzen 6-7).

RATIONALISME is geen vast fundament om op te staan. Rationalisme zal ons op een dwaalspoor brengen. Wij moeten niet steunen op ons eigen begrip, rederatie en denken. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe rationalisme ons op een **dwaalspoor** kan brengen:

1) Het Woord van God (de Bijbel) onthult dat er EEN GOD is en deze ENE GOD onthult Zichzelf in DRIE personen - Vader, Zoon en Heilige Geest.

Voor veel mensen lijkt dit nonsens. Hoe kan Hij DRIE in EEN zijn? Dat is niet logisch. Het lijkt tegen de rede in te gaan. Daarom geloven veel mensen niet in de Drie-eenheid. Zij steunen op hun eigen verstand en hun eigen verstand helpt hen niet WIE GOD IN WERKELIJKHEID IS.

Er zijn veel dingen voor ons kleine, nietige verstand die niet begrepen kunnen worden. God wil dat we GELOVEN, ook als we het misschien niet kunnen vatten.

2) Een mens kan redeneren als volgt: "Elk persoon heeft een vader en een moeder. Er is geen mens op aarde die nooit een vader en een moeder had. Jezus was mens, dus moet ook Hij een vader en een moeder gehad hebben. Hij moet een mens geweest zijn zoals alle andere mensen die ik ken".

Dit kan logisch en redelijk lijken, maar het is erg onwaar. De Heer Jezus was een Mens, maar Hij was een UNIEKE mens. Hij was niet zoals de andere mensen. Hij had een moeder maar geen aardse vader. Hij was de Zoon van God en werd geboren uit een maagd. God was Zijn Vader. Hij was een Mens, maar Hij was ook God! Alle geredeneer buiten openbaring zal u op een dwaalspoor brengen.

3) WONDEREN gaan tegen de rede in. De Bijbel vertelt ons over vele wonderen die God tot stand bracht door Zijn kracht en voor Zijn alwijze doelstellingen. Bijvoorbeeld: voor het verstand is het onredelijk dat een mens (Petrus) op het water kon lopen. Iedereen weet dat mensen niet over water kunnen wandelen. Ook is het onredelijk voor het verstand dat een menigte van 5000 mensen (zonder de vrouwen en kinderen) kon gevoed worden met slechts vijf broden en twee vissen. Dit is onredelijk. Het kan nooit gebeuren. Het is fysisch en natuurkundig onmogelijk.

Menselijke rede zegt: "DIT IS ONMOGELIJK"

Goddelijke openbaring zegt: "BIJ GOD IS ALLES MOGELIJK" (Lukas 1:37)

Ongelovige mensen gebruiken hun rede om de wonderen weg te redeneren op een manier dat het hun verstand bevredigt. Hierna enkele voorbeelden van dwaze verklaringen:

"De Heer liep niet echt op water, want dat is onmogelijk. Hij stond gewoon op een zandbank. Toen Petrus uit de boot kwam, stapte ook hij op de zandbank. Maar na een paar stappen wandelde hij de zandbank af naar dieper water. De Heer moest hem toen vastgrijpen en terugbrengen".

"De menigte van 5000 werd niet echt gevoed door middel van slechts vijf broden en twee vissen, want dit is onmogelijk. Het is onmogelijk omdat mijn verstand niet kan vatten hoe dat zou kunnen gebeuren. Dit is het wat er echt moet gebeurd zijn: de menigte was erg zelfzuchtig. Zij hadden hun lunchpakketten verborgen onder hun kledij. Toe zij de jongeling zijn lunch zagen delen met de Heer, werden zij allen beschaamd dat zij zo zelfzuchtig waren geweest en zij begonnen hun eigen voedsel boven te halen. En zo was er ineens zo'n overvloed aan voedsel voor iedereen dat er zelfs nog veel overbleef".

Wat denkt u van deze uitleggingen? Zijn ze redelijk? Ziet u er problemen in? Het is veel beter te geloven wat God zegt. Het is beter God te geloven op Zijn Woord!

Wat bestuurt uw leven? Zijn het uw gedachten of zijn het **Gods** gedachten? Is het uw rede of is het Gods openbaring? Is het uw eigen wijsheid of is het die van Gods Woord? WAAR STAAT U OP? Luister naar de woorden die Paulus zo'n 2000 jaar geleden neerschreef:

“Opdat uw geloof niet zou bestaan in **wijsheid van mensen**, maar in **kracht van God**” - 1 Kor. 2:5



HET PROBLEEM VAN HET REVIVALISME

Dat wat dood of bijna dood is moet opgewekt worden. Er bestaat een juiste vorm van opwekking of REVIVAL die van God komt (Hij is de Bron van alle LEVEN), en er is een foute vorm van revival die van de MENS komt. In deze sectie bespreken we de FOUTE SOORT van revival of opwekking.

DOODSHEID is een reëel probleem geweest doorheen de kerkgeschiedenis. De religie van de mens is dikwijls levenloos en dor. Mensen komen in een kerk en volgen een dor ritueel. Zij gaan door emoties zonder echte betekenis. Zij staan recht en zitten neer en branden kaarsen en prevelen frases, maar niets van dit alles heeft iets van doen met de werkelijkheid van het leven. De reden voor doodsheid is dat er geen juiste relatie is met de God van leven.

Veel mensen doorheen de kerkgeschiedenis hebben die doodsheid ingezien en hebben op iets meers geroepen. Het wekelijks ritueel en het zitten in een dode en onpersoonlijke kerk waren zij moe. Zij wilden een religieuze ervaring die reëel, opwindend en persoonlijk zou zijn. Wat zij nodig hadden was een PERSOONLIJKE RELATIE met Christus, maar veeleer zagen zij uit naar een PERSOONLIJKE ERVARING. Zij wilden iets dat zij konden voelen en tasten. De nadruk lag niet op GELOVEN maar op VOELLEN.

Deze foute vorm van revivalisme wordt gezien in vele groepen doorheen de kerkgeschiedenis, zoals de Quakers (met hun nadruk op het “innerlijke licht”), de volgelingen van Edward Irving in het 19^{de}-eeuwse Engeland (met hun vele profeten en profetieën) en de Pinkster-/Charismatische beweging van vandaag (met hun nadruk op het ervaren van de tongengave, dromen, profetieën, nieuwe openbaringen, wonderen, genezingen, enz.). Maar waar staat u? Beschouw de volgende tabel:

WAAR STAAT U?	
's Mensen emoties aan de top	Gods waarheid aan de top
“Ik wil niet zomaar geloven. Ik wil voelen en ervaren!”	“Ik wil het verstand gebruiken dat God me gaf om Zijn waarheid te leren”
↑	↑
GEBASEERD OP SUBJECTIEVE ERVARING	GEBASEERD OP OBJECTIEVE WAARHEID
↑	↑

“Het moet waar zijn omdat ik het heb ERVAREN!”

↑
“Dit is hoe ik me voel!”



**Emotioneel
REVIVALISME**
Hoe de mens voelt
op basis van Emotie

“Het moet waar zijn omdat GOD HET ZEGT!”

↑
“Dit is wat God heeft geleerd!”



**Bijbelse
OPENBARING**
Wat God zegt
op basis van Waarheid

Vergelijk nu de drie fundamenteën (enkel één fundament is ROTSVAST):



“Dit is wat ik denk.
Het lijkt me redelijk.
Ik hoop dat ik het
juist zie. Ik hoop dat
mijn geest me niet
misleidt”

RATIONALISME
Wat de mens denkt



“Ik voel me geweldig.
Ik had een super-
ervaring. Ik voel me
echt leven. Ik hoop
dat het gevoel blijft”

REVIVALISME
Hoe de mens voelt

EEN JUISTE RELATIE
MET GODS JUISTHEID
EN GODS WERKELIJK-
HEID BRENGT DE
MENS EEN GEZOND
DENKEN EN VOELEN



“Mijn denken, los van Gods
Woord, kan me in de pro-
blemen brengen. Ik moet erg
leunen op Gods wijsheid. Ik
weet niets maar Hij weet
alles. Ik zoek geen ervaring
maar Waarheid!”

OPENBARING
Wat God zegt

FUNDAMENTALISME

Wat is een FUNDAMENTALIST? Een fundamentalist is een persoon die stevig staat op het vaste fundament van Gods Woord (zoals de persoon in de voorstelling hierboven).

Het woord “fundamenteel” is verwant met twee Latijnse woorden:

1) **fundus** (grond, de bodem of basis van iets) en (2) **fundamentum** (een fundament, basis). Dus als u denkt aan het woord FUNDAMENTEEL moet u denken aan het woord FUNDAMENT. Een fundamentalist is een persoon die stevig op de fundamenten staat. Een fundamentalist staat op het STEVIGE FUNDAMENT van Gods Woord, de Bijbel.

Tijdens de 20^{ste} eeuw woedde er een grote strijd tussen mensen en kerken die in de Bijbel geloofden en die mensen en kerken die dat niet deden. In 1910 werd een belangrijke reeks boeken gepubliceerd door een groep bijbelgelovige christenen: **THE FUNDAMENTALS**. Deze boeken bevatten veel artikels die de waarheid van Gods Woord presenteerden en die erop aandrongen stevig te gaan staan op stevige fundamentele waarheden van de Bijbel, zoals deze:



HET PROBLEEM VAN MODERNISME EN LIBERALISME

Modernisme en Liberalisme zijn twee namen die hetzelfde beschrijven. Beide bewegingen zouden door een andere term beschreven kunnen worden: ONGELOOF! Beide bewegingen ontkennen en geloven niet het Woord van God. Dit wordt hierna geïllustreerd:



Liberalisme is gewoon een andere naam voor modernisme. De modernist en de liberaal zijn werkelijk één en dezelfde:



DE LIBERAAL

Zijn er geen stabiele, niet veranderende dingen? Verandert de Heer Jezus Christus ooit (Hebreeën 13:8)? Verandert Gods Woord ooit? (Mattheüs 24:35)? Maar kunnen menselijke gedachten, opinies, ideeën en filosofieën veranderen? Hoe stevig is het fundament waarop de liberaal staat?

Hierna volgend is er een handige tabel die de verschillen toont tussen LIBERALISME (Modernisme) en WAAR CHRISTENDOM (Fundamentalisme).

CONCLUSIE

Waar stat u? Op wat staat u? Wat is uw FUNDAMENT? Hoe stevig is uw fundament? Is uw fundament ROTSVAST? Hoe sterk staat u op dit fundament? In deze lessen over de kerkgeschiedenis hebben we enkele van de vele problemen gezien die opkwamen wanneer mensen weigerden te staan op het stevige fundament. Moge wij niet vervallen in de fouten van het verleden. Moge de God van waarheid, en de waarheid van God ons veilige en stevige fundament worden, voor nu en altijd!

Verschil tussen LIBERALISME en WAAR CHRISTENDOM	
<p>Liberalisme (Modernisme)</p> <p>“Zij hebben het Woord van de Heer AFGEWEZEN en</p> <p>Wat voor WIJSHEID hebben zij dan?” (Jeremia 8:9; Spreuken 1:7)</p>	<p>Waar Christendom</p> <p>Zij hebben de Bijbel niet ONTVANGEN als het woord van mensen maar als het woord van God (1 Thess. 2:13; Johannes 17:17)</p> <p>en</p> <p>Zij bezitten de WIJSHEID VAN GOD (1 Kor. 2:13-14; Efeziërs 1:17; Spreuken 1:7)</p>
De Bijbel BEVAT het Woord van God. We kunnen subjectief die delen van de Bijbel uitkiezen die waar zijn.	De Bijbel IS het Woord van God. Alle Schrift is gegeven door inspiratie van God (1 Timotheüs 3:16 en vergelijk 2 Petrus 1:20-21).
Jezus Christus was een GOED MENS, waarschijnlijk de BESTE MENS die ooit heeft geleefd.	Jezus Christus is de GOD-MENS, de SCHEPPER, de gezegende Zoon des Mensen, de eeuwige Zoon van God (Johannes 1:1, 2, 3, 14, enz.).
De geboorte van Jezus Christus was NATUURLIJK (Zie Jesaja 7:14).	De geboorte van Jezus Christus was BOVEN-NATUURLIJK (Mattheüs 1:20-23; Lukas 1:37).
Jezus Christus stierf als ons VOORBEELD.	Jezus Christus STIERF ALS ONZE PLAATSERVANGER (Jesaja 53:6. 2 Korinthiërs 5:21).
God is de VADER VAN ALLE MENSEN (het universele Vaderschap van God).	GODS KINDEREN zijn slechts degenen die in Christus geloven (Johannes 1:12). Veel mensen

	hebben de duivel als hun vader (Johannes 8:44).
Alle mensen zijn BROEDERS (het universele broederschap van mensen).	Niet iedereen behoort bij dezelfde familie. Er zijn TWEE FAMILIES (1 Johannes 3:10).
De mens is het product van EVOLUTIE.	De mens is direct geschapen door God (Genesis 1:26-27; 2:7 en Mattheüs 19:4).
De mens is het ongelukkige SLACHTOFFER van erfelijkheid en milieu, maar bracht zelf cultuur en deed eigen inspanningen. Hij kan zichzelf redden.	De mens is een ZONDAAR, afgefallen van oorspronkelijke onschuld, en tenzij hij de Heer Jezus Christus ontvangt, is hij voor eeuwig verloren (Johannes 3:16-21; Romeinen 3:23-24).
De mens wordt gerechtvaardigd door WERKEN, door Jezus' voorbeeld te volgen. Resultaat: natuurlijke ontwikkeling VAN BINNENIN.	De mens wordt gerechtvaardigd door GELOOF in het verzoenend bloed van Christus. Resultaat: bovennatuurlijke wedergeboorte VAN BOVEN (Johannes 3:3; Romeinen 5:1,9; Titus 3:4-6).
Er zijn VEEL WEGEN die naar de hemel leiden.	Jezus Christus is de ENIGE WEG (Johannes 14:6; Handelingen 4:12).
ALLE MENSEN ZULLEN UITEINDELIJK GERED WORDEN (UNIVERSALISME).	SLECHTS WEINIG MENSEN ZULLEN UITEINDELIJK GERED WORDEN (Mattheüs 7:13-14), alhoewel Gods redding aan allen vrij wordt aangeboden (Openbaring 22:17).

Liberalisme (Modernisme)	Waar Christendom
Een liefhebbende God zou niemand tot de HEL veroordelen.	Zij die Jezus Christus afwijzen zijn reeds veroordeeld (Johannes 3:18). De HEL is erg reëel.
De LIEFDE VAN GOD wordt overbenadrukt en het oordeel en de toorn van God worden zelden genoemd.	Het oordeel en de toorn van God wordt zorgvuldig geleerd (Rom. 1:18, 32; 2:3, 5, 16 ...) en de liefde van God wordt voorgesteld met het volle zicht op Golgotha's kruis (Rom. 5:8; Joh. 3:16).
Er wordt GEEN WAARSCHUWING gegeven tegen valse leringen, valse leraars, enz.	Waarschuwing vormt een sleutelrol in de getrouwe bediening (Handelingen 20:28-31).
“VELE GELOVEN” en “vele geloofsuitdrukkingen” worden erkend en getolereerd.	Bijbelgelovigen erkennen slechts ÉÉN WAAR GELOOF (Judas 3 en Efeziërs 4:5, 13).
OECUMENISCH: zij zoeken de EENHEID van alle kerken en geloven - de eenheid van het compromis.	SEPARATISTISCH: zij scheiden zich af van kerken en personen die de “leer van Christus” verloochenen (2 Joh. 9-11; Rom. 16:17-18; enz.).
SOCIAAL EVANGELIE en sociale actie.	CHRISTUS-GECENTREERD EVANGELIE en zendingsijver.
Zoekt de FYSISCH NODEN van de mensen te vervullen (voedsel, kleding, medicijnen, enz.).	Zoekt eerst en vooral de GEESTELIJKE NODEN van de mensen te vervullen (redding).
Over de OPSTANDING: “de invloed en het voorbeeld van Jezus leven voort”.	De Heer Jezus STOND WERKELIJK OP uit het graf en is verhoogd aan de rechterhand van God (1 Korinthiërs 15; Efeziërs 1:20-23).
Veronachtzaming van het PROFETISCH WOORD en onderwijs, zeker met betrekking tot de wederkomst van Christus.	Het PROFETISCH WOORD wordt geaccepteerd en onderwezen, zeker met betrekking tot de wederkomst van Christus. (Joh. 14:3; Tit. 2:13).
Sleutelboodschap: “BEMIN UW NAASTE”	De nadruk wordt gelegd op de gekruisigde, op-

<p>“Doe goed aan anderen” “Gehoorzaam de Gulden Regel” enz. (MENS-GECENTREERD).</p>	<p>gestane, verheven, hemelse Heer die ook zal terugkomen! (Jezus als GOD MET ONS en GOD VOOR ONS!)</p>
<p>De nadruk ligt op de Evangelieën: het aardse leven en de bediening van Christus (Jezus als een MENSELIJKE KAMERAAD).</p>	<p>Zij die Jezus Christus afwijzen zijn al veroordeeld (Johannes 3:18). De HEL is erg reëel.</p>
<p>Noot: Van Handelingen tot Openbaring gaan er 183 verzen over de dood van Christus; 97 over de opstanding; 162 over het hemelse leven en Christus’ bediening; 203 over de wederkomst en slechts 8 verzen over het aardse leven en Christus’ bediening (Handelingen 20:35; 2:22; 10:38; 1 Timotheüs 3:16; 6:13; Hebreëen 4:15; 5:7 en 2 Petrus 1:15-18)!</p>	

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - [Nieuwste Artikelen](#)