

Koningin Elisabeth en haar fantasiewereld

Bron: https://www.wayoflife.org/friday_church_news/23-37.php, 16-9-2022

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V.



Wijlen koningin Elizabeth II, zo sympathiek als ze was als persoon en zo effectief als koninklijke leider-in-naam, leefde in een fantasiewereld, zoals de meeste mensen doen.

Toen de koningin op 8 september op 96-jarige leeftijd overleed, was ze de langst regerende monarch van Engeland. Ze kwam op de troon in 1952, niet lang na de Tweede Wereldoorlog. Winston Churchill was premier. Ze was fatsoenlijk, plichtsgetrouw, betrouwbaar, vrolijk. In het openbaar was ze altijd onberispelijk en bescheiden gekleed.

Ze nam haar baan als koningin serieus. In haar 21^{ste} verjaardagsboodschap (1947), uitgezonden vanuit Zuid-Afrika, legde ze de volgende openbare gelofte af: “Ik verklaar u allen dat mijn hele leven, of het nu lang of kort is, zal worden gewijd aan uw dienst en aan de dienst van onze grote Britse familie tot wie we allemaal behoren. ... God help me om mijn gelofte waar te maken, en God zegene jullie allemaal die bereid zijn om erin te delen”.

In alle opzichten vervulde Elizabeth haar gelofte. Het probleem is dat ze in een fantasiewereld leefde. Haar troon was een fantasie. Ze had geen echte autoriteit¹. Haar kerk was een fantasie. Als instituut is de Church of England echt, maar als kerk is het een fantasie. Ze heeft geen gelijkenis met de kerk die we in de Schrift zien.

Het treurigste is dat Het evangelie van Elizabeth een fantasie was. In haar jaarlijkse kerstboodschappen, die door miljoenen werden gehoord, was haar enige evangelie het evangelie van heb je naaste lief. Ze noemde Jezus, maar Hij was slechts een Leraar, een Voorbeeld, een Licht om te volgen, geen Redder van zonde en oordeel. Ze sprak over God en Zijn liefde, maar het was de ketterij van het universalisme².

Wat ze in 1997 zei, was typerend: “De heilige Paulus sprak over de eerste Kerstmis³ als de vriendelijkheid van God die tot de wereld doordringt. De wereld heeft die vriendelijkheid nu meer dan ooit nodig, de vriendelijkheid en aandacht naar anderen toe die kwaadaardigheid ontwapent en ons in

¹ Onze koningshuizen zijn louter fantasie-poppenkasten zonder enig feitelijk gezag, die echter veel geld verslinden.

² Universalisme: Alle mensen zullen uiteindelijk een positieve connectie en relatie met God hebben. Het geloof dat Gods genade iedereen ten deel zal vallen. <http://www.verhoevenmarc.be/alverzoening.htm>

³ <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/zou-christen-kerstmis-vieren.pdf>, <http://www.verhoevenmarc.be/feestdagen.htm>

staat stelt om met respect en genegenheid met elkaar om te gaan. Kerstmis bevestigt opnieuw dat God vandaag met ons is, maar zoals ik dit jaar opnieuw voor mezelf heb ontdekt, is Hij altijd aanwezig in de vriendelijkheid die onze naasten tonen en in de liefde voor onze vrienden en familie. God zegene jullie allemaal en gelukkig Kerstfeest”.

Dat is niet het evangelie van Jezus Christus, en geen enkele hoeveelheid menselijke vriendelijkheid kan de zonde van de mens voor God wegnemen en het loon van de zonde wegnemen, wat de eeuwige dood is.

Net als waarschijnlijk al haar voorgangers, en net als een zeer groot deel van de wereldbevolking, had koningin Elizabeth het Christendom als religie, maar het Christendom als religie redt niet. Verlossing is niet alleen een leer om te geloven; het is een bovennatuurlijk nieuw leven in Christus.

“Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften” (1 Korintiërs 15:3-4).

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm