

Over de Psalmen in tijden van crisis

M.V. 13-4-2020. Update 21-11-2024 (uitbreiding); 14-2-2026 (voetnoot 1)

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (HSV)

Mail van een lezer (in volle coronacrisis, dd. 11-4-2020)

Nu in deze tijd met corona heb je mensen die erg bang zijn en ook die zich helemaal of bijna geen zorgen maken en b.v. verwijzing maken naar psalm 93, er staan zoveel prachtige beloftes in de bijbel. Hoe moet je die beloftes zien/lezen?

Antwoord (vandaag verder uitgewerkt)

Dit is een heel goede vraag!

De Psalmen staan op oudtestamentische grond. In het Oude Testament handelde God met de Joden, en wel op een andere wijze dan dat Hij handelde en handelt met de Kerk.

Onlangs kreeg ik nog een mail in verband met de coronacrisis waarin onzuiver verwezen werd naar Psalm 92¹, welke Psalm in de eerste plaats geldig is voor Israël. Hou in gedachten dat Israël het “volk van de aarde” is, met aardse zegeningen als zij getrouw zouden zijn. Dat is niet in directe zin zo voor ons. Wij krijgen vervolging en tegenstand te verdragen, geen beloofde overwinning op aardse vijanden, en er zijn ook ziekten en een dagelijks kruis te dragen (althoewel alles meewerkt ten goede - Romeinen 8:28).

Neem bv. Psalm 37:9-11, 29

“Want de kwaaddoeners zullen uitgeroeid worden, maar wie de HEERE verwachten, die zullen **de aarde bezitten**. ...¹¹ Maar de zachtmoedigen zullen **de aarde bezitten** en vreugde scheppen in grote vrede”. ...²⁹ De rechtvaardigen zullen **de aarde bezitten** en voor eeuwig daarop wonen”.

De erfenis van Israël is de aarde, die van de kerk is de hemel.

Psalm 115:12-16

“De HEERE heeft aan ons gedacht: Hij zal zegenen, **Hij zal het huis van Israël zegenen**, Hij zal het huis van Aäron zegenen. ¹³ Hij zal zegenen wie de HEERE vrezen, de kleinen met de groten. ¹⁴ De HEERE zal u meer en meer zegenen, u en uw kinderen. ¹⁵ U bent gezegend door de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. ¹⁶ De hemel, de hemel is van de HEERE, maar **de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven**”.

Hier wordt Israël aangesproken en haar wordt aardse zegeningen beloofd.

Neem ook Exodus 23:25-26

“U moet de HEERE, uw God, dienen. Dan zal Hij uw brood en uw water zegenen. **Ik zal ziekte uit uw midden doen wijken**. ²⁶ Geen vrouw in uw land zal een **miskraam** hebben of **onvruchtbaar** zijn. Ik zal **het aantal van uw dagen vol maken**”.

Onder de Joden was onvruchtbaarheid een schande. De kerk wordt geen genezing van ziekte gegarandeerd (is niet in de verzoening begrepen)².

En zie ook Deuteronomium 28:1-12

¹ Stukje uit Psalm 92: “¹² Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden; mijn oren zullen horen wat de kwaaddoeners overkomt die tegen mij opstaan. ¹³ De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. ¹⁴ Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. ¹⁵ In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn ...”

² Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening.pdf>, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening2.pdf>, <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezing-verzoening3.pdf>, en verder de hele rubriek “Genezing”: <http://www.verhoevenmarc.be/index.htm#genezing>.

1 En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. 2 En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: 3 Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. 4 Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. 5 Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. 6 Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. 7 De HEERE zal geven dat uw vijanden die u aanvallen, door u verslagen worden; over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen zullen zij voor u wegvluchten. 8 De HEERE zal de zegen over u gebieden in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. 9 De HEERE zal u voor Zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals Hij u gezworen heeft, als u de geboden van de HEERE, uw God, in acht neemt en in Zijn wegen gaat. 10 En alle volken van de aarde zullen zien dat de Naam van de HEERE over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u bevreesd zijn. 11 En de HEERE zal u een overvloed ten goede geven, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw land, in het land dat de HEERE uw vaders gezworen heeft u te zullen geven. 12 De HEERE zal voor u Zijn rijke schatkamer, de hemel, openen, door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen

Israël is een aardse volk, met aardse zegeningen, met een aardse hoop en erfenis (Exodus 19:5; 33:1, 2, 14-16; Deuteronomium 4:32-40). Het staat onder de bediening van de Wet, wat we niet mogen veronachtzamen.

De Kerk is een hemels volk met een hemelse hoop en een hemelse erfenis (Kolossenzen 1:5; Efeziërs 1:3; Hebreeënen 3:1; 1 Petrus 1:4; Johannes 14:1-3). **Wat de aardse dingen betreft zijn wij tevreden met voedsel en kleding/dekking (1 Timotheüs 6:8).** Wij staan niet onder de bediening van de Wet maar wel “de bediening van de Geest”:

“Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 7 Als nu de bediening van de dood, met letters in stenen gegrift, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die tenietgedaan zou worden, 8 hoeveel te meer zal dan **de bediening van de Geest** in heerlijkheid zijn?” (2 Korinthiërs 3).

Veel christenen maken geen goed onderscheid tussen de bedelingen/dispensaties, en daardoor wordt het Oude Testament door hen niet goed begrepen, en evenmin de profetieën. Zie over de bedelingen: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen> !!



Zie uitleg bij dit schema: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Bedelingen.pdf>

Uiteraard blijven de Psalmen van groot nut, ook voor de Kerk. Dat is evenzo het geval met alle oud-testamentische geschriften. Zie Romeinen 15:4:

“Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden”.

Maar we moeten leren hoe God handelde in de diverse bedelingen / dispensaties, en daarvoor verwijs ik opnieuw naar <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>, en begin met dit te lezen: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/dispensationalisme.pdf>.

Maak telkens dispensationeel onderscheid bij het lezen van de Bijbel. Dit is erg belangrijk, ook in verband met de profetieën!

Hier een cursus over de dispensaties/bedelingen: <http://www.verhoevenmarc.be/dispensaties.htm>. Hij is voor jong en oud. Spendeer wat tijd hieraan!

Lees ook:

- “De betekenis van Prediker 5:17”: http://www.verhoevenmarc.be/PDF/prediker-5_17.pdf

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm