

Profetische speculatie

<http://wayoflife.org/>, 12-9-2012

Alle Schriftaanhalingen komen uit de Statenvertaling (1977 of HSV)
Vertaling en voetnoten door M.V. Update 4-5-2020 (verbeteringen)

The following is an updated edition of an article that first appeared in O Timothy magazine, Volume 10, Issue 3, 1993. It was originally titled "Date Setting and Sign Looking".



Recent ontving ik een verslag dat zei dat Jezus wel spoedig moet terugkomen wegens de chip-implantatietechnologie. Naar verluidt zag iemand een man betalen voor zijn winkelwaar door zijn hand te bewegen boven de kasregisterscanner als onderdeel van een overheidsexperiment.

Er bestaat geen twijfel over dat snel vooruitgang is gemaakt in de chip-implantatietechnologie, maar dit betekent erg weinig voor zover het de wederkomst van Christus betreft. Christus' komst is imminent en wordt niet voorzeggd door middel van tekenen¹. Bovendien kunnen we niet weten of een geïmplanteerde chip zou kunnen te maken hebben met het teken van het beest. De Bijbel zegt dat

het teken van het beest "een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd" zal zijn (Openbaring 13:16). Een computerchip is geen merkteken. Gebaseerd op eenvoudige lezing van de Schrift is het waarschijnlijker dat het teken van het beest een zichtbare tattoo zal zijn in plaats van een geïmplanteerde chip. (Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/merkteken-vh-beest.pdf>).

Door te kijken naar huidige gebeurtenissen trachten uit te vissen wat de identiteit of merkteken van het beest is, is pure speculatie en is minstens verlies van tijd.

Jack Van Impe's 1993 video was getiteld *A.D. 2000 - The End?* Alhoewel hij niet met zekerheid zei dat de Heer zou terugkeren in het jaar 2000, kwam hij er toch dicht bij. In zijn catalogus van publicaties adverteerde hij de video in deze termen:

- Een dynamische, krachtige video van dr. Van Impe die het volgende uiteenzet:
- De zes dagen theorie -- zoals voorspeld in de Joodse Talmud en door de apostelen Petrus en Barnabas, en ook door kerkhistorici, inbegrepen Ireneüs in 140 nC.
- Chronologische kaarten en kalender van Joodse heiligdagen die aansturen op de verschijning van de antichrist!
- Mysterieuze cirkels in het veld.
- Aardbevingen, hongersnoden, AIDS ... en het einde!
- Waarom Joodse rabbijnse geleerden, hindoes, moslims, new agers en seculiere leiders het jaar 2000 nC. uitroepen als het begin van het nieuwe en finale tijdperk.

Alhoewel hij ontkende dat hij een datum voorop stelde, is het duidelijk dat in 1993 Van Impe sterk geloofde dat de Heer zou wederkomen in 2000 nC. In een artikel in de januari-februari 1993 uitgave van zijn magazine, *Perhaps Today*, gaf hij de volgende chronologie om te demonstreren dat de Heer waarschijnlijk zou terugkomen in september 1999:

¹ Israël en Gemeente staan op totaal verschillende verbondsgronden. Christenen VERwachten hun Heer ALTIJD: de Heer komt voor de belijdende kerk op een uur dat niemand kent. Christenen moeten beslist geen tekenen AFwachten en zij zullen de komende Antichrist en de verdrukking geenszins meemaken. Joden echter krijgen tekenen waarnaar zij IN de verdrukkingstijd zullen uitkijken als bakens van waarschuwing, attentie en bemoediging.

“Laten we opnieuw eens rekenen -- 1948,5 plus 51,4 is gelijk aan 1999,9 -- rond september van het jaar 1999. Nu, wij zijn geen datumzetter! Want die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader. (Mattheüs 24:36). Maar wacht! Zeg niet ‘Niemand kan BIJ BENADERING de tijd kennen wanneer Christus zal wederkeren’, want Jezus zei ook in vers 33 dat wij zullen weten wanneer het nabij is, voor de deur zelfs”.

Van Impe had beter het hele vers in Mattheüs 24:33 geciteerd: “Zo ook u, WANNEER U AL DEZE DINGEN ZULT ZIEN, weet dan dat het nabij is, voor de deur”. De Heer Jezus zei dat zij die AL de gebeurtenissen in Mattheüs 24 in vervulling zouden zien gaan de tijd van Zijn komst zouden kennen. Hij verwijst hier naar hen die leven in de 70^{ste} jaarweek, de tijd van de grote verdrukking. Wat zijn AL DEZE DINGEN die de Heer profeteerde in Mattheüs 24? Vers 15 verwijst naar “de gruwel van de verwoesting” die men zal zien “staan op de heilige plaats”. Vers 21 verwijst naar de “grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal”. Vers 24 verwijst naar krachtige tekenen en wonderen verricht door valse christussen. Vers 29 zegt dat zon en maan zullen verduisterd worden, enz. Wij zien vandaag niets daarvan, laat staan *alle* tekenen.

Mattheüs 24 en Openbaring 6-18 verwijzen niet naar gebeurtenissen in het kerktijdperk

Mattheüs 24 beschrijft in principe de gebeurtenissen van Daniël’s 70^{ste} jaarweek². De Heer sprak van “een begin van de weeën” in de verzen 4-8 als er valse leraars, oorlogen, hongersnoden pestilenties en aardbevingen voorkomen. Wij geloven dat de term “begin van de weeën” een tweevoudige toepassing kent, zoals bij vele profetieën. Enerzijds wijst het op de algemene koers van de kerkbedeling. De dingen in Mattheüs 24:4-8 zijn evident in het kerktijdperk en ze groeien in intensiteit in de laatste eeuw. Maar het begin van de weeën verwijst in het bijzonder op de gebeurtenissen in het eerste deel van de verdrukkingstijd. En Mattheüs 24:9-30 verwijst duidelijk naar de gebeurtenissen tijdens de Grote Verdrukking welke de heiligen van het kerktijdperk niet zullen zien.

Dit ontmaskert de dwaling van speculatieve profetie. Zeker, het is interessant getuige te zijn van de huidige gebeurtenissen en erover te SPECULEREN wanneer de Heer ZOU KUNNEN komen. Het is interessant te SPECULEREN over de vraag of de Europese Unie al dan niet het herstelde Romeinse Rijk zal zijn, maar de Heer wil niet dat Zijn volk zich met deze dingen bezighoudt. Wij moeten ons veeleer focussen op de Grote Opdracht³.

De geschriften van de apostelen bevatten geen profetische SPECULATIE. Heeft SPECULATIE werkelijk een plaats in de bediening van het Woord? Moeten wij SPECULEREN? Nee, wij moeten het ZEKERE Woord van God prediken en alle speculatie overlaten aan de prognosticeerders van deze wereld.

Herhaaldelijk hebben predikers die zich focusten op profetische speculatie, bewezen valse leraars te zijn. Zij observeren, zij speculeren, zij prognosticeren - en hun voorspellingen blijken nadien fout geweest te zijn. Zij profeteerden economische ineenstorting, maar de economie stortte niet ineen. Zij profeteerden een Y2K pandemonium, en er kwam geen pandemonium. Zij speculeerden dat de VS-invasie in Koeweit, om Sadam daar weg te krijgen, de gebeurtenissen van Openbaring zou inleiden, maar dat gebeurde niet. Zij speculeren dat de voorbereiding voor de herbouw van de Joodse tempel betekent dat die herbouw ZEKER zal gebeuren in de huidige tijd (bv. Grant Jeffrey’s *The New Temple and the Second Coming*, p. 3).

Er zijn veel predikers wier bedieningen zich bijna exclusief focussen op speculatieve profetie⁴. Zij kijken voortdurend naar het Midden-Oosten, ze duiken in complotten en samenzweringen, zij zien profetische betekenis in El Nino, enz., zij speculeren over het merkteken van het Beest en de identiteit van de antichrist.

² De 70^{ste} jaarweek of de verdrukkingstijd, de “benaauwdheid van Jakob” - Jeremia 30:7.

³ Mattheüs 28:19; Handelingen 1:8.

⁴ Zie bv. maar naar Xandernieuws, en consorten! Zie <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf>.

Er zijn profetieën die vandaag vervuld worden. Er zijn profetieën over afvalligheid (bv. 2 Timotheus 3-4; 2 Petrus 2). Er is Daniël's profetie dat de kennis zou toenemen (Daniël 12:4). Er is Israël's terugkeer naar het land in een geestelijk blinde toestand (Ezechiël 37:7-8). De heidenvolken worden (Psalm 2).

Er bestaat geen twijfel over dat het podium en decor worden opgezet voor de grote vervullingen van bijbelse profetie. Dit gebeurt door dingen zoals de computer en de communicatietechnologie, religieus syncretisme, oecumenisme en globalisme.

Maar wanneer het de gebeurtenissen in het boek Openbaring (Hoofdstukken 6-18) betreft, zal niets van dit alles gebeuren voordat de heiligen van de kerkbedeling opgenomen zijn⁵. De gebeurtenissen in Openbaring staan niet op het programma van de kerkbedeling. Dus is het verlies van tijd wanneer men speculeert over de identiteit van de antichrist of de natuur van het merkteken van het beest of Armageddon of de legers in het Oosten of Europa en het herleefde Romeinse Rijk of hoe de gebeurtenissen van vandaag zullen passen in Daniël's 70^{ste} jaarweek ... omdat we geen antwoorden kunnen weten op zulke vragen.

De huidige periode is een interludium

De oudtestamentische profetieën over Israël's bekering en heerlijke koninkrijk kijken vooruit naar de 70^{ste} jaarweek van Daniël en de tweede komst van Christus. De huidige kerkbedeling is een interludium (intermezzo). Israël's profetische klok tikte weg door de 69 jaarweken van Daniël en stopte bij de dood van Christus. Volgens Daniël 9:25-26 zou de Messias komen en dan "afgesneden" of "uitgeroeid" (HSV) worden na de 69 jaarweken. Dat is precies zo gebeurd.



De Heer Jezus Christus presenteerde Zich als Israël's Messias en Koning. Johannes 1:11 zegt: "Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen". Christus werd afgewezen door de natie Israël, zoals de profetie voorzei, en Hij keerde Zich tot de heidenen uit de naties om uit hen een volk te roepen voor Zijn naam. Dat is wat Hij vandaag nog steeds doet. Dit wordt uitgelegd in passages zoals Lukas 19:11-27; Handelingen 15:13-18; en Romeinen 11:1-29. Christus' discipelen dachten dat Hij het koninkrijk onmiddellijk zou oprichten, maar Hij legde uit dat dit niet zou gebeuren. Christus zou terugkeren naar de hemel, Israël zou verstrooid worden onder de naties, en slechts later zou Christus terugkeren om het beloofde koninkrijk op te richten.

Tijdens het huidige interludium in de profetieën met betrekking tot Israël, roept Christus een volk onder de heidense naties uit voor Zijn naam (Handelingen 15:13-18). Aan het eind van deze periode zullen nieuwtestamentische gelovigen opgenomen worden in de hemel, en Israël's profetische klok zal dan terug beginnen tikken en zo zal de finale jaarweek van Daniël's 70 jaarweken vervuld worden. De gebeurtenissen van Daniël's 70^{ste} jaarweek zijn beschreven in Schriftplaatsen zoals Jesaja 2; Zacharia 12-14; Mattheüs 24; Lukas 21; en Openbaring 6-18.

Tijdens Daniël's 70^{ste} jaarweek, ook "een tijd van benauwdheid voor Jakob" (Jeremia 30:7) genoemd, zullen Israël en de wereld het subject worden van grote problemen - oordelen vanuit de he-

⁵ Zie: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf>.

mel en onnoemelijk verschrikkelijke oorlogen, hongersnoden, pestilentiën, aardbevingen, enz. De antichrist zal een vredesverdrag sluiten met Israël en zal de wereld beheersen. Na 3,5 jaar zal het valse vredesverdrag gebroken worden en de antichrist zal de tempel ontheiligen en zich daar zelf plaatsen als zijnde God. Dit zal het begin markeren van de tweede helft van Daniël's 70^{ste} jaarweek en de start van de ergste periode die de wereld ooit gekend heeft (Daniël 9:26-27; Mattheüs 24:15-28). Ergens tijdens de 70^{ste} week zal Israël bekeerd worden en aan het eind zal Christus terugkomen in macht en heerlijkheid om het beloofde koninkrijk op te richten en de naties te oordelen (Mattheüs 24:29-30; 25:31-32; Zacharia 12:9-14:21).

De taak van de christen is niet uitzien naar profetische tekenen

Christenen hebben een geheel ander programma dan dat van de natie Israël. Ons wordt niet gezegd te kijken naar de vervulling van Israël's profetieën. Ons werk is het evangelie brengen naar alle mensen. Dit is de grote opdracht voor christenen en voor kerken. Christenen moeten altijd gereed zijn om opgenomen te worden in de hemel, weg van deze wereld (1 Thessalonicenzen 4:13-18; 1 Korinthiërs 15:51-58). Voor de christen is de komst van Christus imminent, wat wil zeggen dat de Heer elk moment kan komen. Christus waarschuwde: "Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal ... Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen ... Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal" (Mattheüs 24:42, 44; 25:13).

Dit is een erg belangrijke bijbelse waarheid. Het is essentieel dat de christen gereed is om op elk moment te vertrekken, gereed om voor de Heer Jezus Christus te staan:

"Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. 5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. 6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. ... 9 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus" (1 Thessalonicenzen 5:4-9).

De christen kan in het licht wandelen en altijd gereed zijn om zijn Heer te ontmoeten, maar hij kent niet de tijd van Christus' komst. Niet de dag en niet het jaar.

De Heilige Geest weerhoudt het programma van de duivel in de wereld en dit element maakt dat het onmogelijk is voor ons te voorspellen wanneer Christus zal komen. 2 Thessalonicenzen zegt:

"En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. **Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is**" (2 Thessalonicenzen 2:6-7).

Deze verzen zeggen dat de Heilige Geest het geheimenis der wetteloosheid weerhoudt (wie of wat anders kan het programma van de duivel weerhouden?), en Hij zal weerhouden totdat Hij opgenomen is, samen met de nieuwtestamentische heiligen. Dus, alhoewel er tekenen vervuld worden in de huidige wereldgebeurtenissen, kunnen wij nog steeds niet weten wanneer Christus zal terugkomen.

De weerhoudende aanwezigheid van de Heilige Geest is het missende element. We weten niet hoe lang Hij zal weerhouden. Hij heeft de macht om het programma van de duivel en de voortgang der dingen te doen vertragen.

De Bijbel zegt:

"Wees daarom geduldig, broeders, tot de komst van de Heere. Zie, de landbouwer verwacht de kostbare vrucht van het land, en heeft daarbij geduld, totdat het de vroege en late regen zal hebben ontvangen" (Jakobus 5:7).

Het primaire doel van de Heer in dit tijdperk is het uitroepen van een volk voor Zijn naam uit alle naties. De Geest van God is de alomtegenwoordige God. Hij was in één betekenis altijd in de wereld maar Hij kwam op Pinksteren in een bijzondere betekenis om de kerken toe te rusten voor de Grote Opdracht (Handelingen 1:8) en zondaars te overtuigen van hun verloren toestand en hen te

trekken tot Christus⁶. Hij bestuurt de gebeurtenissen van de geschiedenis voor dit objectief. Hij zal dat doen zolang Hij dat wil, en het is onmogelijk te weten wanneer dit evangelisatiewerk zal afgevoerd en de tijd voor de vervulling van profetie zal gekomen zijn.

De Bijbel vertelt ons duidelijk dat de Heer nog niet is teruggekeerd wegens Zijn verlangen om zondaars te redden:

“Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:8-9).

We zullen de tijd van Jezus' komst niet weten tot op het ogenblik dat het gebeurt. Het zal een verrassing zijn. Wij zullen niet meemaken dat de antichrist een verbond sluit met Israël. Ook zullen we de twee getuigen niet zien. We zullen hen niet zien gedood worden en hen niet zien opstaan. We zullen de antichrist niet zien staan in de tempel. We zullen het merkteken van het beest niet zien. We zullen de grote oordelen niet meemaken die uitgegoten worden. Enzovoorts. Zulke gebeurtenissen behoren bij de 70^{ste} jaarweek, en die maakt deel uit van het programma voor Israël.

Christenen hebben deel aan een heel ander programma, en we moeten er ons van verzekeren dat het werk dat God ons gegeven heeft ook wordt vervuld.

Er wordt veel tijd verspild door christenen aan de studie van huidige gebeurtenissen en aan het trachten profetische vervulling te vinden in deze gebeurtenissen. Ik heb dat ooit zelf gedaan, maar ik geloof dat het een zijspoor is. Zeker is het wijs te weten dat we in de laatste dagen zijn, maar het feit is dat het al 2000 jaar de laatste dagen zijn. We hebben heel die tijd in de laatste dagen geleefd. God is lankmoedig geweest voor deze boze wereld, “Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). God roept een volk uit voor Zijn naam. Dat is de reden waarom het evangelie moet gepredikt worden over heel de wereld en aan elke generatie. Dit is het middel waardoor God mensen redt en hen toevoegt aan de Kerk. God roept mensen middels het evangelie (2 Thessalonicenzen 2:14). Daarom moet de wereldwijde prediking van het Woord van God de prioriteit zijn voor elke gelovige en voor elke bijbelgelovige kerk.

Net voordat de Heer opvaarde naar de hemel; vroegen de apostelen: “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?” (Handelingen 1:6). Zij wilden profetische details en datums weten. Het antwoord van de Heer is leerzaam:

“En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde” (Handelingen 1:7-8).

De Heer vertelde hen dat zij de details van profetische gebeurtenissen en datums die verder reiken dan wat geschreven is in de Schrift, niet mochten weten. In plaats daarvan moesten zij zichzelf geven om getuigen van Hem te zijn en Zijn Woord te verkondigen tot aan het uiterste van de aarde.

Conclusie

Laat me precies benadrukken wat ik zeg en wat ik niet zeg:

Ten eerste, het is goed profetie te bestuderen. Profetie vormt een groot deel van de Schrift en is heel belangrijk voor het christelijke leven. Profetie is een groot licht, een bemoediger en een motivator. Tegelijk moeten we niet verder gaan dan de geschreven profetie en ons niet overgeven aan speculatie.

Ten tweede, we kunnen de tijd van de Opname niet determineren aan de hand van de waargenomen wereldgebeurtenissen. De Opname zal een verrassing zijn en zal niet voorafgaan door tekenen waar wij moeten naar uitkijken.

⁶ Johannes 16:8; 6:44; Handelingen 16:14; 17:26-27.

Tenslotte, alles wat ons afleidt van de Grote Opdracht is gevaarlijk, zelfs al is het de studie van huidige gebeurtenissen in het licht van bijbelse profetie. Velen die profetieconferenties bijwonen hebben geen ijver om zielen te winnen voor Christus en geen drang tot wereldzending. Zij zijn gevangen in vleselijk enthousiasme voor profetische speculatie, maar ze zijn in grote mate ongeïnteresseerd in de uiterst belangrijke opdracht van heilig leven, discipelschap, kerkopbouw en wereldevangelisme.

Dit is onschriftuurlijk.

Zie hierbij ook:

“De rede over de laatste dingen”: <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Rede-Laatste-Dingen.pdf>.

“Zijn er nog profeten vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/profetenVandaag.pdf>.

“Laat u niet in met complotkraaiers!": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/complottheorie.pdf>.

“De Opname vóór de 70^{ste} jaarweek": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Opname-MV.pdf>.

“De 70 jaarweken in het boek Daniël": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/70-jaarweken-Daniel.pdf>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm