

Zijn er nog Profeten vandaag?

Alle Schriftaanhalingen komen uit de HSV

Aangevuld op 25-4-2008; updates 9-8-2014, 22-4-2018

1 Korinthiërs 13:8-13

“De liefde vergaat nooit. Wat dan **profetieën** betreft, zij zullen **tenietgedaan** worden, wat **talen** betreft, zij zullen **ophouden**, wat **kennis** betreft, zij zal **tenietgedaan** worden. 9 Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, 10 maar wanneer het **volmaakte** zal gekomen zijn, zal **wat ten dele is tenietgedaan** worden. 11 Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het **kinderlijke tenietgedaan**. 12 Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ook ik gekend ben. 13 En nu **blijft geloof, hoop, liefde**, deze drie. De meeste van deze echter is de liefde.

De volwassenwording

Hier lezen we dat in de volwassenwording van de Gemeente er geen profetieën of uitingen van kennis meer gegeven zullen worden over geestelijke zaken die als geïnspireerde woorden aan de Schrift zouden kunnen worden toegevoegd. Die dienst zou aflopen. Dat behoorde tot het kinderlijke en dat tenietgedaan worden.

Nu beweren sommigen¹ dat ‘het volmaakte’ niet met de aardse volwassenwording van de Gemeente te maken heeft. Het ‘volmaakte’ slaat volgens hen op de hemelse toestand, vanaf de Opname van de Gemeente.

In mijn beknopte bespreking van 1 Kor. 13:8-13 (<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf>) schreef ik echter al het volgende:

“Dit ‘volmaakte’ is niet de hemelse toestand, want **daar is geen hoop of geloof maar zekerheid**. En zonder hoop kan het geloof niet staande blijven en daarom moeten die twee altijd slaan op de aardse toestand van de Gemeente. Bij de wederkomst van de Heer Jezus verdwijnen geloof en hoop. Enkel de liefde zal doorgaan tot in de hemel want die is eeuwig (vers 8), zoals God Zelf”.

Het volmaakte en het daarbij horende geloof, hoop en liefde, kunnen logischerwijs niet op de hemelse toestand slaan, want in de hemel is er geen geloof en hoop. Het volmaakte slaat op de volwassen tijd van de Gemeente op aarde, na een overgangstijd.

Directe openbaring door de gaven van profetie en kennis - en daar spreekt Paulus over in 1 Korinthiërs 13:8-13 - behoort tot de bijzondere, overgangs- en tijdelijke gaven die ophielden tegen de voltooiing van de Schrift, het sterven van de apostelen, en de verwerping van Israël als natie en de kindertijd van de Gemeente. Ze hielden op samen met de tekengaven tongen, tekenen en wonderen. Directe openbaring door de gaven van profetie en kennis waren niet meer nodig nadat alle profetie en kennis was neergeschreven als Schrift.

Dit werd zo geloofd tot begin 20^{ste} eeuw (behalve bij enkele ketterse groepen). Sinds de pinksterbeweging (<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf>) is er zich een sterke invloed gaan manifesteren die wat anders beweert, maar zij hebben de hele kerkgeschiedenis tegen zich.

Wie zich vandaag dan voordoet als een profeet die bovennatuurlijke kennis bezit, hoger dan, naast of ter aanvulling van de Schrift, die is een valse profeet en een valse prediker. Dat is ook zo proefondervindelijk gebleken bij al die zogenaamde profeten die vanuit het charismatische dwaaldenken evolueerden en die in onze dagen de massa's misleiden. Maar wij hebben vandaag nog steeds geen andere toetssteen dan de Schrift om elke prediking te toetsen op waarheid of leugen - God zij dank hiervoor!

¹ Neem b.v. John F. MacArthur in zijn Bible Commentary.

Tijdens zijn tweede gevangenschap en vlak voor zijn dood in ± 66, en tevens de tijd dat Jeruzalem belegerd werd, schreef Paulus dat de Schrift genoegzaam is om ieder “volmaakt” en “volkomen” toe te rusten (2 Timotheüs 3:16-17). De Joden werden in die tijd (66-70 n.C.) als natie verworpen (Handelingen 28:28; zie verder de links achteraan in dit artikel), de Schrift was praktisch geheel af (behalve Openbaring) en de bijzondere gaven van profetie, talen en kennis hielden op. Die waren nergens meer voor nodig want voor de volwassen gemeente geldt louter geloof in de geopenbaarde Schrift - geen bovennatuurlijke manifestaties meer, in geen enkel opzicht.

De volwassen tijd van de Gemeente is er een “van en tot geloof”

Wij zullen nog alleen uit geloof leven, op basis van het Schriftwoord, zonder tekenen of stemmen, zoals ook Habakuk zei (Romeinen 1:17 en Habakuk 2:4). Bij een leven door geloof, past geen aanschouwen meer (2 Korinthiërs 5:7). “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet” (Hebreeën 11:1). Hebreeën 10:38 “Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven en als iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen”. Alleen de Schrift blijft over als vaste spijs voor de volmaakten (2 Timotheüs 3:16-17; Hebreeën 5:13-14).

Zijn er dan geen profeten meer?

In Efeziërs 2:20 staat dat de Gemeente gebouwd is op het fundament van apostelen en profeten. De apostelen en (deze) profeten behoren dus tot de begintijd van de Gemeente. Fundamenten behoren tot de grondslag, en eens dat die gelegd is wordt daar iets specifiek op gebouwd: het gebouw waarmee de Gemeente vergeleken wordt, de levende stenen van 1 Petrus 2:5.



Wij hebben vandaag geen nieuwe fundamenten nodig en zo worden er vandaag dan ook geen profetiën meer gegeven over geestelijke zaken die als geïnspireerde woorden aan de Schrift zouden kunnen toegevoegd worden. Die dienst is afgelopen, net zoals fundamentleggen afloopt. Het Woord

van God is compleet in de Bijbel opgeschreven. De nieuwtestamentische apostelen en profeten hebben de laatste stukken geschreven, onder directe inspiratie van de Heilige Geest. En zo is van de Schrift het boek Genesis de 'Alpha' en het boek Openbaring de 'Omega' geworden, het begin en het slotstuk. Hier mag niets aan toegevoegd of afgenomen worden (Openbaring 22:19).

In de tijd van de komende verdrukking, en in het duizendjarige koninkrijk zullen profetie en tekenen terugkomen, maar die tijd is voor Israël - de Gemeente is dan reeds in de hemel. De volwassen Gemeente heeft geen geïnspireerde profeten, noch tekenen en wonderen nodig; dat behoorde tot de overgangstijd.

Zie verder onder "Chronologie & Bedelingen" <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>.

Opmerking van een lezer:

Ik Moet eerlijk zeggen dat ik maar niet volledig overtuigd geraak van je antwoord om volgende redenen....

"Maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht" Dit kan ik niet plaatsen als zijnde van toepassing momenteel. We zullen toch pas van aangezicht tot aangezicht zien als we werkelijk bij God zijn?

"Maar dan zal ik kennen, zoals ook ik gekend ben" Zelfs met de Bijbel, die alles zegt wat ik in deze wereld moet weten, blijft mijn kennen beperkt en onvolledig?!

Antwoord:

Inderdaad, die woorden van Paulus ("zien van aangezicht tot aangezicht"; "kennen zoals ik gekend ben") kunnen de indruk geven van een hemelse toestand, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Wij moeten altijd de context in het oog houden en Schrift met Schrift vergelijken, en als we dat doen dan blijken die uitdrukkingen op de geestelijke toestand van de Gemeente, op aarde, te slaan, of ook genoemd "de bediening van de Geest in heerlijkheid" (2 Korinthiërs 3:8).

De woorden "en nu blijft geloof, hoop en liefde" en "het volmaakte" slaan inderdaad op die geestelijke toestand van de Gemeente op aarde na de kindertijd, na de overgangstijd van Wet naar Geest, na het verdwijnen van de bijzondere gaven. De betreffende woorden kunnen beslist niet op de hemelse toestand slaan want in de hemel is er geen hoop of geloof maar zekerheid en dus moet het wel op een aardse tijd toegepast worden.

Als dan betreffende woorden op een aardse toestand slaan, op de volwassen tijd, stel ik je de vraag: wat zal er dan verdwijnen, of specifieker: welke profetieën en uitingen van kennis zullen dan teniet gedaan worden? Zijn dat niet de gaven van profetie en kennis die de nieuwtestamentische geschriften hebben voortgebracht, als de gaven van de apostelen en profeten die als fundament dienden (Efeziërs 2:20) van de Gemeente?

Er bestaan vandaag geen legitieme profeten zoals de apostelen en profeten van eertijds. Wat wij vandaag zien bij de "apostelen" en "profeten" van Vineyard, Word-Faith, pentecostals/charismaten, is namaak.

Zie verder:

"Zijn er nog Apostelen vandaag?": <http://www.verhoevenmarc.be/PDF/hoeveelApostelen.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/pinksterdwaling.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/genezingsgave.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/1Kor13.pdf>

<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/delijngetrokken.pdf>;
<http://www.verhoevenmarc.be/PDF/vineyard.pdf>;

“Pinkster & Charismatische Beweging”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Pinkster>
“Chronologie & Bedelingen”: <http://www.verhoevenmarc.be/#Bedelingen>

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm